

Er vi klar til Ramadan?

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
« أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ، فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ،
تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُعَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُعَلَّقُ فِيهِ مَرَدَّةُ
الشَّيَاطِينِ »

Kære muslimer!

Alle muslimer rundt om i verden oplever en helt anden glæde i disse dage. Der er kun én dag tilbage til Ramadanen, som er en velsignet måned og har en enestående værdi for os. Allah den Almægtige tilbyder os i denne måned en unik mulighed for at rette op på vores fejl i det forgangne år og opnå Hans Ridā (godkendelse). Det vigtigste, der adskiller Ramadan-måned fra andre måneder og gør den overlegen, er, at Koranen, som blev sendt for at vejlede menneskeheden indtil dommedagen, begyndte at blive sendt ned i denne måned. Det er Allah (SWT) selv, der informerer os om dette:

"I Ramadhân-måned blev Koranen nedsendt (første gang), som en retledning for menneskene, med tydelige tegn på retledningen og Sondringen (mellem ret og uret). Enhver af jer der er vidne til denne måned skal faste i den."

Dyrebare troende!

Et af de mest karakteristiske træk ved Ramadan-måned er fasten, som Allah har beordret os til. Allahs sendebud ﷺ (må Guds fred og velsignelser være med ham) sagde: "Den velsignede måned Ramadan er ankommet. Den Almægtige Allah har gjort det obligatorisk for jer at faste i denne måned. I denne måned bliver himlens (Jannah) porte åbnet, helvedes porte lukket, og de værste djævl bundet op."

Fordelene ved faste for den kropslige sundhed bekræftes af lægevidenskabens forskning. Selv videnskabsmænd fra forskellige religioner og kulturer erklærer, at sult i en vis periode er gavnligt for helbredet. Med faste opnås hermed adskillige sundhedsmæssige fordele. Men den virkelige fordel opnås uden tvivl inden for det åndelige område.

Elskede Jamaah!

En person skal vise den samme omsorg for sin sjæl, som han gør for sin krop. Menneskets åndelige verden styrkes med hjertets og sjælens renelse og vores formål med tilværelsen realiseres herigennem. Vi går ud over den materielle verden og opnår ægte fred og lykke. Fasten er derfor en fantastisk mulighed for at styrke vores spiritualitet. Af denne grund bør vi betragte Ramadan-måned som en stor velsignelse fra Allah (SWT). Vores Hellige Profet Muhammad ﷺ (må Guds fred og velsignelser være med ham) gav gode nyheder til de troende i en Hadith: "Den, der faster under Ramadanen ved at tro på fastens dyder og forvente sin belønning fra Allah (SWT), hans tidligere synder vil blive tilgivet."

Kære Brødre!

At se Ramadan-måned kun som dage, hvor vi ikke spiser og drikker, forhindrer os i at forstå meningen og vigtigheden af denne måned. Vores styrkede spiritualitet bør også afspejle sig i vores daglige liv og handlinger. Vores profet ﷺ (må Guds fred og velsignelser være med ham) sagde "Der er mange fastende mennesker, der ikke vil have andet end en pirrende sult tilbage efter deres faste!" Her påpegede han, at fasten ikke kun handler om afholdelse fra mad og drikke. I endnu en hadith sagde han: "Allah værdsætter ikke afholdelse fra mad og drikke for den person, som ikke holder op med at tale løgne og er uærlig i sine foretningsanliggender." Så vi bør faste med alle vores kropsdele, tale pænt til hinanden, beskytte os selv fra Haram-handlinger og sænke blikket. Vi bør forsøge strengt at adlyde Allahs ordrer og forbud, og gøre denne tilstand permanent efter Ramadan også inshaAllah. Må Allah gøre os til sine tjenere, der tilbringer Ramadan-måned på den bedst mulige måde.

Amin!

Påmindelse:

Kære Jamaah!

Vores Moske Solidaritetsdag-program, som vi laver en gang om året, finder sted i dag i år. Lad os tage hånd om moskeerne, som er vores allesammens fælles samlingspunkt og fælles fremtid. Vi bør ikke glemme, at vores profet Muhammed (må Guds fred og velsignelser være med ham) ﷺ gav den gode nyhed om, at enhver troende, der er en del af en menighed og støtter moskeen økonomisk og moralsk, vil blive belønnet for alle de gode aktiviteter, der bliver afviklet i moskeen. Og det vil han fortsætte med, selv efter sin død. Han sagde nemlig: "Allah vil bygge et palads i Jannah til den, der bygger en moske med Allahs Ridā (godkendelse) som hensigt." Velsignede er de, der konkurrerer i velgørelse og opnår Allahs fornøjelse og er befriet fra Helvedes pine!