

Ramadanens midte

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاسْتَنْظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾
قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْآخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ»

Mine respekterede brødre!

Vi er kommet til midten af måneden Ramadan, hvis begyndelse er barmhjertighed, og hvis midten er tilgivelse, samt hvis afslutning er frelse fra helvede. Ved at bruge den åndelige atmosfære i denne velsignede måned, sigter vi mod at modne vores spirituelle del. Sammen håber vi, at Allah (cc), den mest barmhjertige, vil tilgive vores synder. Vi søger tilflugt hos Ham med de faste, vi holder, samt den tilbedelse og lydighed, vi udfører. Vi, som tror på Allah (cc), ved, at vi ikke har andet tilflugtssted end hos Ham. I denne henseende, nævner Allah (cc), til vores Profet (sav) i Surah Ahzab; "**Stol på Allah alene. For Allah er tilstrækkelig som autoritet til at blive stolt på!**" Vores Rabb, skuffer ikke sine tjenere, som tager tilflugt hos ham. Vi muslimer tror trods alt, at menneskeheden frelse kun er mulig ved at vende os til Allah og følge den vej, Han (cc) er tilfreds med.

Beærede troende!

Vor Almægtige Herre, Verdens Herre, nævner følgende i Koranen; "**O troende! Frygt Allah; lad enhver se (reflekterer over), hvad han har forberedt til i morgen; Frygt Allah, for Allah er klar over, hvad du gør.**" Tjenere, der virkelig tror på Allah (cc), hans profet og den sidste dag, viser maksimal indsats i deres tilbedelse og lydighed for at opnå det bedste i denne verden og det hinsidige, og frem for alt at opnå Allah Taelas tilfredshed. De troende ser Ramadan måneden som en unik mulighed, hvor vores Profet (sav) udtalte at "djævlene er lænket". De troende stræber efter at berige deres åndelige liv og forbedre deres moral.

Respekterede Cemaat!

I Ramadan måneden bør vi gøre den følsomhed, vi viser som helhed i Ummah, til en vane og føre denne motivation til andre perioder af året, så vores handlinger ikke kun er i Ramadan måneden. Vi bør bevare vores forhold med Koranen, prøve at forstå den og leve i henhold til den. Vi bør acceptere principperne og værdierne i Koranen og Sunnah som vores guide til livet og gøre det til vores måde at leve på. Vi må ikke glemme, at Koranen blev nedsendt for at blive læst. At læse er meningsfuldt med forståelse, efterfulgt af handlinger. Må Allah gøre os til islams trofaste tjenere.

Elskede Muslimer!

I de kommende dage vil vi gå ind i de sidste ti dage, som inkluderer Laylatul Qadr, hvor Koranen, blev åbenbaret. Hz. Aisha (ra) sagde: "Allahs sendebud (sav) plejede at vise en indsats (i tilbedelse) i de sidste ti dage (af ramadanen), som han ikke viste på andre tidspunkter." Lad os derfor opmuntre vores brødre og søstre, der har mulighed for at komme ind i Itikaf i overensstemmelse med Sunnah. Derudover, som en taknemmelighed for at nå Eid ved at faste i Ramadan, bør vores muslimske brødre, ikke forsømme almisserne af Zakatul Fitr. Lad os ikke glemme, at almisse ikke mindsker vores rigdom. Tværtimod beskytter og velsigner det vores økonomi.

Må Allah gøre os til en af sine tjenere, som udfører Ramadan måneden ordentligt, så vi opnår Hans tilfredshed.

Amin!