

Halal leven leiden

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

﴿ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالَى الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالُ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ ﴾

Beste moslims!

De termen halal en haram behoren tot een van de belangrijkste begrippen binnen de Islam.

Handelingen die toegestaan zijn, worden halal genoemd, handelingen die verboden zijn worden haram genoemd. Een moslim die de bevelen en verboden in acht neemt, streeft ernaar om heel zijn leven lang het pad van halal te volgen en neemt afstand van het haram pad. Hierover zegt onze Rab het volgende: **‘O mensen, nuttig van wat toegestaan (halal), gezond en rein (tayyib) is op de aarde, en treed niet in de voetsporen van de satan. Hij is voor jullie een duidelijke vijand.’**¹

Beste gelovigen!

Onze Rab, die de mens niet zonder een voorbeeld en gids laat staan, heeft de criteria en de grenzen van het halal leven aangegeven. Men dient in deze handeling niet te overdrijven en men dient verspilling tegen te gaan. Onze Almachtige Rab zegt: **“O jullie die geloven! Nuttig van wat gezond en rein is, waarvan Wij jullie hebben voorzien. En wees Allah dankbaar indien Hij Degene is Die jullie dienen.”**² Onze profeet Mohammed (vznmh) gaf hierover het volgende aan: **“Halal is datgene wat Allah in Zijn Boek heeft vermeld en Haram is datgene wat Allah ook in Zijn boek heeft vermeld. Onderwerpen waar niets over worden vermeld worden geoorloofd.”**³ Hij liet ons niet over aan onszelf wat betreft halal- en haramzaken. Hij heeft ons wegwijs gemaakt in goedheid, schoonheid en waarheid. Aan de andere kant kunnen we onze Rab niet genoeg bedanken voor het bekendmaken van zaken die kwaad, onfraai en onrecht zijn.

Beste broeders, zusters!

Een moslim dient de Tevredenheid van Allah centraal te stellen in zijn leven. Hij moet zich ervan bewust zijn dat hij in het hiernamaals verantwoording gaat afleggen van wat hij in deze

wereld heeft gedaan. In feite zou hij vastbesloten moeten zijn om zijn leven te leiden zoals Allah het wil. In de Koran zegt Allah: **“Zeg: “Mijn gebed en mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn (alle) gewijd aan Allah, de Rab der werelden.”**⁴ Hij nodigt ons uit om voor Hem te leven. Voor Hem te leven betekent dat men ernaar streeft om Zijn Tevredenheid te krijgen en men is dan extra alert op halal- en haramzaken.

Beste aanwezigen!

Als het gaat om halal en haram dan dienen we dit niet te beperken tot alleen eten en drinken. Natuurlijk zullen we rekening houden met de bevelen en verboden van Allah maar we moeten op alle gebieden van ons leven hier bewust mee zijn. De alertheid die we zoeken bij het nuttigen van eten dienen we ook te laten zien bij het verdienen en uitgeven van onze inkomsten. Onze profeet (vznmh) vestigde aandacht voor dit gevaar door te zeggen: **“Er zal een tijd aanbreken waarbij het voor een persoon niet uitmaakt of hij zijn bezittingen uit halal of haram inkomsten heeft verkregen.”**⁵ Zoals er regels zijn met betrekking tot nuttigen van halal, zijn er in de Islam ook regels met betrekking tot verdienen en uitgeven van inkomsten. Allereerst dient men afstand te nemen van verspilling. We dienen de grens die onze Rab heeft aangegeven niet te overschrijden. Bij het eten, drinken, verdienen, uitgeven, aankleden, reizen en vakantie dienen we uit te geven voor wat er nodig is en dienen we niet te verspillen. Zelfs als we veel bezittingen hebben, dienen we niet buitensporig uit te geven. Door zo te handelen kiezen we ervoor om een eenvoudig leven te leiden. Allah's Tevredenheid zit in deze handelwijze. Een eeuwig Paradijs is beloofd aan diegenen die streven naar Allah's Tevredenheid. Moge onze Rab ons tot Zijn dienaren laten behoren die halal en haram in acht nemen in hun leven en hierdoor zowel in dit wereldse leven als in het hiernamaals gelukkig zijn. Amin

¹ Bakara 2:168

² Bakara 2:172

³ Tirmizi, Libas, 6; Ibn Mace, Et'ime, 60

⁴ En'am 6:162

⁵ Buhari, Buyu, 23