

Sila-i Rahim

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

« قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحْمُ شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنْ اسْمِي، مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَّئْتُهُ»

Beste broeders, zusters!

De mens is het meest eervolle en sociaal wezen dat Allah op aarde heeft geschapen. Zodra men geboren is, heeft hij de aandacht en liefde van zijn ouders nodig. Naarmate die uitstrekt van naaste familieleden tot verre familieleden.

Sterk in je schoenen staan en een gezonde persoonlijkheid ontwikkelen hangt sterk samen met de relaties die men is aangegaan met verwanten. Personen die familiebanden niet onderhouden lijden aan eenzaamheid en dit resulteert in verzwakking van hun socialisering en verliezen weerstand bij tegenspoed die overkomt. Om deze en soortgelijke redenen hecht de Islam veel belang aan deze kwestie.

Beste moslims!

Sila-i rahim betekent in leven houden van de verwantschapsbanden, elkaar bezoeken en goede relaties aangaan. Het onderhouden van verwantschapsbanden die zijn gevormd door geboorte en huwelijk, het onderhouden van relaties met familieleden, het respecteren van hun rechten, het bezoeken van hen en het helpen van elke moslim is een belangrijke morele verplichting die Allah aan elke moslim heeft opgelegd. Allah zegt in de Koran: **“Dien Allah en vereenzelvig niets met Hem en betoon vriendelijkheid jegens de ouders, de verwanten, de wezen, de behoeftigen, de verwante burenen, de naaste burenen, de vriend van je zijde, de gestrande reiziger en degenen die zich in jullie macht bevinden. Allah heeft de hypocriete opscheppers niet lief.”**¹

Beste aanwezigen!

Over deze belangrijke kwestie zijn er veel overleveringen van onze profeet (vzmh). In feite noemde de Boodschapper van Allah (vzmh) de relatie met familieleden als een voorwaarde voor

het verkrijgen van Allah's Tevredenheid en het bereiken van het Paradijs. Hij (vzmh) zei: **“Hij die zijn relaties met familieleden verbreekt zal het Paradijs niet binnengaan.”**² Tevens zei hij: **“Wie aandacht schenkt aan zijn familielid, Allah zal hem ook aandacht schenken.”**³ Hij verklaarde dat het onderhouden van familieleden van groot belang is om de Tevredenheid van Allah te kunnen krijgen. Ook zei hij: **“Wie zijn levensonderhoud wil verhogen of zijn levensduur wil verlengen, dient de band met familieleden te onderhouden!”**⁴ Hij gaf het goede nieuws dat het in stand houden van verwantschapsbanden zal bijdragen aan toename van het levensonderhoud en onze levensduur.

Beste gelovigen!

De Islam maakt geen onderscheid tussen verwantschapsrelaties en de relaties met Allah(swt). In een hadith-i qudsi wordt vermeld dat de Almachtige Allah zegt: **“Ik ben Rahman, hij (de familiebanden) is Rahim. Ik gaf hem een naam die afgeleid is van Mijn eigen naam. Ik onderhoud de relatie met diegene die de relatie onderhoudt en Ik verbreek de relatie met diegene die de relatie verbreekt.”**⁵

We mogen deze waarschuwing van Allah niet negeren. In landen waar we in de minderheid leven, is het van groot belang om het contact met onze familieleden en verwanten te onderhouden. We dienen oplossingen te vinden voor hun problemen. De mensen die in nood verkeren dienen we hulp aan te bieden en we dienen vreugde en verdriet te delen. Als we op vakantie gaan naar onze geboorteplaats, dienen we niet genoeg te nemen met een verblijf in een hotel of een bezoek aan de stad. We dienen familieleden te bezoeken, verwantschapsbanden te versterken en onze kinderen met hen samenbrengen.

Moge Allah ons tot Zijn dienaren laten behoren die hun verwantschapsbanden behouden en de Tevredenheid van Allah krijgen. Amien!



¹ Nisa 4:36

² Müslim, Birr, 19; Buhârî, Edeb, 11

³ Buhârî, Edeb, 13

⁴ Müslim, Birr, 20; Buhârî, Edeb, 12

⁵ Ebû Dâvûd, Zekât, 45