

At bevæbne sig med lydighed og hengivenhed

﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

« عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ »

Kære muslimer!

Profeten Ibrahim (a.s.) satte spørgsmålstegn ved trossystemet og holdningerne i det hedenske samfund, hvori han levede. Afguderne, som samfundet tilbad, tilfredsstillede ikke Ibrahim (a.s.). Han fortsatte derfor med at lave Tafakkur (refleksion) ved enhver lejlighed og fokuserede på at styrke sin tro. Netop på dette tidspunkt: **“Da hans Herre sagde til ham: ”Overgiv dig,” svarede han: ”Jeg overgiver mig til alverdens Herre og Forsørger!”**

Ibrahim (a.s.) var en leder, der vendte sig til den sande religion og overgav sig til Allah (SWT); Han var en trofast tjener, der altid var taknemmelig for sin Herres velsignelser. Af denne grund blev han udvalgt af Allah (SWT) og guidet til den rigtige vej. Mange skønheder og en ophøjet stilling blev givet ham i denne verden, og han er blevet en del af Saliheen (de oprigtige) i Akhirah. Han genopbyggede Kabaen sammen med sin søn Ismail (a.s.) og introducerede menneskeheden for pilgrimsrejsen fuld af visdom. Desuden er Qurban-ritualet, med andre ord vores stræben efter nærhed til Gud, blevet synonymt med ham.

Kære brødre!

De var så hengivne over for Allah (SWT), at ilden ikke brændte Ibrahim (a.s.), selvom han blev kastet i den, og selvom hans søn Ismail (a.s.) blev snittet med kniven, skar kniven ham ikke. Ibrahim (a.s.)' lydighed over for Guds ordrer og Ismail (a.s.)' hengivenhed sætter et eksempel for os muslimer indtil dommedagen. Ibrahim (a.s.)' indsats for at bevise Allahs eksistens for de vantro, hans lederevner samt hans velsignede vandring for Allahs skyld og hans emigration (Hijrah) er alle gode eksempler for os. Koranen benævner profeten Ibrahim (a.s.) på følgende vis: **”Ibrahim var hverken jøde eller kristen, men han var gudhengiven og havde overgivet sig til Ham, og han var ikke en af afgudsdyrkerne.”**

Kære troende!

Vi troende, som tror på Allah, Hans sendebud og den sidste dag, er navngivet "muslimer" af Allah (SWT). Muslim betyder overgivelse. I vores hellige bog står der: **”Hvem fører mon en smukkere tale end den der kalder til Allâh og handler ret og siger: ”Jeg er en af dem der har overgivet sig til Ham!”**

En muslim er en, der overgiver sig til Koranens og Sunnahs ordrer og forbud. Det betyder at overgive sig til Allah (SWT) og alt, hvad der kommer fra Ham og ikke gøre oprør. Allahs sendebud Rasulullah sagde: **”Hvor behagelig er den troendes tilstand! Enhver situation er god for ham, og denne situation er kun gældende for den troende. Han er taknemmelig, når der sker ham noget godt, det vil være godt for ham (indebærende Khair/velsignelser). Når problemer kommer til ham, er han tålmodig, og det vil være godt for ham (indebærende Khair/velsignelser).”**

Elskede Jamaat!

Når problemer opstår i livet, bør vi undgå oprørske ord og sætninger som; "Hvorfor i alverden skete dette! Hvorfor skete dette for mig!"

Vi bør derimod se lyssiden i alt og snarere sige: "Der er Khair i det, der er sket. Sådan fandt min Herre det passende."

Ligesom Ismail (a.s.) bør vi acceptere Allahs vilje, hvis vi stræber efter Allahs godkendelse: **”Allâh finder velbehag i dem, og de finder velbehag i Ham. Dette har den der nærer ærefrygt for sin Herre i vente.”**

Mine brødre! I morgen er det Eid al-Adha, og i dag er det Arafah-dagen. Lad os besøge afdøde familiemedlemmers gravpladser på Arafah-dagen og mindes dem med godhed. Lad os fortælle vores børn om betydningen og vigtigheden af Qurban. Lad os reflektere og lave Tafakkur. Jeg ønsker jer på forhånd tillykke med Eid al-Adha (Kurban Bayramı). Må Allah gøre os til hengivne og lydige troende.

Sidst, men ikke mindst, kære brødre

Det er Vacib at lave Takbirat Al Eid, som begynder med morgenbønnen på Arafah-dagen og slutter med eftermiddagsbønnen på den fjerde dag i Eid

al-Adha. Lad os ikke glemme at lave Takbirat efter
Fard-bønnerne.