

Hutbe, 15.07.2022

Att vara måttlig i konsumtionen

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ:
« مَا هَذَا السَّرْفُ؟ » فَقَالَ: « أَفِي الْوَضُوءِ إِسْرَافٌ؟ » قَالَ: « نَعَمْ، وَإِنْ
كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ »

Ärade syskon!

I vår tid har konsumtion blivit en indikator på social status och identitet, och denna livsstil har nästan legitimerats med hjälp av moderna sociala medier. "Jag tjänar, så jag konsumerar som jag vill." driver oss till slöseri, extravagans och ansvarslöshet varje dag. Enligt undersökningarna går en tredjedel av den mat som produceras i världen varje år till spillo, vilket motsvarar 1,3 miljarder ton mat årligen. Mängden mat som slängs bara i Amerika och Europa är tillräcklig för att föda tre gånger världens befolkning.

Ärade muslimer!

Att konsumera omedvetet innebär att använda alla typer av välsignelser och möjligheter från att äta och dricka till att klä på sig, från kommunikationsverktyg till tid och hälsa, och att förlora balans och måttlighet. Särskilt idag, när tiden som spenderas på Internet ökar till i genomsnitt 6 timmar om dagen, är det också ett slöseri med tid att spendera tid med tomma och oanvändbara verk istället för att sysselsätta oss med det vi ansvarar för. Alla materiella och andliga möjligheter är tillit som Allah skänker människor. Vår Herre har gett oss dessa föremål för att söka Hans behag och har beordrat oss att använda dem på platser som kommer att gynna människor i de angivna platserna.

Allah (azze ve celle) har omnämnt följande i Koranen: **“Och när de ger åt andra, visar de sig varken slösaktiga eller snåla; däremellan finns en medelväg.”**¹

Vi bör inte glömma att vår konsumtionsstil avgör vår troendes identitet. I själva verket har Imam Ghazali förklarat följande om snålhet och extravagans: Att spendera så mycket som han anser nödvändigt för de platser som krävs av religionen, seder och mänsklighet är generositet,

att falla under dessa normer är snålt, att spendera över dessa är slöseri.’

Slöseri är att flytta bort från vårt medvetande om existens och syftet med vårt skapande. Slöseri är också respektlöshet mot den Allsmäktige Allahs namn, Al-Razzaq, som är ägaren till alla välsignelser.

Ärade vänner!

Idag lyfts överdrivna och glittriga liv, lyx och slösaktiga utgifter fram. Således konsumerar mänskligheten, som ägnar sitt liv åt att arbeta mer och konsumera mer, faktiskt sina andliga värden och syfte med att leva.

Abdullah f. Amr (r.a.) berättar: "En dag, medan Sa'd (f. Abu Wakkas) utförde tvagning, stannade Allahs Budbärare (fvmh) hos honom. "Vad är det för slöseri?" sa han. När Sa'd frågade, "Finns det slöseri i wudu också?", svarade profeten (saw), "Ja, även om du gör wudu från en strömmande flod, skulle det vara ett slöseri."

För att hålla oss till sunnan, måste vi hålla oss måttlig

Dyrbara troende!

Att spendera och slösa på de platser vi besöker för semester och besök avslöjar vår uppriktighet mot vår religion. I dagens värld, där hunger, fattigdom och svält ökar, måste vi konsumera och spendera på ett balanserat sätt och tänka på framtiden. Låt oss uppskatta välsignelserna som vår Allsmäktige Herre har gett oss. Låt oss inte slösa bort någon oöverträffad välsignelse. Låt oss inte slösa vår tid. Låt oss inte glömma att vi kommer att bli ombedda att redogöra för den tid och den hälsa som vi fått. Låt oss bli inte bli bortskämda med välsignelser och inte vara beroende av lyx, men låt oss anamma den profetiska moralen.

Låt oss inte glömma att när måttlig konsumtion kränks, går livets välsignelser förlorade, samhällets fred går förlorad och människor skadar sig själva och framtida generationen därmed.

Må Allah skänka oss från det goda, amin.



¹ Furkân suresi 25:67