

Khutbah, 02.09.2022

At have Tawakkul (tillid til Allahs plan)

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بُذُوبَ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴾
حَدَّثَنَا الْمُعْبِرَةُ بْنُ أَبِي فُرَةَ السُّدُوسِيُّ قَالَ:

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعْقَلُهَا وَتَوَكَّلْ أَوْ أَطْفُهَا وَتَوَكَّلْ؟ قَالَ:

« اِعْقَلُهَا وَتَوَكَّلْ »

Kære brødre!

Mennesket består ikke kun af en fysisk krop. Faktisk er det, der gør mennesket særligt - dvs. hele dets essens - den ånd (Ruh) som Allah (SWT) har blæst i det. Det er umuligt for en person, som ikke udvikler sig åndeligt og ikke udvikler sin åndelige side, at opnå sand lykke. Vejen til åndelig udvikling og fremskridt i vores religion Islam finder primært sted gennem et sundt forhold til vores Herre, som skabte os ud af ingenting. At kende og anerkende Allah i lyset af Koranen og Sunnah er en uundværlig betingelse for åndelig udvikling for en muslim.

Elskede muslimer!

Troende, der kender vores Herre, stoler på Ham og sætter deres lid til Hans plan. I vores religion Islam kaldes det Tawakkul, når en person overgiver sig til Allah, og anerkender Allah som garant for sin næring og stoler på Ham i alle anliggender. I Koranen, den primære kilde til Islam, befales følgende; "Hvis Allâh hjælper jer, kan ingen overvinde jer. Men hvis Han efterlader jer hjælpeløs, hvem kan da hjælpe jer efterfølgende? Til Allâh skal de troende sætte deres lid."

Og i endnu et vers; "Sæt din lid til Den Levende, der aldrig dør. Herliggør Ham med lovprisning. Han har tilstrækkelig kendskab til sine tjeneres synder."

Kære torende!

For at være modstandsdygtige over for livets vanskeligheder, må vi være bevidste om vores Herres uendelige kraft og magt. Vi tror på, at han er almægtig, at han besvarer bønner, og at han beskytter og våger over sine tjenere, som søger tilflugt hos ham. Vi bør derfor ikke være bekymrede for vores Rizq (næring), der er medvirkende til at opretholde vores eksistens i verden. I denne henseende sætter vi vores lid til Allah i henhold til Islams befaling. Allahs

sendebud (fvmh) sagde; "Hvis du havde sat din lid til Allah, som du burde, ville du være blevet forsørget, ligesom de fugle, der går tomme om morgenen og kommer tilbage mætte (om aftenen)."

Samfund, der tror på nævnte Hadith, tillader ikke udviklingen af et dystert miljø med kaos ved at bekymre sig om næring. De stoler på Allah, som er "Rezraq" (forsørgeren og opretholderen). Denne sikkerhed giver dem selvtillid og høj moral, hvilket gavner dem i denne verden og i det hinsides.

Elskede Jamaah!

En muslim har absolut tillid til Allah. Han glemmer dog ikke, at Allah skaber Sine handlinger gennem årsager. Selvfølgelig guddommeliggør han ikke årsagerne, men han ignorerer dem heller ikke. "En mand spurgte: 'O Allahs sendebud! Skal jeg binde min kamel og sætte min lid til Allah, eller skal jeg sætte min lid til ham uden at binde den?'" spurgte han. Allahs Sendebud (fvmh) svarede, 'Bind den først, sæt derefter din lid til Allah!'" En troende forsømmer ikke sin egentlige bøn såvel som sin verbale bøn. Den verbale bøn er at ønske af Allah. Faktisk bøn er indsats og arbejde.

Mine brødre! Ved at minde jer om et vigtigt råd fra vores profet, afslutter jeg min prædiken. Hver morgen, når vi går ud af vores hjem, bør vi lave denne Dua (bøn); "Bismillah, tawakkeltu alallah, la havle velâ quwwata illa billah", det vil sige "I Allahs navn. Jeg sætter min lid til Allah. Magt og styrke er kun fra Allah." Og lad os ikke glemme, at Allah aldrig svigter de troende, der stoler på ham.

Må Allah gøre os og vores generationer blandt sine retfærdige tjenere, som tror og stoler på ham. Amin!