

## Adressen til social solidaritet er moskéer

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾

عَنِ الْبِرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ  
بِسُنْعٍ:

« بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيمِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ

الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ »

## Beærede brødre!

Mennesket, den mest ærefulde skabning, skabt af Allah, kan ikke leve alene. Mennesket er skabt til at agere med andre og være social. For at kunne leve og forsætte på en sund og fornuftig måde har mennesket brug for sociale relationer. Alt fra familielivet og til omverdenen er en social proces, hvor mennesket i allerhøjeste grad har brug for relationer til andre.

I forbindelse med religion og det spirituelle er situationen ej heller anderledes. Især i vores religion Islam, formes vores sociale liv med de principper og værdier Islam besidder. En af de vigtigste værdier i Islam er uden tvivl social solidaritet. Profetens ledsager Bera f. Azim (Må Allah være ham nådig) udtalte følgende: **”Profetens saw. Har givet os ordre på følgende syv ting: At besøge de syge, at følge den afdøde til gravpladsen, At ønske rahmah til den nysende, at hjælpe den svage, at hjælpe den nødlidende, at sprede selaam, og at anerkende den sværgende.”**<sup>1</sup> Disse syv punkter er bl.a. med til at opfordre den enkelte muslim, til at være aktiv og deltage i sociale aktiviteter.

## Ærebare brødre!

Vore Herre skabte os i behov for hinanden. At være ensom vil føre til psykiske udfordringer. I moderne psykologi bliver der nævnt, at ensomhed er årsagen til depression og melankoli. For ikke at være ensom er det selvfølgelig heller ikke en god idé at kaste sig ud i hvad som helst, dvs. forsamlings som man ikke bryder sig om.

Undersøgelserne viser at vores karakter og moral vil afspejle gennemsnittet af de fem personer vi interagerer med. Det er derfor vigtigt at vi befinder os i de rigtige forsamlings og danner sociale relationer til de personer der er Gudsbevidste og oprigtige. Når det er sagt er det heller ikke en

hemmelighed at moskeerne bør være i centrum for os muslimere i forbindelse med vores sociale netværk. Vores Almægtige Skaber nævner i den noble bog Koran følgende om hellige steder:

**”Bedestederne tilhører Allâh, så påkald ingen ved siden af Allâh.”**<sup>2</sup>

## Beærede forsamling!

Moskeernes funktion er ikke kun, at bede til Allah. Moskeerne er tværtimod, det sted hvor muslimerne får dannet sin identitet. Ikke nok med at den enkelte danner sin identitet, får den enkelte også muligheden for at beskytte sig selv fra alt det fordærvelse der er at finde andre steder.

Moskéerne er ikke kun steder, hvor Allahs navn nævnes, og hvor der udføres fem daglige bønner. Vores moskéer er steder, hvor muslimsk identitet dannes og bevares. De er steder, hvor gensidig hjælp og kommunikation finder sted blandt muslimer. Det er et miljø, hvor troende forsøger at kurere hinandens problemer og islamisk broderskab opleves. De er også uddannelsesinstitutioner, hvor der foregår religiøse og kulturelle undervisningsaktiviteter for alle fra 7 til 70. Moskéerne er steder, hvor hjælpen til de undertrykte og forurttede i verden er organiseret. Af denne grund er moskéer ikke kun steder for tilbedelse, men også centre for religiøst og socialt liv for den islamiske ummah.

## Kære muslimer!

Vi bør betragte vores moskéer som mødesteder, og blive enige med vores venner herom. Vores elskede Profet (fvmh) sagde: **“ Når du ser en mand, der gør det til en vane at gå i moskéen, så vidne til, at han er en sand troende”**<sup>3</sup> og på den måde har vores beærede Profet bemærket vigtigheden af at gå i moskéen. Vi bør ikke glemme, at den sikreste havn er vores moskéer. Derudover bør vi rekonstruere moskéer og genoplive vores generation i disse. Vores Skaber siger i Koranen: **“kun de, der tror på Allah og dommedagen, dem som udfører bønner, betaler zakat og frygter Allah alene, kan opretholde Allahs moskéer. Det er håbet, at de vil være blandt dem, der finder den rigtige vej.”**<sup>4</sup> Må Allah gøre os blandt de troende, der tager sig af deres moskéer og realiserer islamisk solidaritet med vores brødre. Amin!

<sup>1</sup> Buhârî, İsti'zân, 8

<sup>2</sup> Surah Jinn, v. 18

<sup>3</sup> İbn Mâce, Mesâcid, 19

<sup>4</sup> Tevbe suresi, 9:18