

Vertrouwen op Allah

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴾
حَدَّثَنَا الْمُخَيْرَةُ بْنُ أَبِي فُرَةَ السُّدُوسِيُّ قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعْظَمُهَا وَأَتَوَكَّلُ أَوْ أَطْفِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ:
« اعْظَمُهَا وَتَوَكَّلْ »

Beste gelovigen!

Een mens bestaat niet alleen uit een fysiek lichaam. In feite is de wezenlijke natuur van de mens de geest die door Allah is gegeven. Het is onmogelijk om gelukkig te zijn als men spiritueel zichzelf niet heeft ontwikkeld en dit niet verder ontwikkelt. In de Islam komt de spirituele ontwikkeling en vooruitgang op gang door een gezonde relatie aan te gaan met onze Rab die ons uit het niets heeft geschapen. Het kennen van Allah in het licht van de Koran en de sunnah is een onmisbare voorwaarde voor spirituele ontwikkeling van een moslim. De dienaren die Allah zullen op Hem rekenen en vertrouwen. In de Islamitische terminologie wordt dit 'Tawakkul' genoemd. Als iemand zich overgeeft aan Allah, zijn werkzaamheden en levensonderhoud aan Allah toevertrouwd, dan heet dit in de Islam 'tawakkul'. In de Koran staat: **“Indien Allah jullie helpt, kan niemand jullie overwinnen, maar indien Hij jullie in de steek laat, wie is dan degene die jullie nog kan helpen na Hem? En op Allah behoren de gelovigen zich te verlaten.”**¹ En in een ander vers wordt het volgende gezegd over gelovigen: **“En stel jouw vertrouwen in de Levende (al-Hayy), Die niet sterft, en verheerlijk Hem met de lof die Hem toekomt. En Hij is toereikend als Kenner van de zonden van Zijn dienaren.”**²

Beste moslims!

Door de geschiedenis heen was de Islamitische ummah de meest veerkrachtige gemeenschap in het doorstaan van moeilijkheden. De leden van de ummah weten dat hun Rab oneindig macht en kracht heeft. Zij geloven dat Hij de Almachtige is, dat Hij de gebeden verhoort en dat Hij de dienaren die toevlucht tot Hem zoeken zal beschermen en over hen zal waken. Ze maakten zich geen zorgen over het levensonderhoud dat essentieel is voor het voortbestaan en zij vertrouwden op Allah in overeenstemming met het bevel van de Islam. Onze

boodschapper (vzmh) zei: **“Als jullie je vertrouwen in Allah stellen zoals het hoort, dan zal Hij jullie levensvoorziening schenken, zoals de vogels die 's morgens met een lege maag en 's avonds voldaan terugkeren.”**³ Samenlevingen die hierin geloven, zullen zich niet zorgen maken over het levensonderhoud en zullen niet voor chaos zorgen. Ze vertrouwen op Allah, Die 'Al-Razzaq' is en dit laat hun zelfvertrouwen doen toenemen. Het moreel en motivatie zal hoog zijn.

Beste aanwezigen,

Een moslim vertrouwt Allah oneindig. **“Een man zei: “O Boodschapper van Allah! Dien ik mijn kameel vast te binden en daarna op Allah te vertrouwen of dien ik zonder vast te binden op Allah te vertrouwen.” De profeet (vzmh) zei: “Bindt hem eerst vast en vertrouw daarna op Allah.”**⁴ Een gelovige vraagt hulp van Allah door middel van doe'a en zet zich daarna in om de doe'a te verwezenlijken.

Broeders, zusters! De preek beëindig ik met een belangrijk advies van onze profeet. Elke ochtend als we ons huis verlaten dienen we te zeggen:

‘Bismillah, tawakkeltu alallah, la hawla wala kuwwata illa billah.’ Oftewel **“In de naam van Allah, ik vertrouw op Allah, kracht en macht behoort alleen van Hem toe.”**⁵

Moge Allah ons en onze generaties tot zijn rechtschapen dienaren laten behoren die in Hem geloven en op Hem vertrouwen. Amin



¹ Al-i Imran 3:160

² Furkan 25:58

³ Tirmizi, ZUhd, 33; ibn Mace, Zuhd, 14

⁴ Tirmizi, Sifatu'l- kiyame, 60

⁵ Abu Dawud, Edeb, 102-103