

Moskeeën, het adres voor sociale solidariteit

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾

عَنِ الْبِرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعِ:

« بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ »

Beste broeders, zusters!

De mens is het meest eervolle schepsel dat door Allah is geschapen en kan niet in eenzaamheid leven. Van nature is de mens een sociaal wezen. De voortzetting van zijn bestaan is alleen mogelijk als hij sociale relaties heeft. De sociale relaties beginnen bij het gezinsleven en breidt zich verder uit met het netwerk. Deze situatie is niet anders in religie of spiritualiteit. Vooral onze religie, de Islam geeft met principes en waarden vorm aan ons sociale leven. Een van de belangrijkste daarvan is ongetwijfeld de sociale solidariteit. Metgezel Bera b. Azib (ra) zei: “**De profeet (vzmh) beval ons deze zeven dingen: zieken bezoeken, begrafenissen tot het graf volgen, Allah’s genade vragen voor degene die niest, zwakken helpen, onderdrukten helpen, de begroeting verspreiden en een afgelegde eed bevestigen.**”¹ Het is duidelijk dat deze zeven geboden verband houden met de sociale relaties.

Beste gelovigen!

Onze Rab heeft ons geschapen als wezens die van elkaar afhankelijk zijn. Eenzaam leven leiden, leidt tot psychische stoornissen. In de moderne psychologie wordt gesteld dat een de van belangrijkste oorzaken van melancholie en depressie door eenzaamheid komt. Natuurlijk is het verkeerd om zomaar naar intimiteit te verlangen om dit gat te vervullen. Men is geneigd om het karakter en de moraal van een groep over te nemen waarmee men omgaat. Daarom is verlangen naar goede sociale relaties en solidariteit van groot belang. De moskeeën dienen centraal te staan in de sociale relaties en het solidariteitsnetwerk van een bewuste moslim. Met betrekking tot deze heilige plaatsen staat in de Koran: “**En de moskeeën behoren Allah toe. Dus roep niemand aan naast Allah.**”²

Beste aanwezigen!

Moskeeën zijn niet alleen plaatsen waar de naam van Allah wordt herdacht en vijf keer per dag wordt gebeden. Onze moskeeën zijn plaatsen waar de moslimidentiteit wordt gevormd en behouden. Het zijn plaatsen waar wederzijdse hulp en communicatie tussen moslims plaatsvindt. Het is een omgeving waar gelovigen elkaars problemen proberen op te lossen en Islamitische broederschap wordt ervaren. Het zijn ook onderwijsinstellingen waar religieuze en culturele educatieve activiteiten plaatsvinden voor jong en oud. Het zijn plaatsen waar hulpacties aan onderdrukten en benadeelden in de wereld worden georganiseerd. Om deze reden zijn moskeeën niet alleen plaatsen van aanbidding, maar ook centra van religieus en sociaal leven voor de Islamitische ummah.

Beste moslims!

Onze ontmoetingsplaatsen dienen moskeeën te zijn en hier dienen we met onze vrienden bij elkaar te komen. Onze profeet (vzmh) zei: “**Als je een man ziet die er een gewoonte van maakt om naar de moskee te gaan, getuig dan dat hij een ware gelovige is.**”³ Hij vestigde aandacht op het belang van deze plaatsen. We dienen de moskeeën vaak te bezoeken, de moskeeën zijn namelijk veilige havens voor ons. Bovendien dienen we de moskeeën te reconstrueren en dienen we tijd door te brengen met de nieuwe generatie. Onze Rab zegt in de Koran: “**Alleen hij die gelooft in Allah en de Laatste Dag, de salat verricht en de zakat geeft en niemand vreest behalve Allah kan de moskeeën van Allah onderhouden. Zij zijn diegenen die tot de rechtgeleidenen behoren.**”⁴ Moge Allah ons tot de gelovigen laten behoren die voor hun moskeeën zorgen en Islamitische solidariteit met onze broeders realiseren.

Amin!

¹ Buhari, Isti'zan, 8

² Djin 72:18

³ Ibn Mace Mesacid, 19

⁴ Tawba 9:18