

Predikan ,09.09.2022

Adressen till moskéerna för social solidaritet

﴿ إِنَّمَا يَعْزُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ أَمَنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾

عَنِ الْبِرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ
بِسَبْعِ:

« بَعِيدَةَ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرَ
الضَّعِيفِ، وَعَوْنَ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ »

Kära bröder!

Människan, den mest hedervärda varelsen skapad av Allah (swt), har inte möjlighet att leva individuellt. Till sin natur är han en social varelse. Fortsättningen av dess existens på ett hälsosamt sätt är möjligt om det är i sociala relationer. Med utgångspunkt från familjelivet är det en del av nätverket för sociala relationer på alla områden av livet. Situationen är inte annorlunda när det gäller religiöst och andligt liv. Speciellt vår religion, islam, formar vårt sociala liv med dess principer och värderingar. En av de viktigaste av dessa är utan tvekan social solidaritet. Följeslagare Bera' bin Azib (radiyallahu anh) sa: "Profeten (saw) beordrade oss att göra sju saker: **Besöka de sjuka, följa begravningen (till graven), be Allahs nåd för de som nyser, hjälpa de svaga, hjälpa de förtryckta som behandlas orättvis, sprida hälsningen "selam", och bekräfta eden från den som avlagde eden.**" (1) Det är uppenbart att dessa sju befallda saker är relaterade till regleringen av våra sociala relationer.

Kära troende!

Vår Herre Gud skapade oss i behov av varandra. Att vara ensam inbjuder till psykiska störningar. Inom modern psykologi sägs det att den främsta orsaken till melankoli och depression är ensamhet. Naturligtvis det är fel att sträva efter tillfälliga och vardagliga intimitet och förtroligheten för att inte vara ensam. Karaktären och moralen hos var och en av oss kommer att återspegla genomsnittet av de fem personer som vi har relation med. Av denna anledning är frågan om var vi uppfyller vårt behov av sociala

relationer och solidaritet av stor vikt. Moskéer bör stå i centrum för sociala relationer och solidaritet hos en medveten muslim. I Koranen, om dessa heliga platser: i sura al jinn, ajeh 18, säger Allah Azze ve jelle: **All dyrkan tillkommer Allah; anropa därför ingen vid sidan av Honom!**" (2)

Värdefull gemenskap!

Moskéer är inte bara platser där Allahs namn nämns och fem dagliga böner utförs. Våra moskéer är platser där muslimsk identitet formas och bevaras. Det är en plats där samarbete och kommunikation mellan muslimer sker. Det är en miljö där troende försöker bota varandras problem och islamiskt brödraskap upplevs. De är också utbildningsinstitutioner där religiösa och kulturella utbildningsaktiviteter bedrivs för barn, ungdomar och kvinnor. De är grannskapen, trakten där biståndet, hjälp, bidrag till de förtryckta och drabbade i världen organiseras. Av denna anledning är moskéer centralt för religiöst och socialt liv lika som för tillbedjan för den islamiska ummah.

Kära muslimer!

Vi bör bestämma våra mötesplatser som moskéer, och vi bör komma överens med våra vänner här. Vår profet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem säger: "När du ser en man som gör det till en vana att besöka moskéer (och tillbringa tiden där), vittna om att han är en sann troende." (3) Moskéer ska ha stamgäster, vi ska inte glömma att den säkraste hamnen är moskéer. Dessutom borde vi både rekonstruera, återuppbygga moskéer och återuppliva vår generation här. Allah Azze ve jelle säger: **Allahs moskéer kan bara uppbyggas av de som tror på Allah och den yttersta dagen, utför sina böner, betalar sin zakat och fruktar bara Allah. Förhoppningen är att dessa ska vara bland dem som hittar rätt väg.**" (4)

Må Allah göra oss till de troende som tar hand om sina moskéer och inser islamisk solidaritet med sina syskon. Amin!