

Khutba, 18.11.2022

At være den ideelle far

﴿وَأَذِّقْ لِقَمُنْ لِأَيِّهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾
أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
« أَكْرُمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ »

Beærede brødre!

Vor Herre som har skabt alt levende på jorden som mand og kvinde, har også skabt mennesket, det mest dyrebare af skabninger, som mand og kvinde. Ligesom han har skænket dem kærlighed og medfølelse over for hinanden, og givet dem hver deres forskellige egenskaber, har han også forpligtet dem med forskellige ansvarsområder. Et af disse ansvar er uden tvivl pligten til at være forælder. Med følgende vers i Koranen, ”**O I som tror! Beskyt jer selv og jeres familier mod ilden, hvis brændstof er mennesker og sten,**” åbenbares tydeligt Faderens pligt. Det bliver fastslået, at hvis faderen opfostrer sin familie med islam, vil han beskytte dem fra ilden. Ud over jordiske pligter, såsom at opfostre sin familie med Islam, forsørge sin familie på en halal måde, give et godt navn til sin barn, har Faderen også spirituelle pligter. Kort sagt har han både materielle og moralske forpligtelser over for sin familie.

Respektable brødre!

Koranen, som organiserer vores liv og levemåde, nævner for mænd uden tvivl også kunsten at være far. Luqman (AS) sagde til sin søn: ”**Mit barn! Knyt ikke partnere til Allah! For afgudsdyrkelse er sandelig en stor grusomhed.**” Han havde lært ham rigtigt og forkert. Hans kærlige tiltale som ”**min kære søn**” lærer os, at vi uanset hvad skal være barmhjertige mod vores børn. På den anden side er der Nuh (AS), som blev testet med sin kone og sin søn. Han inviterede sin søn ombord på skibet: ”**Kom nu, min søn, stig ombord på skibet med os,**” på trods af at han ikke troede på ham som Profet. Dette viser os, at vi uanset hvad skal være medfølelse med vores børn. Bønnen, som vores forfader Ibrahim (AS) læste for at hans efterkommere ville være blandt dem, der fortsatte de daglige bønner, viser os udholdenhed og underkastelse.

Værdige muslimer!

Nådighedens profet Muhammad Mustafa ﷺ satte høj pris på børn, herunder sine egne børn, og har aldrig holdt sig fra at vise sin kærlighed. Han lærer os kunsten at være en ideel far. Vores Profet ﷺ var en far, der kæmpede for, at hans børn opnåede retledning, gudsfrygt og god moral. Han fremviste sin egenskab ”at være nedsendt som en nåde til verdenerne”, ved at være barmhjertig mod sine børn. Han var gik så meget

op i sine børn, at han fra en knirke af døren kunne tyde, at Fatima (RA) var kommet hjem. Naturligvis var han medfølelse og barmhjertig ikke kun over for sine egne børn, men over for hele Ummahs børn. I en af hans hadith sagde Profeten ﷺ: ”**Jeg frygter, at Satan vil blive en partner for min ummahs børn!**” Han mente, at han var bange for, at børnene ville blive Satans legetøj. Ledsagerne var rædselsslagne og spurgte: ”**O Allahs sendebud! Hvordan kan vi bryde Satans indflydelse, så dette ikke sker?**” Profeten svarede: ”**Lær dem kærlighed og beskedenhed!**” sagde han og understregede, at vi skulle undervise i beskedenhed ved ikke at tilbageholde kærlighed fra vores børn.

Værdifulde fællesskab!

Vores familie og efterkommere er blevet os betroet. At leve op til denne pligt, at opfostre og beskytte den i overensstemmelse med Allahs befaling, er et krav fra vores tro. Ved at vi husker på, at himlen er under mødrenes fødder, er vi nødt til omhyggeligt at opfylde vores pligter over for både vores børns mor og vores børn. At sørge for halal mad samt at tilbyde en halal levemåde er naturligvis blandt Faderens vigtige pligter. Vi bør ikke glemme, at vores forhold til vores ældre og den adfærd, vi viser over for vores ægtefælle, vil påvirke vores efterkommere, og vil sætte enten et godt eller dårligt eksempel for vores børn.

Især i dag, hvor sociale medier dækker alle aspekter af vores liv, bør vi være opmærksomme på, at når vi ikke tager os nok af vores børn i vores fritid, vil deres sind være fyldt med umoralske midler. Vores Profet ﷺ sagde i en hadith: ”**Giv dine børn belønninger; Giv dem en god opvækst.**” Han taler om vigtigheden af at opdrage vores børn. Når vores børn udviser adfærd, som vi ikke ønsker, bør vi først lede efter dette problem i os selv og tage os selv og vores liv i betragtning. Når vores børn ikke bruger tiden det rigtige sted, er jeg mon så det rigtige sted? Således bør vi først tage hensyn til os selv og handle derefter. Vi kan ikke opnå succes ved at forvente, at vores børn gør handlinger, vi ikke har foretaget. Vi bør ikke glemme, at vores børn tager os som et eksempel med enhver adfærd. Som fædre bør vi ikke glemme følgende bøn: ”**O vor Herre! Gør vores hustruer og børn til vores øjnes lys og gør os til ledere af dem, der frygter Allah.**” Amin!