

Khutba, 11.11.2022

Troendernas vartid: Vintersäsongen

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
« مَنْ عَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا عَدَا
أَوْ رَاحَ »

Kära bröder!

Allah har skapat universum och varje partikel varje korn i en viss ordning och balans. Inget stannar fast i denna balans, där det inte finns någon brist eller lucka. Allting har konstant, oavbryten rörelse, nämner Allah, och fungerar som vad som än är tilldelat för. Det finns också rörelser i människans liv så som i andra skapelser. Om man jämför livet med årstiderna är barndomen likt våren, ungdomen likt sommaren, mognaden likt hösten och slutligen ålderdom och döden som vinter.

Varje årstid, varje ålder har sina speciella aspekter, lättnader och svårigheter, såväl som välsignelser och möjligheter.

Om vi använder dessa välsignelser och möjligheter i den riktningen som vi är befallda, har vi hopp om att vara bland dem som uppnår lyckan både i den här världen och i livet efter detta.

Säsongsförändringar påverkar inte bara naturen, utan har också en psykologisk effekt på människor. Till exempel vår- och sommarsäsongen gör väckelsen och glädjen i naturen, påverkar människor positivt så vi blir lyckligare. Å andra sidan påverkas människor mer negativt i mörkt och kallt väder.

Kära gemenskap!

Profeten Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, såg på årstidernas växling med visdomens öga och sa: "Vintern är den troendes vår: Då han fastar eftersom dagarna är korta. Han går upp och ber eftersom nätterna är långa."¹ På det viset förklarade profeten (saw) för oss att vintersäsongen är en möjlighet.

När vi ser på vintersäsongen från visdomsfönstret minns vi vilken stor välsignelse och möjlighet vi faktiskt har. Genom att dra fördel av denna välsignelse under vintersäsongen, när vi tillbringar dagen med fasta och kvällarna med tillbedjan, dhikr och ibadah, behöver vi föra våren till vår andlighet och få den att återuppliva.

Speciellt när vi tänker på våra problem som att inte kunna planera tiden väl och därmed slösa bort tiden, vilket är ett av vår tids största problem,

framställs vintermånaderna som en ny början och möjlighet.

Allah Azze wa jelle säger:

"I skapelsen av himlarna och jorden och i växlingen mellan natt och dag ligger helt visst budskap till dem som vill använda sitt förstånd."² Det betonades att vi borde ta lärdom av säsongens växlingen och utvärdera det som en möjlighet.

Kära muslimer!

Vintersäsongerna är en årstid för att vårda våra själar och slutföra våra oavslutade ärenden. Det är ett utmärkt tillfälle för våra bröder och systrar som inte ber att börja be och göra det till en vana. I själva verket är följderna av bönetider en oundviklig möjlighet för det att få en vana. Vi borde utvärdera boken vi inte kunde läsa, koranrecitationerna som vi inte kunde slutföra och surorna som vi inte kunde memorera inom dessa tillfällen.

Sahabe, väntade vintersäsongen och engagerade sig i mer tillbedjan när den kom.

Tillsammans med våra familjemedlemmar kan vi förvandla vintersäsongen till en tid av möjligheter och barmhärtighet, och vi kan göra böner, dhikr och goda gärningar som vi inte har kunnat göra tidigare och vi kan skaffa en ny början i vårt familjeliv.

Att delta i religiösa lektioner (Erkam program) är ett viktigt tillfälle att utvärdera de långa vinternätterna. Vi bör vara ett gott exempel för våra framtida generationer genom att vänja oss vid att be i moskéer och delta i aktiviteter med vår familj som morgonböneprogram som anordnas i våra moskéer. Vår Barmhärtighets Profet, som tog yttersta försiktighet att be i mosken och aldrig slutade förrän sin död, sa i en hadith: "Den som går till moskén på morgonen och kvällen, kommer Allah förbereda en plats för honom i Paradiset varje morgon och kväll."³

Kära bröder!

Vi kommer aldrig att nå vår andliga vår om vi slösar bort vår tid med andra onödiga saker och om vi är upptagna med saker som vi inte är ansvariga för. Av denna anledning bör vi se vintersäsongen som barmhärtighetens tid, utvärdera de tre kommande månaderna, (rajep, shaban, ramadan) som en förberedelse och vägleda våra liv med det mottot. Må Allah göra det möjligt för oss att utvärdera vintersäsongen som en förberedelse för nya

¹ Ahmed bin Hanbel, Müsned, III, 75; Ebû Ya'le, Müsned, II, 519

² Âl-i İmrân suresi 3:190

³ Buhârî, Ezân, 37; M1524 Müslim, Mesâcid, 285

välgörande början och för dem tre månaderna.

Amin!