

Îsâ (a.s.) och hans profetskap

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
« أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ
لِعَلَاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ »

Ärade syskon

Alla profeter, från första profeten Adam (a.s.) till sista profeten Muhammad Mustafa (fvmh) sändes som vägledare till samhället där de levde. I linje med uppenbarelsen de fick från Allah uppenbarade de godhet och förbud för människor, lärde ut sanningen, det goda, godhet och förmedlade budskapet om att vara en moralisk individ och att vara Allahs tjänare. För att säkerställa social rättvisa beordrade de att respektera de svagas rättigheter, att skydda kvinnor med medvetandet om anförtroende, att inte närma sig äktenskapsbrott (zina) och att hålla sig borta från grymhet och ondska. Detta gäller samhället som profeten Jesus (as) befann sig i till vilket han sändes. Han föddes mirakulöst utan en far från Maria (a.s). Precis som Adam (as), är denna bildning och födelse ett mirakel av Allah.

Allah har uppenbarat följande i Koranen **“Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord och sade till honom: "Var! och han är.”**¹ Detta mirakel som vår troende mor, Maria (a.s) bar i sitt liv var både en stor prövning för henne och erbjöd människor att välja mellan tro och otro.

Ärade syskon

När Jesus (a.s.) fick plikten att vara profet vid 30 års ålder, arbetade han omedelbart hårt genom att informera sitt folk om vad som uppenbarats för honom. Han bjöd in sitt folk att bara erkänna Allah som skaparen och att endast dyrka Honom. Han gjorde uppmaningar att tro på Allah och den yttersta dagen och att göra rättfärdiga gärningar. Han informerade sitt folk om att han hade tillgodo Toran som gavs till Moses (a.s.) före honom. Men hans folk trodde honom inte. Därefter visade han mirakel för Israels folk att tro, botade dem som hade en dödlig sjukdom, uppväckte de döda och öppnade de blindas ögon. Men trots alla dessa mirakel såg hans folk det som magi och accepterade inte hans inbjudan.

På detta sade profeten Jesus följande som uppenbarades i Koranen: **“ När Jesus märkte deras ovillighet att tro [på honom], sade han: "Vem vill hjälpa mig [att kalla människorna] till Guds väg?" De vitklädda sade: "Vi är Guds medhjälpare! Vi tror på Gud; vittna du att vi har underkastat oss Hans vilja!”**²

Liksom alla profeter testades och prövades Jesus (as) med sitt folk, och han kompromissade inte på denna välsignade väg även om det kostade honom livet. **“ Och Gud sade: "Jesus! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Min [härlighet] och Jag skall rena dig från [de beskyllningar som] förnekarna av sanningen [riktade mot dig]. Och Jag skall sätta dem som följer dig högt över dem som förnekar [dig] ända till Uppståndelsens dag; då skall ni alla vända tillbaka till Mig och Jag skall döma mellan er i allt det som ni var oense om.”**³

Dyrbara syskon!

Liksom alla levande varelser gick Jesus bort från denna värld som Allahs tjänare till livet efter det, och lämnade efter sig arvet från sin välsignade kamp. Liksom varje profet utsänd av Allah kämpade han för upprättandet av gudsdyrkan och rättvisa. Han syftade till att förhindra människor från raseri, ondska och att gå till ytterligheter. Utan tvekan, även om alla profeter levde under olika århundraden, förmedlade de samma tro, religion och utförde samma inbjudan. Rasulullah (frmh) sade: **“Jag är den som står närmast Jesus, Marias son, i denna värld och nästa. Profeter är bröder med separata mödrar och fäder; deras religion är densamma.”**⁴

Dyrbara församling

Imorgon är det den 31 december. Enligt den gregorianska kalendern kommer vi att ha lämnat ett år bakom oss. Vi måste hålla oss själva ansvariga i den här världen, innan vi ställs till svars i livet efter detta. För en muslim är det ingen skillnad mellan den här natten och vilken annan natt som helst. Vi måste göra handlingar som kommer att vända varje dag och varje ögonblick till vår fördel. Låt oss se över vad vi har gjort hittills, fatta medvetna beslut om resten av våra liv och sätta upp användbara mål för oss själva. Må Allah skänka oss förståelse.

¹ Âl-i İmrân suresi, 3:59

² Âl-i İmrân suresi, 3:52

³ Âl-i İmrân suresi, 3:55

⁴ Buhârî, Enbiyâ, 48