

## Erkendelse af Koranens værdi

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ أَوْ مِنْ - أَوْ آمَنَ - عَلَيْهِ الْبَشَرُ ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيَتْ وَحِيًّا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ ، فَأَرْجُو أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ »

### Respekterede brødre!

Allah (swt) efterlod ikke mennesker alene og uden opsyn i verden, han sendte profeter som ledere og viste dem vejen ved at sende dem hellige bøger. Koranen indeholder viden relateret til menneskers relation til deres Herre, viden relateret til tro og tilbedelse, moralske ansvar, erfaringer fra tidligere nationer, viden om hinsidige (Ahiret) og mange andre ting. Samtidig guider og leder det mennesker til at nå lykke i begge verdener. Til dette formål, siden Adam (a.s.), blev åbenbaringer blandt andet i form af bøger sendt til mennesker i forskellige perioder af menneskehedsens historie.

### Elskede brødre!

Uden tvivl er Koranen blevet åbenbaret til profeten Muhammad (fvmh). Koranen blev åbenbaret for ham i løbet af 23 år, nogle gange i form af et kapitel og nogle gange i form af vers for vers. Selvom vores profet (fvmh) var analfabet, lærte han Koranen udenad, præsenterede den for Gabriel (a.s.) og blev en Hafiz ved at præsentere det hele hver Ramadan. Vores ledsagere (Sahaba) lærte de vers som de hørte fra vores profet (fvmh), udenad og fortalte dem videre til deres husstande og deres kredse. Ordet "Hafiz", som betyder at huske, beskytte og bevare, er også et af Allahs 99 navne. Allah (swt) nævner i Koranen: **“Sandelig, Vi har nedsendt Koranen, og sandelig vil Vi bevare den.”**

### Respekterede troende!

Med hensyn til dens ordlyd og betydning er Koranen et mirakel i sig selv. Folk i alle aldre kan forstå Koranens budskab. Koranen kan også nemt læres udenad. Denne funktion, som ikke er givet til nogen anden bog, er unik for Koranen. Siden den dag, den blev åbenbaret, har den været bevaret i hukommelsen hos millioner af unge og gamle, og har overlevet til den dag i dag uden ændringer og sådan vil det fortsætte indtil dommedagen. Vores profet (fvmh) lagde vægt på at

lære og forstå Koranen ved enhver lejlighed, og til konstant at recitere Allahs vers derhjemme. I farvelpilgrimsrejsen (sidste Hajj) betroede han sin ummah Allahs Bog og sin egen Sunnah. Det nævnes i hadîs-i şerîf **“Der er ingen profet, som ikke har fået mirakler, som folk kan tro på. Det, der er blevet givet til mig, er åbenbaringen (Koranen) åbenbaret af Allah. På den måde håber jeg, at jeg på dommedag vil være den profet med flest følgere.”**<sup>1</sup> Muslimer har lagt særlig vægt på indlæring af Koranen. De har indset, at genoplivning af generationer kun er mulig gennem indlæring af Koranen og Sunnah, og ved denne lejlighed har de givet en særlig værdi til dem som kan Koranen udenad.

### Beærede Cemaat!

I denne retning tilbyder det islamiske samfund Milli Gorus, som har vist en særlig følsomhed over for uddannelse og undervisning i Koranen siden dens oprettelse, forskellige muligheder for vores generationer, især dem, der er vokset op i Europa, for at lære Koranen' og lære det udenad. Mange elever er blevet trænet i vores uddannelsesinstitutioner, som blev bygget med jeres bidrag, og de blev et bord med stolthed i mange recitationskonkurrencer. I vores mere end 80 hafiz-institutioner arbejder vi hårdt på at uddanne mange Hafizer og for at kaste lys omkring dem med det, de har lært. Til dette formål vil vi organisere den 1. Hafiz-konkurrence i morgen (7. januar) ved at bryde nye veje for at sætte et præg på historien i Europa. Vi er glade for at være vært for alle Koranelskere i konkurrencen, der vil blive afholdt i IGMG's hovedkvarter.

Må Allah (swt) give os muligheden for at tjene Koranen og gøre os i blandt dem som kan Koranen udenad. Amin!

<sup>1</sup> Buhârî, l'tisam, 1