

Het belang van de Koran begrijpen

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ أَوْ مَن - أَوْ أَمَن - عَلَيْهِ الْبَشَرُ ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيَتْ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ ، فَأَرْجُو أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ »

Beste broeders en zusters,

Onze Almachtige Rab laat de mens niet alleen en onbeheerd achter in deze wereld. Hij stuurde profeten als leiders en wees de weg met heilige boeken. De Koran bevat kwesties die verband houden met kennen en dienen van hun onze Rab. Daarnaast bevat het kwesties die verband houden met het geloof en aanbidding, morele verantwoordelijkheden, ervaringen van oude volkeren, het belang van het hiernamaals en vele andere kwesties. Tegelijkertijd begeleidt en leidt het mensen om zowel in deze wereld als in het hiernamaals gelukkig te worden. Sinds Adam (vzmh) werden er Schriften en boeken in verschillende periodes geopenbaard en dit leidde ervoor dat de mensen op het juiste pad bleven.

Beste broeders, zusters!

De Koran is geopenbaard aan Mohammed (vzmh). De Koran is in 23 jaar tijd aan profeet Mohammed geopenbaard. Hoewel onze profeet (vzmh) analfabeet was leerde hij de Koran uit zijn hoofd, hij las het voor aan Djibril (vzmh) en memoriseerde in de maand Ramadan de volledige Koran. De metgezellen memoriseerden ook de verzen die ze van onze profeet hadden gehoord en verkondigden dit aan hun huishouden en diens kringen. Het woord 'hafz' betekent onthouden, in gedachten houden en bewaren. Het behoort ook tot één van de 99 namen van Allah. In de Koran staat: “**Inderdaad, Wij hebben de vermaning (de Koran) neergezonden en inderdaad, Wij zijn de bewakers ervan.**”¹ Met dit vers wordt verklaard dat Allah de Koran en de inhoud ervan door Allah Zelf zal worden beschermd.

Beste gelovigen!

Qua bewoording en betekenis is de Koran een wonder op zich. Mensen van alle leeftijden kunnen de Koran begrijpen. De Koran kan ook gemakkelijk uit het hoofd worden geleerd. Deze eigenschap kent geen ander boek en maakt de Koran bijzonder. Sinds de eerste openbaring zijn de verzen bewaard gebleven in het geheugen van miljoenen jonge en oude mensen. Het is tot op de dag van vandaag zonder enige verandering bewaard gebleven en dit zal tot op de Dag des Oordeels zo blijven. Profeet (vzmh), die als ware een levende

Koran was, hechtte veel belang aan het leren, begrijpen en thuis reciteren van de Koran. Tijdens de afscheidsbedevaart toevertrouwde hij zijn ummah het Boek van Allah en zijn eigen sunnah. In een hadith staat: “**Er is geen profeet aan wie er geen wonderen zijn gegeven die mensen moest doen geloven. Mij is de openbaring van Allah (de Koran) gegeven. Op deze manier hoop ik dat ik op de Dag des Oordeels de meeste volgelingen heb.**”² Hij vestigde de aandacht en de waarde van de Koran. Moslims hebben een bijzonder belang gehecht aan het leren van de Koran.

Beste aanwezigen!

Islamitische Gemeenschap Milli Görüş die sinds zijn oprichting veel aandacht schenkt aan het onderwijs en onderwijzen van de Koran biedt aan de mensen die in Europa zijn opgegroeid verschillende mogelijkheden aan. Met uw bijdrage zijn veel Koranstudenten opgeleid in onze onderwijsinstellingen en hebben zij met trots deelgenomen aan verschillende recitatiewedstrijden. Deze studenten zijn opgeleid met de Koran en zijn een voorbeeld voor hun omgeving. In meer dan 80 memorisatie-instellingen werken we hard om veel studenten op te leiden die de Koran volledig kunnen memoriseren en zo als ware licht worden voor hun omgeving. Met dit doel organiseren wij morgen (7 januari) de eerste Koran memorisatiewedstrijd om zo een stempel te drukken in Europa. We zijn verheugd om alle Koranliefhebbers te verwelkomen op het hoofdkantoor van IGMG waar de memorisatiewedstrijd wordt gehouden. Moge onze Rab ons een leven schenken waarbij we de Koran dienen en volgen. Amin

¹ Hijr 15:9

² Buhârî, İ'tisam, 1