

At møde naturkatastrofer med tålmodighed og tiltro til Allahs (ﷻ) plan

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالنَّمَرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ﴿﴾

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ،
إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ، فَكَانَ
خَيْرًا لَهُ»

"Sandelig vil i blive testet med frygt og sult; med tab af ejendom, liv og varer. (O Profet!) Giv gode nyheder til mine tålmodige tjenere! Dem, som når en ulykke rammer dem, siger: 'Sandelig er vi Allahs tjenere, og vi vil med sikkerhed vende tilbage til Ham.'¹

Kære muslimer!

Som troende, der tror på Allah ﷻ og dommedagen, ved og tror vi på, at vi er blevet sendt til denne verden for at blive testet. Allah har skabt død og liv for at teste os. Han har altid påmindet folk om sin eksistens ved at nedsende profeter og bøger.

Allah ﷻ har gennem profeter og vers informeret os om, at problemer og ulykker er prøvelser, og at de, der ikke gør oprør, men derimod udviser tålmodighed, vil modtage store belønninger. Faktisk siger vores Profet (ﷺ) om dette: **"Hvor behagelig er den troendes tilstand! For den troende er enhver situation god, og denne tilstand findes kun for den troende. Den troende er taknemmelig, når der sker ham noget godt; dette er godt for ham. Når ulykker rammer ham, er han tålmodig, og dette er ligeledes godt for ham."**

Værdifulde brødre!

Igen står vi over for en stor prøve. Mandag aften forårsagede et jordskælv med en styrke på 7,7 med centrum i Kahramanmaraş, store skader i de omkringliggende provinser i Tyrkiet og Syrien. Vi har mistet mange af vores mennesker. Sammenstyrtede bygninger, byer i ruiner, ofre under murbrokkerne... Disse forfærdelige billeder vi har set, har knust vores hjerter.

Beærede menighed!

Så snart vi hørte om denne forfærdelige katastrofe, var de første ord, vi udtalte med tårefulde øjne, **"Sandelig er vi kommet fra Allah, og til Allah vil vi vende tilbage."** Vi beder om martyrdøden fra Allah ﷻ til vores omkomne, fordi vores Profet erklærede: **"De, der dør under et vrag, er martyrer."**

Ærede menighed!

En muslim bør betragte alt, hvad der sker med ham som en lektion. Med denne katastrofe oplevede vi endnu en gang, hvor hjælpeløse mennesker er, hvor hjælpeløse de står over for katastrofer, hvor stor Allahs ﷻ kraft er, og at ingen er i stand til at modstå Allahs ﷻ magt og storhed! Vi indså endnu en gang, at verden er flygtig, at vi lever uden at vide, hvad der vil ske os i morgen, og at vi kun skal stole på Allah ﷻ!

Kære menighed!

Efter disse oplevelser er vores pligt at bede Allah ﷻ om hjælp gennem tålmodighed og bøn. Allah ﷻ er nemlig med dem, der er tålmodige. Vores vigtigste ansvar i dag er at hjælpe vores folk, som er ofre for katastrofer. I denne tid er det tid til solidaritet, tid til broderskab, tid til hjælp! Hasene Humanitarian Aid Association tog afsted morgenen til jordskælvet for at levere jeres hjælp til de jordskælvsramte områder og hele sårene på jordskælvetsofre. Vores hold, som er ankommet til området, har siden den første dag uddelt varme måltider, tæpper, telte og alle former for humanitært hjælpemateriale, og det fortsætter de med. Et krisecenter er oprettet af vores delegation fra Europa for at identificere behovene på stedet og skabe hurtige løsninger.²

I har aldrig tøvet med at række jeres hjælpende hånd ved alle de smertefulde begivenheder på jorden. Må Allah ﷻ velsigne jer for jeres støtte til vores nødhjælpskampagne. Vi vil gerne takke jer, vores værdifulde menighed, for jeres intense deltagelse gennem stor støtte.

Vi ønsker Allahs ﷻ barmhjertighed til dem, der mister livet i denne tragiske hændelse, tålmodighed til de efterladte, og en hurtig bedring til de sårede. Jeg slutter af med vores bøn: *"Må Allah beskytte hele menneskeheden mod lignende ulykker."*, og med følgende vers, der advarer os om det store jordskælv, der vil finde sted på dommedagen:

"Når jorden ryster med sin frygtelige rysten. Og når jorden krænger sine byrder ud. Og når mennesket siger: 'Hvad sker der med den!' På den dag vil jorden fortælle alle sine historier, for jeres Herre har givet den en åbenbaring. På den dag vil mennesker træde frem i grupper for at få deres gerninger at se. Den, der har gjort et støvkorns vægt af af godhed, vil modtage dens belønning. Og den, der har begået et støvkorns vægt af ondskab, vil modtage dens straf."

¹ Bakara suresi, 2:155-156

² Zilzâl suresi 99:1-8