

## Sammenhold og broderskab i Islam

﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّئُهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ

﴿ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

عن أبي موسى (رضي الله عنه) قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

« الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً »

### Kære brødre!

Allah (swt) har skænket utallige velsignelser til mennesket, der betegnes som Ashraful Makhluqat, dvs. den bedste af Allahs skabninger. Ud over velsignelser som mad og drikke, er intelligens, viljestyrke og bevidsthed om ansvar blandt de velsignelser, vi er blevet skænket. Islam ser mennesket som et socialt og ansvarligt væsen og har i den forbindelse givet det en række individuelle og sociale pligter, heriblandt sammenhold og broderskab som to af de vigtigste. Derfor er det både en religiøs og en menneskelig pligt at tænke over den verden og det samfund, vi lever i, og yde vores materielle og moralske støtte til hinanden.

### Elskede Jamaah!

Samarbejde og solidaritet i gode og dårlige tider er kendetegnende for muslimer. At give Zakat (almisse), donere til Infaq og velgørenhed og holde hånden over fattige og trængende er eksempler på muslimers solidaritet. Vores profet (fvmh) udviklede en social solidaritetsmodel ved at beordre sin Ummah til at besøge de syge, deltage i begravelser, hjælpe de svage og række hånden frem til ofre for undertrykkelse. Befolkningen i Medina, som var vært for immigranterne, der migrerede fra Mekka til Medina efter at blive forfulgt, gik over i historien som Ansar ved at hjælpe Muhajir på alle tænkelige måder. Hermed demonstrerede de nøjagtig Islams sammenholds- og broderskabsånd.

Ifølge en beretning fra Abu Musa al-Ash'ari (r.a.), sagde profeten (fvmh): **"En troendes stilling over for sine medtroende er som en bygning, hvoraf den ene del holder den anden del fast."** Profeten (fvmh) forklarede dette ved at klemme fingrene på sine to hænder sammen. For troende, der hjælper hinanden, er ligesom sammenkoblingen af elementerne i en bygning. I en anden Hadith berettede vores elskede profet (fvmh) følgende for yderligere at understrege vigtigheden af solidaritet blandt muslimer: **"Allah er sin tjeners hjælper, så længe tjeneren hjælper sin bror i Islam."** Hvis muslimer ikke hjælper ofre for undertrykkelse og ikke viser solidaritet og sammenhold i svære tider, vil det føre til kollektivt magt- og statustab. Allah (swt) har udtrykt vigtigheden af solidaritet og sammenhold i adskillige vers i Koranen. Han siger bl.a. i Koranen, at

han vil være tilfreds med dem, der konkurrerer i godhed og Taqwa (fromhed/oprigtighed). Derudover definerer han muslimer som dem, der giver i overflod og nød, og udtaler også, at de, der råder hinanden til sandhed og tålmodighed, sandelig er på rette spor. I det vers, jeg læste i begyndelsen af min prædiken, siger Allah (swt): **"Hver enkelt har en retning som han stræber hen imod; stræb da efter at komme først med det gode. Hvor I end befinder jer, så vil Allâh bringe jer sammen. Allâh har magt over alt."** Her bliver det understreget, at vi skal konkurrere i velgørenhed. Vores forfædre holdt fast ved disse principper og etablerede mange fonde og velgørende institutioner for at imødekomme menneskers behov. Caravansaray (kervansaray) blev bygget til indkvartering af rejsende og strandede, og suppekøkkener brødfødte forældreløse børn. Zakat-institutioner og forskellige velgøringsinstitutioner blev etableret for at imødekomme trængendes behov.

### Elskede Brødre!

I har udstrakt en hjælpende hånd til mennesker i nød ved hjælp af jeres bidrag. I har gjort underværker for forældreløse børn ved at være der for dem, når de har haft allermost brug for jer. I har bygget vandbrønde i byer, hvor rent drikkevand ikke er tilgængeligt. I har været Ansar for flygtninge, der er ofre for krig. I har været med til at dække bord med jeres fødevarer i ukendte geografier. Vigtigst af alt har I frembragt smil på børns læber og delt mødres smerte. I har åbnet jeres hjerter ved at dele deres glæde og sorg. I kom dem til undsætning, da de mistede alt i oversvømmelseskatastrofer. Uagtet baggrund og identitet, har I rakt en hånd med medfølelse ud til mange mennesker. I har støttet fremtidige generationers uddannelse og dannelse. I har åbnet jeres hjem og moskeer for nødlidende. Senest lod I ikke jeres brødre stå alene ved at yde logistisk støtte, herunder mobil klinik, suppekøkken, fødevarerhjælp og hjælpeartikler til jordskælvsregioner i Tyrkiet og Syrien. Gud velsigne jer alle. Jeg afslutter min prædiken med en Hadith fra vores elskede profet (fvmh): **"Den, der opfylder sin brors behov, Allah vil også opfylde hans behov. Enhver, der kurerer en muslims problemer og sorger og bringer ham lindring, Allah vil derfor befri ham fra en af dommedagens trængsler."** Må de velsignede dage og nætter, vi befinder os i, få vores lidelser til at blive lindret og de nødlidendes behov til at blive opfyldt. Amin!