

Ons gevoel van solidariteit en broederschap

﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّبُهَا فَاسْتَغْفِرُوا الْخَيْرَاتِ آيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

عن أبي موسى (رضي الله عنه) قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

« الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْتِ إِذَا شُدَّ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ »

Beste broeders, zusters!

Allah (swt) heeft talloze gunsten geschonken aan de mens. Naast de gunsten van eten en drinken behoren verstand, de wil en verantwoordelijkheid tot de gunsten die aan de mens wordt geschonken. Islam ziet de mens als een sociaal en verantwoordelijk wezen en heeft derhalve bepaalde verantwoordelijkheden gegeven. Een van die verantwoordelijkheden is het gevoel van saamhorigheid en broederschap. Daarom is het zowel een religieuze als een menselijke plicht om na te denken over de wereld en de samenleving waarin we leven zodat we elkaar materieel en moreel kunnen steunen.

Beste aanwezigen!

In de essentie van de Islam is samenwerking, solidariteit en het delen van verdriet en geluk. Het geven van sadaqah, infaq en zakat behoort tot moslimsolidariteit. De profeet (vzmh) ontwikkelde een sociaal solidariteitsmodel door zijn ummah te bevelen om zieken te bezoeken, de begrafenis bij te wonen en zwakken en slachtoffers te helpen. De mensen van Madinah ontvingen mensen die uit Mekka waren verdreven, ze boden hen onderdak aan en deze mensen gingen de geschiedenis in als Ensar omdat ze een universeel voorbeeld van solidariteit toonden. Volgens een overlevering van Abu Musa el-Esh'ari (ra) heeft de profeet (vzmh) het volgende gezegd: **“De situatie van een gelovige tegenover een andere gelovige is als gebouwen waarvan het ene deel het andere deel stevig vasthoudt.”**¹ De profeet (vzmh) beeldde dit uit door zijn vingers van zijn twee handen samen tegen elkaar te houden. In een andere overlevering staat: **“Zolang de dienaar zijn broeder helpt, is Allah de helper van zijn dienaar.”**² Met deze hadith drukte hij het belang om gelovigen te helpen uit. Als moslims de slachtoffers en onderdrukten niet helpen, geen solidariteit tonen en niet samenkomen in moeilijke tijden, dan verliezen ze hun macht en het gevoel van maatschappelijke solidariteit. Allah (swt) heeft het belang hiervan in verschillende verzen aangegeven. Zo stelt Hij dat Hij tevreden zal zijn met hen die wedijveren³ in **goedheid en vroomheid**. Bovendien definieerde hij moslims als degenen die **in overvloed als in tegenspoed uitgeven**⁴, en verklaarde ook dat degenen die **elkaar adviseren over waarheid en geduld**⁵ niet

verloren zullen gaan. In het vers dat aan het begin van de preek werd voorgelezen staat: **“Iedere (gemeenschap) heeft een eigen (gebeds)richting waarheen zij zich wendt. Wedijver daarom met elkaar om goede (daden te verrichten). Waar jullie je ook bevinden, Allah zal jullie (uiteindelijk) alleen bijeenbrengen. Allah is zeker over alle dingen Almachtig.”**⁶

Onze voorouders hebben vele stichtingen en liefdadigheidsinstellingen opgericht om aan de behoeften van mensen te voldoen. Er werden karavanserais gebouwd voor de huisvesting en de rest van de gestrande mensen, en er werden gaarkeukens gebouwd om de wezen te voeden. Zakat-instellingen en liefdadigheidsinstellingen werden opgericht om aan de behoeften van de behoeftigen te voldoen.

Beste broeders, zusters!

Met de solidariteit en bijdragen van onze gewaardeerde gemeenschap en leden, hebben we vele slachtoffers en onderdrukten geholpen. Jullie hebben veel goede werken verricht. Jullie hebben waterputten gebouwd in steden waar er geen watervoorzieningen waren, jullie zijn Ensar geworden voor oorlogsvluchtelingen, jullie hebben voedselpakketten gestuurd naar verre, ongekende gebieden, jullie hebben kinderen verblijd en de moeders hebben hun leed met jullie gedeeld. Jullie voelden de kreten van de onderdrukten in jullie geweten. Jullie kwamen degenen te hulp die alles hadden verloren bij watersnoodrampen. Zonder naar de identiteit van het slachtoffer te vragen hebben jullie een hand van medeleven uitgestoken. Jullie ondersteunden de opvoeding van toekomstige generaties in schoolprojecten en zorgden ervoor dat ze verantwoordelijke en professionele individuen werden. Jullie stelden jullie huizen en moskeeën open voor de hulpbehoevenden. Met jullie smeekebeden en steun is er logistieke ondersteuning aangeboden zoals mobiele klinieken, gaarkeukens, voedselhulp en vele andere hulpgoederen aan aardbevingsgebieden, waaronder Turkije en Syrië. Moge Allah Tevreden zijn met jullie. De preek wordt beëindigd met een hadith van de profeet (vzmh): **“Degene die zijn broeder voorziet van zijn behoeften, Allah zal ook zijn behoeften voorzien. Degene die de problemen en zorgen van een moslim wegwerkt en verlichting brengt, Allah zal hem daarom verlossen van alle problemen van de Dag des Oordeels.”**⁷ Moge de gezegende dagen en nachten waarin we ons bevinden, ervoor zorgen dat ons lijden wordt verlicht en dat de behoeften van de behoeftigen worden voorzien. Amien!

¹ Müslim, Birr, 65

² Müslim, Zikr, 37-38

³ Mâide suresi, 5:2

⁴ Âl-i İmrân suresi, 3:134

⁵ Asr suresi, 103:3

⁶ Bakara suresi, 2:148

⁷ Buharî, Mezâlim, 3