

Att visa tålmod mot tragedier & katastrofer!

﴿وَلْيَبْلُوتَكُمْ بَشِيْرٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالنَّمَرَاتِ وَبَشِيْرِ الصَّابِرِينَ﴾ ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيْبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
إِلَيْهِ رَاْجِعُونَ﴾ ﴿٤﴾
عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ،
إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ، فَكَانَ
خَيْرًا لَهُ»

“Vi skall helt visst låta er utstå provningar genom fruktan, hungersnöd, förlust av egendom och liv och frukten [av ert arbete]. Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap! För dem som när de drabbas av olycka och motgång säger: "Vi tillhör Gud och till Honom skall vi återvända"¹

Kära muslimer!

Som troende muslimer som tror på Allah och livet efter döden (akhira), vet och tror vi alla att vi skickades till denna värld för att testas. Allah skapade döden och livet för att testa oss. Han har alltid påmint folk om sin existens genom att skicka profeter och böcker. Allah informerade genom verser och profeter att problem och olyckor är ett test, och att de som inte gör uppror, utan är tålmodiga kommer att få stora belöningar. Faktum är att profeten Muhammed (saw) säger: “**Hur underbart är tillståndet för den troende! Varje situation är bra för honom och denna situation är bara för den troende. Han är tacksam när något bra händer honom; detta medför godhet för honom. När problem kommer till honom är han tålmodig, och detta medför också godhet för honom.**”

Ärade bröder!

Återigen står vi inför en stor utmaning. Jordbävningen med magnituden 7,7, vars epicentrum var Kahramanmaraş på måndagskvällen, orsakade stora skador i de omgivande provinserna och Syrien. Vi förlorade många av vårt folk. Kollapsade byggnader, städer i ruiner, människorna under spillrorna... Denna fruktansvärda händelse vi såg brände våra hjärtan.

Ärade församling!

Så snart vi hörde om denna fruktansvärda naturkatastrof, var de första orden som föll från våra läppar med tårfyllda ögon "Vi kom från Allah, och till Allah kommer vi att återvända." Vi önskade från Allah den Allsmäktige att belöna våra avlidna med martyrdom, eftersom vår älskade profet sa: "De som dör under kollapsen (Tex. Jordbävning) är martyrer."²

Ärade muslimer!

En muslim borde se allt som händer honom/henne som ett exempel (för att ta lärdom). Genom denna katastrof fick vi återigen bevittna hur hjälplösa människor är, hur hjälplösa de är inför katastrofer, hur stor Guds kraft är och att ingen kommer att kunna stå emot Guds makt och kraft! Vi insåg återigen att världen är tillfällig, att vi lever utan att veta vad som kommer att hända oss imorgon, och insikten om att vi bara måste lita på Allah!

Ärade församling!

Efter alla dessa upplevelser är vår plikt att be Allah om hjälp med tålmod och bön. Eftersom Allah är med dem som är tålmodiga. Vårt viktigaste ansvar idag är att komma till hjälp för våra människor som är offer för katastrofer. För tiden är inne för solidaritet, för broderskap, för hjälp! Vår organisation Hasene Humanitarian Aid Association & IGMG gav sig ut på morgonen efter jordbävningen för att leverera din hjälp till de drabbade jordbävningensregionerna och för att läka sårerna på offren som råkade ut för detta. Våra team, som anlände till regionen, har delat ut varma måltider, filter, tält och alla typer av humanitärt hjälpmaterial sedan första dagen, och de fortsätter att göra det än idag. Ett Kris-team inrättades av vår delegation från Europa för att identifiera behoven på plats och ta fram snabba lösningar.

Ni tvekade inte att sträcka ut era hjälpande händer i alla smärtsamma händelser på jorden. Må Allah välsigna er för ert stöd till vår nödhjälpskampanj. Vi vill tacka er, vår värdefulla gemenskap, för ert intensiva deltagande genom att ge stort stöd.

Vi önskar nåd till dem som miste livet i denna tragiska händelse, tålmod till de kvarlämnade och ett snabbt tillfrisknande för de skadade. "Må Allah skydda hela mänskligheten från liknande olyckor." Medan jag avslutar mina ord innan bönen, avslutar jag min predikan med följande verser som ger nyheten om den stora jordbävningen som kommer att äga rum på Domedagen:

“När Jorden skälver i sitt [sista] skalv. Och jorden kastar upp sina bördor. Och människan ropar: “Vad har hänt med den?”. Den Dagen skall [jorden] berätta vad den har bevittnat [av människornas handlingar]. Det gör den på din Herres ingivelse. Den Dagen skall människorna stiga fram i spridda skaror för att se sina handlingar. Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det. Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det ”³

¹ Surah Al-Baqarah, 2: 155-156

³ Surah Al-Zalzalah 99: 1-8

² Buhârî, Jihâd 30, Muslim, Imâre 164