

Vår känsla av gemenskap och brödraskap

﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّبُهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ

جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

عن أبي موسى (رضي الله عنه) قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

« الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْنَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا »

Ärade syskon!

Allah (c.c) har skänkt välsignelser till oss människan Han har skapat. Förutom välsignelsen av mat och dryck är sinne, vilja och medvetenhet om ansvar bland de välsignelser som tilldelats människan. Islam som religion har accepterat människan som en social och ansvarsfull varelse och har gett oss ett visst individuellt och socialt ansvar. En av dessa plikter är gemenskap och broderskap. Av denna anledning är det både en religiös och en mänsklig plikt att tänka på världen och samhället vi lever i och att stödja varandra materiellt och moraliskt.

Ärade församling!

Kärnan i Islam är samarbete, gemenskap, att dela i smärta och lycka. Att ge allmosor, spendera, ge zakat, hjälpa de fattiga är manifestationer av muslimsk gemenskap. Vår profet (fvmh) utvecklade en social modell genom att beordra sin ummah att besöka de sjuka, delta i begravningar, hjälpa de svaga och sträcka ut en hand av barmhärtighet till offret och de förtryckta. Folket i Medina, som var värd för invandrarna som migrerade från Mecka till Medina i sina hem, gick till historien som Ansar genom att hjälpa dem på alla sätt, och uppvisade bästa exemplet på gemenskap.

Enligt vad som rapporteras från Abu Musa al-Ash'ari (r.a.), sa profeten (saw): *“Den troendes situation mot den troende är som en byggnad, vars ena del håller den andra delen hårt..”*¹ Profeten (saw) förklarade detta genom att knäppa ihop fingrarna på sina två händer. För troende som hjälper varandra är som att sammankoppla elementen i en byggnad.

I en annan hadith sade profeten (saw), *“Allah är sin tjänares hjälpare så länge som tjänaren hjälper sin bror.”*² Genom att befalla detta uttrycktes vikten av att hjälpa för oss troende.

Om muslimer inte hjälper offren och de förtryckta, inte visar gemenskap och inte går samman i svåra tider, kommer de att förlora sin makt och känsla av social gemenskap. Allah (c.c.) har uttryckt vikten av

gemenskap och att hjälpa oss i många verser i Koranen.

Han säger i Koranen att Han kommer att vara nöjd med dem som tävlar i godhet och fromhet.³ Även de som donerar muslimer i överflöd och fattigdom⁴ och han uttalade också att de som råder varandra till sanning och tålmod inte går till spillo.⁵ I versen som lästes i början predikan, **“Var och en har en riktpunkt som han vänder sig mot [i bönen]. Tävla därför med varandra om att göra gott. Var ni än befinner er skall Gud samla er [på Domens dag]; Gud har allt i Sin makt.”**⁶ och med detta betonades att vi skulle tävla i välgörenhet.

Dyrbara syskon!

Genom att anta dessa principer som sin motto, etablerade våra förfäder många stiftelser och välgörenhetsinstitutioner för att möta människors behov. Det byggdes boende för hemlösa, soppök byggdes för att mata de föräldralösa barnen. Zakat-institutioner och välgörenhetsinstitutioner etablerades för att möta de behövandes behov.

Med gemenskap och bidrag från er, har vi sträckt ut en hjälpande hand till många offer och förtryckta människor. Du har gjort många goda gärningar på vägen att vara en person för de föräldralösa barnen. Du har byggt vattenbrunnar i städer dit vattnet inte når, du har varit en Ansar för flyktingar som är offer för krig, du har varit gäst vid borden med dina matpaket i okända geografier, du har delat ut leenden till barn, du har delat mödrars smärta. Du kände de förtrycktes rop i ditt samvete. Du kom till undsättning för dem som förlorade allt i översvämningskatastrofer. Du öppnade dina hem och moskéer för de behövandes tjänst. Återigen, med våra bröders böner och stöd, lämnade ni inte era bröder ensamma genom att tillhandahålla logistiskt stöd inklusive mobil klinik, soppök, livsmedelsbistånd och många andra hjälpartiklar till jordbävningsregioner, inklusive Turkiet och Syrien. Allah välsigne er alla. Jag avslutar min predikan med en hadith från vår profet (saw): *“Den som tillgodoser sin brors behov, Allah kommer också att tillgodose hans behov. Den som botar en muslims bekymmer och sorg och ger honom lindring, Allah kommer därför att befria honom från all nöd från domedagens bekymmer.”* Må de välsignade dagar och nätter vi lever i kan vara avgörande för att lindra vår smärta och uppfylla de behövandes behov. Amin!

¹ Muslim, Birr, 65

² Muslim, Zikr, 37-38

³ Mâide suresi, 5:2

⁴ Âl-i İmrân suresi, 3:134

⁵ Asr suresi, 103:3

⁶ Bakara suresi, 2:148