

Ramadan: De maand van barmhartigheid

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: « الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَعَلَقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عِتْقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ ۗ »

Beste broeders, zusters!

Na een jaar hebben wij de gezegende maand Ramadan bereikt. Eindeloze lof aan onze Rab Die ons met deze maand heeft gezegend, de maand van de Koran. De maand Ramadan is een gezegende maand waarin Laylatu'l-Qadr bevindt, de Nacht waarin de Koran voor het eerst is geopenbaard. De Koran wijst de mensheid naar het juiste pad en komt met duidelijke bewijzen tussen goed en kwaad. Het leidt mensen die in de duisternis zijn verdwaald naar de waarheid toe. Het is verplicht om in deze maand te vasten. Onze Rab zegt het volgende: **“De maand Ramadan is (de maand) waarin de Koran is neergezonden, als leidraad voor de mensen met duidelijke bewijzen van die leidraad en het onderscheid (tussen waarheid en valsheid). Wie van jullie van deze maand getuige is, dient dan te vasten.”**¹

Beste moslims!

De maand Ramadan disciplineert onze ziel met vasten, onze verlangens met geduld en reinigt onze bezittingen met zakaat en sadaqa al-fitr. Het herinnert ons aan de rechten van armen en daarom is de gezegende maand Ramadan een periode van onderwijs en vrede waarin geloof, aanbidding, moraliteit en broederschap wordt geconsolideerd. Als moslims herzien we onze relatie met onze Rab in dit spirituele klimaat, evalueren we onze daden en nemen we bevorderlijke beslissingen voor de rest van ons leven. Na een maand intensieve training worden we sterker, bewuster en gezuiverd van onze zonden. Over het belang van deze tijd van genade zei onze profeet (vzmh) het volgende: **“Wanneer de eerste nacht van de Ramadan aanbreekt, worden duivels en djin geketend, de poorten van de hel gesloten. De poorten van het paradijs gaan wijd open. Daarna roept (een engel) als volgt: “O jij die het goede wenst, kom tot aanbidding en dienstbaarheid! O wie kwaad wil, geef jouw zonden op! Er zijn veel mensen die door Allah deze maand bevrijdt worden en dit gebeurt iedere nacht.”**² Tijdens het vasten is een moslim niet alleen afgezonderd van eten en drinken maar ook van laster, roddel, loze en ongegronde gepraat. Zo zegt onze profeet (vzmh) het volgende: **“Vasten is een schild. Op**

de dag dat een van jullie aan het vasten is, laat hem dan geen slechte woorden uitspreken. Als iemand hem beschimpt of beledigt, moet hij zeggen: “Ik ben aan het vasten!”³ Tevens komen we in de maand Ramadan met familie en vrienden bij elkaar waar we het sociale aspect van onze religie nieuw leven inblazen en niet-moslims dit laten proeven. We zijn er zeker van dat deze gezegende atmosfeer niet zal bijdragen tot het voeren van vooroordelen en negatieve beoordelingen tegenover moslims!

Beste moslims!

Aanbiddingen die tijdens de maand Ramadan worden verricht zijn deugdzaam in vergelijking met aanbiddingen buiten de Ramadan. Onze profeet heeft overgeleverd dat de deugd van een verplichte aanbidding tijdens de Ramadan gelijk is aan 70 verplichte aanbiddingen die buiten de Ramadan plaatsvinden, en dat de deugd van een niet-verplichte aanbidding tijdens de maand Ramadan gelijk is aan de beloning van een verplichte aanbidding buiten de maand Ramadan. Daarom dienen we de maand Ramadan niet te verwaarlozen en dienen we zowel verplichte als niet-verplichte gebeden te verrichten. Laten we doorgaan met onze aanbiddingen die zullen leiden tot vergeving voor na de Ramadan.

Beste broeders, zusters!

Laten we deze Ramadan toleranter worden dan voorheen. Laten we afstand nemen van slechte gewoonten en verspilling. Laten we hulp aanbieden aan onze broeders en zusters die door de aardbeving in Turkije zijn getroffen. Laten we ons brood met hen delen. Laten we herinneren dat we een ummah zijn en laten we slachtoffers en onderdrukten gedenken door middel van hulp en doe'a. Laten we onze gebeden in de moskee verrichten. Laten we er speciaal voor zorgen dat we de ochtend- en de taraweeh gebeden gezamenlijk verrichten in onze moskeeën. Laten we gebruik maken van deze gezegende periode door berouw te tonen voor onze zondes. Laten we onszelf disciplineren door met al onze ledematen te vasten. Laten we de recitaties in onze moskeeën volgen, laten we onszelf zuiveren door middel van zakaat en sadaqa al-fitr. Laten we oprecht berouw tonen door vergeving te vragen voor onze zondes, laten we deelnemen aan itikaf en onze daden herzien. Moge de maand Ramadan een middel zijn om ons lijden te verlichten, onze zonden te vergeven en een oprecht leven te leiden dat ons is opgedragen. Amin

¹ Bakara 2:185

² Tirmizî, Savm,1

³ Buhârî, Savm, 9