

## Eid al-Fitr: Styrket Broderskab

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:  
« تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ وَحَرَ الصَّدْرِ... »

### Kære muslimer!

I talende stund har vi for nylig lagt Ramadan al-Sharif bag os - den mest velsignede måned i vores religion Islam. En måned hvis start er Rahmah (barmhjertighed), midte Maghfirah (tilgivelse) og ende frelse fra helvedes ild. Vi er i sandhed kede af at have taget afsked med Ramadanen, men på samme tid er vi lykkelige over at have indtrådt endnu en Eid-morgen (bayram). I Eid styrker muslimerne verden over deres broderskab og relationer til hinanden. På islamiske helligdage genoplives kærlighed og respekt blandt troende fuldt ud. Vi lovpriser vores Skaber for at have skænket os endnu en Eid i godt helbred. Må Guds fred og velsignelser være med vores elskede profet Muhammed Mustafa ﷺ, der beskriver helligdage som dage med glæde, lykke og Dhikr (ihukommelse af Allah). Eid Mubarak til alle vores muslimske brødre og søstre!

### Kære troende!

Allah (swt), Herren over alle herrer, lover de standhaftige følgende i den noble Koran: **”Enhver der handler retfærdigt, mand eller kvinde, og er troende, vil Vi bestemt lade leve et godt liv. Og Vi vil bestemt give dem deres belønning for de skønneste handlinger som de udøvede.”**

Vi håber, at vores gode gerninger, bønner og Hasanāt er steget i Ramadan-måned. Og vi håber og tror, at de er blevet accepteret i Guds øjne. Uden tvivl bør vi holde fast ved gode vaner tilegnet i Ramadanen og videreføre dem til resten af året - både hvad angår Akhlaq og Ibadat.

### Elskede forsamling!

Helligdage som Eid bør være dage, hvor islamisk sammenhold og broderskab som vi så indædt har behov for, kommer helhjetet til udtryk. Familie og venner bør besøges, de som bor langt væk bør i det mindste ringes op og lykønskes. Afdøde muslimer bør huskes med recitationer Al-Fatihah. Vi bør med andre ord efterleve Ayahen; ” **Sandelig, de troende er brødre.**” Lad os endelig ikke glemme at Bayram (eid) handler om sammenhold, hvorfor vi besøger og glæder hinanden. Hvis der er folk vi kender, der nærer foragt over for hinanden, skal vi gøre vores bedste for at forsone dem. Profeten ﷺ sagde: **”Giv gaver. Fordi gaven fjerner hadet fra hjertet.”** Lad os vinde hinandens hjerter med faktiske og verbale gaver. En verbal gave er et kompliment til din muslimske bror, og lad os være generøse med at komplimentere hinanden.

### Kære brødre!

Vores elskede profet ﷺ nævner, at **”En muslim er en muslims bror.”** Lad os på denne velsignede dag endelig ikke glemme vores undertrykte og krænkede muslimske brødre og søstre over hele verden. Lad os lave en inderlig Du‘ā’ (bøn) for vores brødre og søstre i Al-Quds, Østturkestan og andre undertrykte områder på denne velsignede dag, hvor bønner bliver accepteret. Må vores Herre bringe vores undertrykte og forurettede brødre og søstre i sikkerhed så hurtigt som muligt. Lad os, sidst, men ikke mindst, give vores børn en ægte Eid-oplevelse. Især i lande, hvor vi er mindretal, er det endnu vigtigere, at vores børn oplever Eid med pomp og pragt, fest og farver. I anledning af denne Eid (bayram) anmoder vi vores Herre om at bringe os til højtider, hvor alle undertrykte og forurettede mennesker verden over smiler og er lykkelige.

Amin!