

Een vredig gezin tot stand brengen met de juiste stappen

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ... »

Beste moslims!

Het huwelijk, dat de basis vormt van het gezin, heeft veel voordelen voor het individu en de samenleving. Allereerst is het huwelijk een bron van vrede en liefde tussen echtgenoten. Echtgenoten delen zowel hun religie als hun leven, ze vullen elkaar aan door middel van het huwelijk. De Koran is een gids voor ons leven en daarin lezen we de volgende wijsheden over het huwelijk: **“En tot Zijn tekenen behoort dat Hij uit jullie midden echtgenotes voor jullie heeft geschapen, opdat jullie (gemoeds-) rust bij hen vinden. Hij heeft liefde en barmhartigheid tussen jullie aangebracht. Daarin bevinden zich zeker tekenen voor een volk dat nadenkt.”**¹

Het huwelijk beschermt de persoon ook tegen zonden en verschillende kwaden. Dit wordt in de Koran uitgedrukt met het concept van kuisheid en wordt gerekend tot de kenmerken van gelovigen die verlossing bereiken. Onze profeet (vzmmh) schonk veel aandacht aan jongeren die geïnteresseerd waren in het huwelijksleven en voorzag hen van materiële en morele steun. Hij liet ons weten dat het huwelijk een belangrijke instelling is om trots op te zijn, hij (vzmmh) zei: *“Trouw en vermenigvuldig u, want ik zal trots zijn op mijn menigte op de Dag des Oordeels.”*² In een andere hadith staat: *“O jongeren! Laat degenen onder jullie die het zich kunnen veroorloven om te trouwen, trouwen. Omdat trouwen de beste manier is om de ogen tegen haram te beschermen en de kuisheid te behouden...”*³ Hiermee verklaarde hij (vzmmh) dat het huwelijk beschermt tegen haram gevallen.

Beste broeders, zusters!

Het vestigen van een vredig en kuis huis is alleen mogelijk met correcte en halal stappen. Onder de noemer van gewoonte en traditie moeten we praktijken vermijden die onze persoonlijke levenssfeer schaden en onze jongeren in financiële en morele moeilijkheden brengen. Zowel onze verlovings- als huwelijksceremonies moeten binnen de norm en bescheiden zijn omdat onze ceremonies

een uiting zijn van onze oprechtheid tegenover onze religie. We mogen de halal-lijn van de Islam niet schenden met het excuus *“we trouwen maar één keer in ons leven”*.

We moeten onze kinderen steunen bij het opzetten van een vredig thuis met de juiste stappen, en ons best doen om het huwelijk te vergemakkelijken. De zware last van jongeren die in de huwelijksboot stappen leidt in korte tijd tot huiselijke onrust. Jongeren, die een warm thuis en een vreedzaam gezin proberen te stichten, gaan door het huwelijk onder een zware last en komen hierdoor in de schulden, waardoor ze hun rust verliezen en in economische problemen komen. We dienen het huwen voor hen makkelijk te maken en geen obstakels te plaatsen. Want onze profeet (vzmmh) herinnerde ons aan de criteria die we zouden moeten volgen: *“Het beste huwelijk is het huwelijk dat het gemakkelijkste is.”*⁴ Door onze kinderen te huwen met een gelovige die zich houdt aan de normen van de Islam en probeert te leven binnen de kaders van de Islam dan beschermen we het paar tegen haram-zaken en verkrijgen we de tevredenheid van Allah en onze profeet (vzmmh).

Beste jongeren!

Het eerste criterium bij het kiezen van een partner zou de schoonheid van het geloof en de achlaaq moeten zijn en niet rijkdom, rang, positie en schijnbare schoonheid. Zoek vrede en geluk in oprechtheid, respect en zelfopoffering en niet in ijdelheid en overdaad. Ga niet tot het uiterste in de verlovings- en huwelijksceremonie. Je moet het goede voorbeeld geven aan toekomstige generaties. Vergeet niet dat je een verantwoordelijkheid hebt tegenover je generatie, net zoals je een verantwoordelijkheid hebt tegenover je partner. Je moet grote offers brengen om een leven te leiden in overeenstemming met Allah's bevel. Tegelijkertijd dienen we een leven te leiden in deze richting. Moge Allah ons niet tot een van hen maken die de grenzen overschrijden, maar tot degenen die genoeg nemen met halal en tot degenen die de juiste stappen nemen voor een vredig thuis. Ik sluit mijn preek met de volgende doe'a van Ibrahim (as): **“Mijn Rab, maak mij iemand die het gebed onderhoudt, en van mijn nakomelingen. Onze Rab, aanvaard mijn smeekbede.”**⁵

¹ Rum 30:21

² Beyhakî, VII/81

³ Buhârî, Nikâh, 3

⁴ Ebu Davud, Nikah, 30-31

⁵ Ibrahim 14:40