

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«...وَيُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ»

Kære Muslimer!

Et af de mest diskuterende og efterspurgte emner blandt videnskabsmænd og ledere i dagens verden, er forringelsen af verdens økologiske struktur. Som et resultat af menneskehedens egoistiske og uansvarlige holdning til naturen, er den ødelæggelse, der er sket i miljøet, blevet en alarmerende og uoprettelig situation.

Global opvarmning og klimaændringer på grund af teknologisk udvikling og miljøforurening er blevet de vigtigste problemer i verden i dag og er blevet en trussel mod mennesker. De skader, som mennesker forårsager på miljøet, har ført til forringelse af naturen og den mad, de spiser. Som et resultat dukker nye ukendte sygdomme og katastrofer op.

Beærede Troende!

I surah Ar-Rum som vi læste i starten af khutbaen informerer Allâh (s.w.t) os om, at mennesker selv er årsagen til disse katastrofer. Han siger: **“Ufred (og fordærv) er blevet synligt på landjorden og havet, via det som menneskenes hænder har udrettet, så Han må lade dem smage (udfaldet af) det som de har bedrevet, for at de måtte vende om.”**¹

Mennesker, der ikke adlyder vor Almægtige Herres ordre fra surah Ar-Rahman; **“Himlen har Han hævet, og Han har opstillet Vægten (for retfærdighed), for at I ikke skal gå til yderligheder når I afvejer (en sag),”**² har skadet både naturen og sig selv ved at handle imod naturens ånd.

Hæderlige Brødre!

Vores Profet (s.a.w), som er vores eksempel i alle aspekter, rådede os til at være følsomme over for miljøet og undgå at skade vores miljø uden at skelne mellem levende og ikke-levende ting. Ifølge Abu Hurayrah sagde profeten (s.a.w): *“... At fjerne noget fra vejen, der er forstyrrende, er sadaqah.”*³ Han informerede os om, at vi er ansvarlige for at være følsomme over for vores miljø.

For at skabe miljøbevidsthed, især hos vores børn, bør vi vise følsomhed på mange punkter. Vi bør skabe miljøbevidsthed ved at reducere brugen af plastik, forebygge madspild og undgå israf/unødigt forbrug i vores indkøb. Ligeledes at reducerer energiforbruget, at vælge køretøjer, der ikke skader miljøet og at bruge offentlig transport er blandt vores pligter over for vores miljø, som er betroet os.

I anledning af den 5. juni, Verdens Miljødag, kan vi øge vores bevidsthed om emnet ved at deltage i arrangementer og programmerne i byen vi befinder os i.

Værdifulde Muslimer!

Lad os tage os af vores verden og vores miljø, som er betroet os af vor Herre. Lad os ikke glemme, at vi repræsenterer vores religion med alle vores handlinger, lad os holde vores miljø rent. Lad os overlade vores verden, som er gået i arv til os, til de næste generationer uden at forurene og ødelægge den. Må vor Herre give os mulighed for at leve ved at kende værdien af de velsignelser, som vor Herre har givet os. Âmin.

¹ Rûm suresi, 30:41

² Rahmân suresi, 55:7-8

³ Buhârî, Cihâd, 128