

Vår omgivning är anförtrödd till oss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي
النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«...وَيَمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ»

Ärade muslimer!

Försämringen av världens ekologiska struktur är den mest diskuterade och aktuella frågan bland forskare och ledare. Som ett resultat av mänsklighetens själviska och oansvariga inställning till naturen har den förstörelse som skett i miljön blivit en alarmerande och obotlig situation.

Global uppvärmning och klimatförändringar på grund av teknisk utveckling och miljöföroreningar har blivit den största problemen i världen idag, så pass att det är ett hot mot hela mänskligheten. De skador som vi människor orsakar miljön har förödande konsekvenser; både på maten vi äter och även på naturen. Som ett resultat utav detta har nya okända sjukdomar och katastrofer uppstått.

Kära bröder!

Allsmäktige Allah säger i surah Rum, vers 41: **“Ordningen har störts och fördärv har visat sig på fasta land och i havet, allt verk av människohand. Därför låter Han dem känna på några av [följderna av] deras handlingar; kanske kommer de att [ångra sig och] vända om.”**¹

Allah säger i denna vers att det är vi människor själva som orsakar dessa naturkatastrofer.

En person som inte lyder befallningen från Allah i surah Rahman, vers 7 & 8 **“Han har rest himlens valv och fastställt [alltings] mått, för att ni inte skall överskrida [dessa] mått...”**² skadar både naturen och sig själv.

Mina bröder!

Vår Profet (SAW), som är vårt exempel på alla sätt och vis, rådde oss att vara känsliga mot miljön och att undvika att skada vår miljö utan någon som helst kompromiss. Enligt Abu Hurairas berättelse informerade profeten (SAW) oss om att vi är ansvariga för att vara känsliga mot vår miljö genom att säga, **“...Att ta bort något som är störande från vägen är välgörenhet.”**³

För att skapa miljömedvetenhet, särskilt hos våra barn, bör vi visa lyhördhet och intresse. Vi kan till exempel skapa miljömedvetenhet genom att minska användningen av plast, förhindra matsvinn och undvika konsumtion mer än nödvändigt. Likaså kan vi vara sparsamma med energianvändning, välja fordon med minimal miljöpåverkan, särskilt föredra kollektivtrafik framför bil, är några goda exempel på hur vi kan bidra till en sundare värld.

Med anledning av den 5 juni, Världsmiljödagen, kan vi passa på öka vår medvetenhet om ämnet genom att delta i de olika program som anordnas runtom i landet.

Ärade bröder!

Låt oss ta hand om vår värld och vår miljö, som vår Herre har anförtrödd oss. Låt oss inte glömma att vi representerar vår religion med alla våra handlingar. Låt oss tillsammans hålla vår värld ren och sund. Låt oss lämna denna värld, som har gått i arv till oss, i bästa skick till den nästkommande generationen. Må Allah ge oss kunskapen och förståelsen att uppskatta och inse värdet i dem välsignelser Han har gett oss. Amin.

¹ Rûm suresi, 30:41

² Rahmân suresi, 55:7-8

³ Buhârî, Cihâd, 128