

Onze verantwoordelijkheden naar onze burenen

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجُنُبِ﴾

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

« لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ »

Beste broeders, zusters!

Een van de belangrijkste doelen van de Islam is om de mensheid tot een hoge morele volwassenheid te brengen. In het verleden creëerden moslims, die zich focusten op de principes en waarden van de Islam, een levenssysteem dat gericht was op het geluk van de mensheid, zowel in deze wereld als in het hiernamaals. Ongeacht hun religie, taal en huidskleur hechtten ze onder de morele waarden veel belang aan het burenenrecht, dat essentieel is voor het naast elkaar leven van verschillende sociale segmenten. In de Koran, die de bron is tot deze waarden lezen we: “**Dien Allah en vereenzelvig niets aan Hem en betoon vriendelijkheid tegenover de ouders, de verwanten, de wezen, de behoeftigen, de verwante burenen, de naaste burenen, de vriend aan je zijde, de gestrande reiziger en degenen die zich in jullie macht bevinden. Allah heeft de hypocriete opscheppers niet lief.**”¹

Beste gelovigen!

Onze profeet (vzmh) zei: “**Wees aardig tegen je burenen zodat je moslim wordt.**”² Deze hadith is een zeer belangrijk criterium voor ons. Onze geliefde profeet, die iedereen aanmoedigde om zijn burenen zoveel mogelijk te dienen, zei op een dag tegen Abu Dharr: “**Als je soep kookt, voeg dan wat meer water toe, kijk dan naar je burenen en bied ze soep op een gepaste manier aan.**”³ Hij herinnerde eraan dat we nauw contact moeten houden met de burenen. We hebben niet alleen financiële maar ook morele verantwoordelijkheden tegenover onze burenen. Het behoort tot onze plicht om hen uit te nodigen tot het goede, hen uit te nodigen voor de samenleving, het goede aan te bevelen en het kwade af te wenden. Wat betreft

onze verantwoordelijkheid tegenover onze burenen, zei onze profeet (vzmh) de volgende belangrijke woorden: “**Djibriel bleef me adviseren om goed te doen aan de burenen. Ik dacht bijna dat de burenen erfgenaam zouden worden.**”⁴

Beste broeders, zusters!

We hebben de plicht om de Islam te vertegenwoordigen aan onze burenen, ongeacht hun religie, taal, ras of huidskleur. We dienen ons ervan bewust te zijn dat onze handelingen ons niet alleen persoonlijk binden maar dat het ook geassocieerd zal worden met onze religie. We dienen ons ervan bewust te zijn dat elk goed of slecht gedrag dat we in de samenleving vertonen, aan de Islam zal worden aangerekend. Vooral op belangrijke dagen en nachten dienen we onze burenen te trakteren en het belang van die dag aan ze uit te leggen en we dienen hen uit te nodigen tot goedheid. Buurtrelatie is erg belangrijk bij het onderhouden van het contact. De burenen hebben ook rechten en dienen daarom goed behandeld te worden. Onze profeet had ook Joodse burenen in Medina en hij hield rekening met hun rechten en wetten. Zelfs toen de profeet het offervlees liet uitdelen zei hij tegen zijn vrouw Aisha (ra) “**Begin eerst bij onze joodse burenen.**”⁵

Beste broeders, zusters!

Zoals onze religie voorschrijft, zullen onze goede relaties met onze burenen ons dichterbij Allah brengen en verschillende sociale segmenten in staat stellen om samen in vrede en harmonie te leven. We dienen onze moslimburenen uit te nodigen om naar onze moskeeën te gaan. Moge Allah ons tot een van zijn dienaren laten behoren die hun plichten en verantwoordelijkheden tegenover hun burenen nakomen. Amin!

¹ Nisa 4:36

² Ibn Mace, Zuhd, 24

³ Muslim, Birr, 143

⁴ Buhari, Edeb, 28

⁵ Kurtubi, el-Camiul-ahkami'l-Kur'an, V, 188