

Vigtigheden af viden

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا
يَخْشَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ أَعُوذُ بِكَ
مِنْ هَوْلَاءِ الْأَرْبَعِ»

Kære Muslimer!

I de lande, vi bor i, går vi ind i en tid, hvor ferisesæsonen er ved at være slut, og skoler begynder at åbne. Vores tidsalder har et undervisningssystem, hvor folk tilegner sig viden og erhvervsuddannelse i skolerne. Den første beordring til denne ummah var følgende vers fra Koranen: **“Oplæs i din Herres navn, Han som skabte, som skabte mennesket af en blodklump der hænger (fast i livmoderen)! Oplæs - din Herre er den mest gavmilde, som lærte med pennen, som lærte mennesket hvad det ikke vidste.”**¹ Af denne grund, er det nødvendigt, at forældrene gør deres del af opgaven ordentligt og giver alle former for støtte, for at vores børn skal have succes i skolerne. Vores elever på skolerne bør også yde deres bedste og stræbe efter at få succes og gode karakter. De bør være taknemmelige og drage fuld nytte af mulighederne. De bør uddanne sig og være eksemplariske personligheder i de lande, de lever i.

Kære Troende!

Den værdi, islam tillægger Videnskab, er naturligvis ikke begrænset til den viden, der kan opnås i det formelle uddannelsessystem. Som vores lærdes kortfattede udtryk er viden fra vugge til grav. Alle muslimer bør søge viden på alle stadier af deres liv. En person er i tab, hvis to dage er lige med hensyn til viden. Kvaliteten og kaliberen ved at tilbede Allâh (s.w.t), som skabte verdener ud af ingenting, er mulig ved at fordybe sig i viden. Vor Almægtige Herre befaler; **“Der findes ligeledes forskellige slags mennesker, dyr og kvæg. Kun de, der besidder viden blandt Allâhs tjenere, nærer ærefrygt for Ham. Allâh er Almægtig og atter Tilgivende.”**² Fordi de, der har bredere viden, vil være bedst til værdsætte Allâhs magt.

De, der forbliver uvidende, vil tilskrive magt til andre væsener end Allâh (s.w.t). Dette vil være den største indikator for ubevidsthed og uvidenhed.

Beærede Jamaah!

At søge viden er et vigtigt ansvar, som Allâh (s.w.t) har pålagt os. Allâh (s.w.t) bad Resulullâh (s.a.w) om at bede for Ham på følgende måde: **“Ophøjet er Allâh, Den Sande Konge! Men forhast dig ikke med at oplæse den, før du har fået den fulde åbenbaring (af nye vers). Og sig: “Min Herre! Forøg min viden.”**³ I en tid, hvor søgen efter mening er på sit højeste, hvor lykkelige er de, der har viljen til at gå på videnskabens velsignede vej! De, der sigter efter at øge deres viden og forsøge at have en bred horisont i deres livssyn, vil opnå værdighed og ære i denne verden og i det hinsidige.

Kære Brødre!

Det, der adskiller bevidste mennesker fra ubevidste, er, at alle deres handlinger tjener et formål. Vores stræben efter viden bør ikke tjene det formål at prise sin visdom over for dem omkring os. Målet i videnskaben bør primært tjene det formål at kende Allâh (s.w.t), tjene Ham ordentligt og opnå Hans tilfredsstillelse. Ellers er det ikke en færdighed at indlæse unødvendig og meningsløs information. Resulullâhs (s.a.w) tilbedelse om emnet er meget meningsfuldt; **“O Allâh! Jeg søger tilflugt hos dig fra et hjerte, der ikke føler ydmyghed, bøn, der ikke bliver accepteret, en sjæl, der ikke er tilfreds, og viden, der ikke gavner. Jeg søger tilflugt hos dig fra disse fire ting.”**⁴ Brødre! Lad os bruge det liv, som Allâh (s.w.t) har givet os, ikke ved at jage ubrugelig viden, men ved at erhverve viden, der vil bidrage til vores verden og det hinsidige.

Må Allâh (s.w.t) give klarhed i sindet til os og vores børn, der går i skole i de geografier, hvor vi bor i mindretal. Udstyr os med nyttig viden. Må vi være en af de retfærdige tjenere, som handler med sin viden. Amin!

¹ Alak suresi, 96:1-5

² Fâtir suresi, 35:28

³ Tâhâ suresi, 20:114

⁴ Tirmizî, Deavât, 68