

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى
إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ
قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ عِلْمٍ
لَا يَنْفَعُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَوْلَاءِ الْأَرْبَعِ »

Kära muslimer!

Vi går in i en tid då semestern är på väg att avslutas och skolorna börjar öppna i de länder där vi bor. Vår tidsålder har ett utbildningssystem där människor får kunskap och yrkesutbildning i skolorna. Vi muslimer är en ummah som har fått möta verserna i den heliga Koranen där det först sägs: **"LÄS i din Herres namn, Han skapade människan av en klump (av levrat blod). Läs! Din Herre är den mest ädla, Han som lär (människan) genom pennan, Han lär (henne) det hon inte visste."** Därför är det viktigt för föräldrarna att göra sitt bästa och ge all nödvändig hjälp till sina barn för att de ska lyckas i skolan. Våra elever i skolorna bör också göra sitt bästa och anstränga sig för att vara framgångsrika i sina studier. De bör vara tacksamma för förmånen att få utbildning och dra nytta av alla tillgängliga möjligheter. De bör sträva efter att fostra sig själva väl och vara föredömen i de länder där de befinner sig.

Kära troende!

Självklart är betydelsen av kunskap inom islam inte begränsad till den kunskap som förvärvats genom formell utbildning. Som våra lärde uttrycker det, kunskap sträcker sig från vaggan till graven. Alla muslimer bör sträva efter kunskap i alla skeden av sina liv. Den som betraktar två dagar som likvärdiga i termer av kunskap, lider av förlust. Att tillägna sig kunskap och fördjupa sig i kunskapens värld är en nödvändighet för att tillämpa rättfärdig gudsdyrkan gentemot Skaparen av allt som existerar. Vår Upphöjda Herre har sagt: **"Endast de lärde bland Hans tjänare visar djup respekt för Allah"** För de som besitter kunskap och förkovrar sig i den kommer att kunna uppskatta Allahs styrka och makt på rätt sätt. De som förblir okunniga kommer dock att tillskriva makt och styrka till andra än Allah. Detta är den tydligaste

indikationen på bristande medvetande och oförmåga att förstå.

Ärade församling!

Att sträva efter kunskap är en viktig ansvarsuppgift som vår Herre har ålagt oss. Vår Herre (c.c) bad den högt upphöjda Profeten att säga: "Allah, som har absolut makt över allting och vars existens är absolut sann, sade till honom: **"Den Allsmäktige Allah, som inte har någon tvivelaktighet i sin verklighet och som råder över allt, är den Högsta. Var inte otålig när du läser Koranen innan uppenbarelsen är fullbordad och säg: 'Min Herre! Öka min kunskap.'**" I en tid av intensiv sökande efter mening, saliga är de som har en strävan att vandra på kunskapens heliga och välsignade väg! De som strävar efter att utöka sin kunskap och strävar efter att ha en bredare syn på livet kommer att uppnå ära och ära både i detta liv och i det kommande.

Kära bröder!

Det som skiljer medvetna människor från omedvetna är att deras handlingar tjänar ett syfte. Vår strävan efter kunskap bör inte syfta till att imponera på andra med vår kunskap. Målet med kunskap bör primärt vara att lära känna Allah, tjäna Honom på rätt sätt och vinna Hans välvilja. Att belasta oss med onödig och meningslös kunskap är inte en dygd. Profeten Muhammad (frid vare med honom) bad en meningsfull bön angående detta ämne: **"Min Allah, jag söker skydd hos Dig från ett hjärta utan fruktan, en bön som inte blir accepterad, en otillfredsställd själ och en kunskap som inte är gagnande. Jag söker Din skydd från dessa fyra saker."**

Bröder! Låt oss använda den livstid som Allah har skänkt oss till att erhålla kunskaper som kommer att gynna både vår världsliga tillvaro och vår efterföljande tillvaro, istället för att jaga efter meningslös kunskap. I de geografiska områden där vi lever som en minoritet, må Allah (c.c.) ge våra barn som går i skolan klarhet i sinnet. Må Han utrusta dem med nyttig kunskap. Må de bli bland de rättfärdiga som praktiserar sin kunskap. Amin!