

Hängivenhet: Att leva för dina syskon

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنًا نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾
عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ »

Ärade muslimer!

En av egenskaperna som en muslim för sträva efter är att vara generös. Att donera och ge bort endast för Allahs nöjdhet, utan att bli av med all sin egendom och hamna i en behövande situation, är en värdefull egenskap. Toppen på generösitet är att bli full av *isâr*/hängivenhet. Ordet *isâr* betyder "att välja något eller någon före någon eller något annat". Som en moralisk term betyder det: "att någon offerar det han har för någon annans behov trots att han själv behöver den saken". En annan betydelse är att man föredrar att andra gynnas av saker före ens själv och att man skyddar andra för skador före ens själv.

Ärade bröder!

En av de viktigaste exemplen på hängivenhet i Islams historia, är beteendet som al-ansaar hade mot al-muhajireen, som Koranversen vi precis läste pekar på. Allah (swt) visar att vägen till att bli som al-ansaar och säger i surat al-Hashr vers 9: "[Till dem hör också] de som var bofasta i staden och antog tron före [utvandrarnas ankomst, och som] med kärlek bemötte alla som sökte tillflykt hos dem och inte missunnade dem vad de fick ta emot, utan tvärtom gav dem företräde, trots att de själva måste göra uppoffringar. De som värjer sig för girighetens [frestelser] - dem skall det gå väl i händer."¹

De troende som fick gå igenom många olika svårigheter i Mecka, hade nu tvingats lämna den stad som dom föddes i, men mötte nu ett varmt välkomnande i en annan stad av människorna som bodde där. Denna resa kallades för hijrah, och de resande för al-muhajireen. Även vi kan dra likheter från våra liv med al-ansaar och al-muhajireen. De flesta av oss har lämnat våra hemstäder av olika anledningar.

Kära muslimer!

Att vara hängiven kräver att man har empati. Profetens (s.a.v.) hadith om detta ämne håller ett ljus för oss. Anas b. Malik återberättar från Rasulullah (s.a.v.): "Den som bland er, inte önskar det som han önskar till sig själv, till sin muslimska broder, har inte uppnått den sanna tron."² Av dessa bör vi dra ut lärdomar och försöka bli personer som önskar saker till andra personer som vi önskar till oss själva. Saker som vi skyddar oss ifrån bör vi försöka skydda andra ifrån. De som hjälper och välkomnar andra som söker skydd, de som blir glada över att andras situationer förbättras, har en fin och värdefull egenskap. Dessa personer är de som nämns i versen och de som kommer att gå med vinst från detta liv.

Mina syskon!

Dagens sjukdomar är många, och en av de är egoism, att man endast tänker på sitt bästa. Att försöka bli av med denna sjukdom och sträva efter andras lycka, är ett tecken på att vara muslim. Lättaste sättet att bli av med egoism är att börja leva för sina syskon. Vi har jättemånga exempel från historien på hängivenhet. Om vi börjar föredra våra syskon i våra liv och böner, kommer vi bli bland de som Allahs ord pekar på, och bli en del av al-ansaar. Låt oss därför börja leva för våra syskon, föredra de i våra böner, önska de, det vi önskar till oss själva, och inte önska, det vi inte önskar till oss själva. Må Allah göra oss bland de som applicerar denna stora och fina egenskap i våra personligheter, och vara hängivna troende. Amin!

¹ Haşr suresi 59:9

² Tirmizi, Sifatü'l-kıyâme, 59