

Oproep aan de mensheid

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
« مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ [...] »

Beste moslims!

Het menselijk leven is heilig en moet beschermd worden. Het menselijk leven is zijn waarde dankbaar aan Allah, de Schepper en Almachtige. Hij heeft de mens in de mooiste vorm geschapen. Ieder individu is eervol vanwege de aard. Onze profeet vestigt de aandacht op de gemeenschappelijke waarde van mensen door te stellen dat *alles in overeenkomstig met de natuur geboren wordt*.¹ Ongetwijfeld is het geschapen zijn als mens op zichzelf een verschijnsel van een unieke barmhartigheid. Nogmaals, door het ontvangen van goddelijke openbaring heeft de mens een waarde bereikt die bergen en alle schepselen niet kunnen verdragen.

De onthullingen die de mensheid door de geschiedenis heen hebben bereikt, nodigen de mensheid uit om ondanks al hun verschillen gemeenschappelijke waarden te ontdekken. In feite: "**Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen.**"² Het vers geeft aan dat alle verschillen tussen mensen gericht zijn op dezelfde goddelijke wijsheid. Onze verschillen herinneren ons aan Allah's barmhartigheid jegens ons.

Beste broeders en zusters!

Helaas is de mensheid zo ver verwijderd van het begrijpen hiervan dat zij noch luistert naar de roep van haar eigen natuur, noch naar de roep van openbaring, noch naar de roep van de schepping. Hoe kunnen we anders de haat, vijandigheid en uiteindelijk de oorlogen verklaren die vandaag de dag nog steeds voortduren?

"**Wij hebben de mens in de beste gedaante geschapen.**" Net zoals we de sporen van het vers kunnen vinden: "**Vervolgens hebben Wij hem verlaagd tot het laagste van het laagste.**"³ We zijn er ook getuige van hoe dit vers vandaag de dag wordt verklaard.

De mens ontkent als ware zijn goddelijke waarde en verleent anderen ook geen recht op leven. Door zijn ogen te sluiten voor de sporen van de schepping doet hij zichzelf het werkelijke onrecht aan. Kan van iemand die anderen niet waardeert worden verwacht dat hij

zichzelf waardeert? Omdat de mensheid vervreemd is van zichzelf, raakt zij ook vervreemd van anderen; zij kan niet in vrede met de ander leven omdat zij met hun innerlijke botsen.

Beste moslims!

De tragische gebeurtenissen die al meer dan twee weken plaatsvinden, breken ons hart. De lijken van kinderen die tussen de ingestorte gebouwen zijn achtergelaten en moord en brand schreeuwende ouders, laten zien dat de mensheid niet zoveel vooruitgang heeft geboekt als in de 21e eeuw wordt beweerd. Wat er is gebeurd laat ons zien dat mensen zowel hun eigen intrinsieke waarde als de waarde van de omgeving waarin ze leven niet kunnen waarderen.

In plaats van de oorlog af te keuren, maken we ons zorgen over de wereld waarin onschuldige burgers worden vermoord en mensenrecht en wetten worden overtreden. We dienen te luisteren naar de volgende waardevolle wijsheid: "**Wie een mens doodt, is alsof hij de gehele mensheid heeft gedood, en wie iemand laat leven is alsof hij de gehele mensheid laat leven.**"⁴

Beste gelovigen!

De roep van de Islam om verlossing geldt voor de hele mensheid. Als we geen vrede kunnen bereiken in deze wereld, denk dan niet dat we vrede zullen bereiken in het hiernamaals. Het is onze plicht om andermans leven te beschermen ongeacht wat de achtergrond van die persoon is. We nodigen de hele mensheid opnieuw uit voor de eeuwige oproep van de Koran: wie één persoon in leven houdt, houdt de hele mensheid in leven.

Als we de mensheid niet in leven kunnen houden in alle regio's waar de onderdrukten lijden, dan betekent dit dat we iets fout doen. Om deze reden roepen wij de hele mensheid op om te voldoen aan de vereisten van het mens-zijn. Wij nodigen u uit om de waarde te begrijpen die onze Almachtige Schepper aan de mensheid toekent.

¹ Buhâri, Tefsîr, 2

² Hujurat 49:13

³ Tîn 95: 4-5

⁴ Maida 5:32