

Khutba, 10.11.2023

## På trods af alle vanskeligheder konkurrerer vi fortsat om godhed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ  
أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى  
حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي  
الرِّقَابِ )

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

« إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى  
سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا »

### Kære Muslimer,

Mange mennesker over hele verden går igennem vanskelige tider som resultat af naturkatastrofer, krige o.l. For nogens vedkommende handler det om kummerlige levevilkår med underernæring til følge, mens andre ikke har adgang til uddannelse og et sikkert miljø for at sikre en bedre fremtid for deres børn. På grund af voldsomme konflikter og angreb er mange mennesker tvunget til at forlade deres hjem på grund af voldsomme konflikter og krig. Landsbyer og såmænd hele byer er blevet forladt, og folk er flyttet andre steder hen.

Særligt på det sidste forlader millioner af mennesker deres hjemegn på grund af krig og naturkatastrofer, og søger en fremtid andetsteds for sig selv og deres familier. Spædbørn, børn, kvinder, mænd, ældre - mennesker i alle aldre kæmper for at overleve.

En af de mest aktuelle eksempler på dette er den kollektive afstraffelse, der påføres folket i Gaza. Over to millioner civile er indesparret i et snævert område, hvor bomber regner ned over dem. Hospitaler, skoler, moskéer og kirker bliver lagt i ruiner. Det er uacceptabelt at tage ethvert uskyldigt liv, men i Gaza er over ti tusinde uskyldige mennesker allerede blevet dræbt på en måned.

Mennesker kæmper for deres liv, samtidig med at verdenssamfundet går igennem en hård prøve hvad angår ytrings- og tankefrihed, menneskerettigheder og fordømmelse af krig. Mens der findes politikere, aktivister og meningsdannere, der opfordrer til opretholdelsen af lov, internationale regler og grundlæggende menneskerettigheder, findes der desværre også dem, der ikke engang italesætter de begåede krigsforbrydelser. Og desværre møder de, der fremhæver den alvorlige situation og spørger: 'Hvor mange flere mennesker skal dø for at opnå fred?' ofte hadefulde reaktioner.

Det er netop derfor vores allesammens fælles pligt at hjælpe og støtte disse mennesker, som har brug for enhver form for hjælp for at overleve. Menneskeheden står over for en stor prøve på dette område.

### Elskede Muslimer!

Vores Almægtige Herre siger: ”Fromhed er ikke om I vender jeres ansigt mod øst og vest. Fromhed er når man tror på Allâh og Den Yderste Dag, på englene, Skriften og profeterne, og når man, af kærlighed til Ham, giver ud af sin rigdom til slægtningene, de forældrelose, de fattige, den vejfarende, til tiggerne og (til løskøbelse af) slaverne. Og når man holder bøn, betaler (den regelmæssige) almisse, indfrier de løfter som man har indgået og er udholdende i både modgang, nød og hårde tider. Det er de sande (troende), og de er gudsbevidste.”

For at være blandt de sande troende nævnt i verset kræves det at vi griber til handling for at bane vejen for godhed. Det er vores pligt at stå side om side med vores nødlidende søskende i disse krævende tider, hvorigennem vi ligeledes indfrier vores løfte til Allah (swt). Vi bør i den forbindelse huske, at vores hjælp skal være langsigtet og kontinuerlig, ikke øjeblikkelig.

### Elskede Muslimer!

Vores kære profet Muhammad (fvmh) sagde: ”**Den, der går mæt i seng, mens hans nabo sulter, er ikke en sand troende.**” Vi bør derfor som et af vores ypperste opgaver opsøge mennesker i nød og række ud til dem. Det er samvittighedsfulde menneskers opgave at opfylde de nødlidendes behov såsom mad, drikke, husly og uddannelse. Herudover er det en Iman-relateret pligt at stå ved siden af og hjælpe vores brødre og søstre, som er udsat for alvorlige katastrofer i Yemen, Libyen, Syrien, Arakan (Rakhine) og endelig Palæstina. Vores hjælp og støtte til det undertrykte palæstinensiske folk fortsætter på samme måde som før

### Kære brødre!

Vi inviterer dig til at deltage i Hjælpepakkekampagnen, som er et kombineret "Sadaqah- og Infaqprojekt" lanceret for at hjælpe vores krigsramte og trængende søskende. Vores største ønske er, at denne kampagne iværksat af Hasene tilskynder os til generøsitet. På den ene side håber vi, at vores økonomiske støtte vil lette vores ansvar i Allahs øjne, og på den anden side håber vi, at det vil hjælpe os med at modtage bønner fra vores undertrykte brødre og søstre.

Allah (swt) siger i Koranen "**Konkurrer i gode gerninger.**" Og vores Profet (fvmh) minder os om, at "**For hver god gerning du gør, vil en belønning blive multipliceret fra ti til syv hundrede gange.**"

Må Allah (swt) gøre os til en af sine tjenere, der bruger på Hans vej, som ikke afviger fra retfærdigheden, og som hjælper undertrykte. Amin!