

Optjene Lærdom af Erfaringer

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ □ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ (٨))

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ الْخَثْعَمِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

« بِنْسِ الْعَبْدِ عَبْدٌ تَخَيَّلَ وَاخْتَالَ وَنَسِيَ الْكَبِيرَ الْمُتَعَالِ بِنْسِ الْعَبْدِ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاعْتَدَى وَنَسِيَ الْجَبَّارَ الْأَعْلَى بِنْسِ الْعَبْدِ عَبْدٌ سَهَا وَلَهَا وَنَسِيَ الْمَقَابِرَ وَالْبُلَى بِنْسِ الْعَبْدِ عَبْدٌ عَتَا وَطَعَى وَنَسِيَ الْمُبْنَدَا وَالْمُنْتَهَى...»

Beærede Muslimer!

Mennesker lever og dør ved at forbruge et begrænset liv i en begrænset tid og rum. Hengivenheden til livet i mennesket er så stærk, at han lever, som om han aldrig vil dø, selvom han ved, at hans liv ender med døden en dag. Ikke desto mindre er døden der forbitrer vores smag i vores mund, det mest virkelige fænomen i livet. Døden er porten til det evige liv, hvor der ikke vil være mere død. Det er derfor, vores Profet (fvmh) sagde: **"Husk døden, som forbitrer smagen i munden."**

Hæderlige Muslimer!

En bevidst troende er en person, der kan forvandle det begrænsede og jordiske liv til kapital for det evige og udødelige efterliv. Disse mennesker er mennesker, der kan tænke, have fremsynethed og intelligens. "Fremsynethed" udtrykkes til at kunne se frem og fornemme sandheden. "At tage en lærdom" betyder at blive bevidst om den usynlige baggrund og visdom ved at se på de begivenheder, der sker. Profetens (fvmh) svigersøn Ali ra. sagde: "Der er så mange ting at lære fra, mens der er få, der lærer fra dem!". Sadi Shirazi understregede vigtigheden i at tage lærdom ved at sige: "Når en fugl ser en anden fugl fanget, nærmer den sig ikke kornet. Lær af de fejl andre begår, så andre ikke lærer fra dig".

Beærede brødre!

At overgive os til de problemer, katastrofer og ulykker, der sker for os, ved at sige "Inna lillâhi ve innâ ileyhi radji'ûn" udtrykker vi også den holdning, vi har til livet. Her er der tegn på, at mens vi stadig er i live skal vi vende til vor Herre, rette vores kurs og bede om tilgivelse.

Brødre!

Vi spørger hele menneskeheden uden forskelsbehandling: Brutaliteten i Palæstina, de myrdede babyer, de myrdede børn, kvinder og ældre, gør det os ikke ondt? Bringer det ikke brændende ild til vores

hjerter? De titusinder af menneskeliv, der gik tabt i jordskælvet, der fandt sted i Tyrkiet for et stykke tid siden, vil det ikke tjene som et eksempel for os? Krigen der har stået på i årevis i Syrien, de hundredtusindvis af døde og de millioner af immigranter, fortæller de os ingenting? Er vi ligeglade med billederne af børn, hvis kroppe skyller op på stranden? Folkedrabet der finder sted i Øst Turkistan, hvor hele verden er blind og døv, vil det ikke få os til at sætte spørgsmålstegn ved vores menneskelighed? Vil vi bare glemme, hvad der skete i Libyen, Marokko og Arakan og sige sket er sket? Vil vi ikke blive stillet spørgsmålet, med Koranens ord: **"O mennesker! Så hvor går I hen?" vil vi ikke spørge "Hvor er vi i menneskeheden, når der er så meget død og ødelæggelse?"**

Kære muslimer!

Hvis alle disse ting ikke får os til at søge tilflugt hos Allah, til at tage afstand fra ligegyldige ting, til at ryste os selv af og komme os selv til; kort sagt, hvis det ikke hjælper os med at tage "lærdom", hvad vil det ellers? Hvad skal vi ellers bevidnes til? I det vers, vi læste i begyndelsen af prædiken, siger vor Herre: **"Har de ikke tænkt dybt efter for sig selv, at Allah ikke har skabt himlene og jorden og alt, hvad der er mellem dem, andet end i sandhed og for en fastsat tid? Og sandelig, mange blandt menneskene fornægter mødet med deres Herre."** Dette er tilstanden for en tjener (tilbeder), der har mistet betragtningen på lærdommen og er faldet i ligegyldighed (Ghaflah). Profeten Muhammed (fvmh) beskriver denne tjeners (tilbeders) situation på følgende måde: **"Hvor uheldig er den tjener (tilbeder), som er faldet for ligegyldigheden (Ghaflah), griner og leger, glemmer gravene og forrådet under jorden! Hvor uheldig er den tjener (tilbeder), der er indbildsk, træder over sine grænser og glemmer hvor han kom fra, og hvor han skal hen!"**

Mine Kære Brødre!

Vi er hverken de første eller de sidste muslimer, der lever i svære tider. Aktuelle begivenheder bør aldrig føre os til håbløshed. Lad os ikke glemme, at vi har en Herre, som råder os til ikke at miste håb over hans barmhjertighed, selv om vi er tjenere (tilbedere), der er grænseoverskridende i synder. Vi skal fortsætte med at opfylde vores ansvar med tålmodighed. Vi skal blive rensset ved anger-porten (tilgivelsesporten) og fortsætte med at holde bevidstheden om, at Allah er med dem, der er tålmodige, i live. Må Allah den Almægtige ikke lade os glemme, at vi er "tjenere (tilbedere)", og at vi sandelig vil vende tilbage til Ham for at aflægge regnskab. Må han holde os fast på den rette vej. Må han gøre os blandt sine tjenere (tilbedere), med fremsyn og er bevidste troende der kigger på livet med at optjene lærdom. Amin.