

## Erkam bin Ebi'l-Erkam: Arkitekten bag samtalekredse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
﴿ فِي بُيُوتِ أَذْنِ اللَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ ﴿٣٦﴾ رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

عَنْ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ :  
« [...] مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً كُزِبَتْ عَنْهُ كُرْبَةٌ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »

### Højt respekterede Muslimer!

I en tidlig alder accepterede Erkam bin Ebi'l-Erkam, en af profetens ledsagere, islam. Hans hus blev et sted for islams mission i begyndelsesfasen af profetens budskab. På grund af stigende forfølgelse og pres fra Mekkas polyteister valgte Profeten (fred være med ham) dette hus som sit opholdssted. Mens han underviste følgesvendene i religiøse emner, inviterede han også folk til islam, læste åbenbaringerne for dem og udførte bøn sammen med dem. På grund af Profetens aktiviteter i dette hus omvendte mange mennesker sig til islam, herunder Seyyiduna Omar, der også accepterede islam her. Dette hus, der blev centrum for at invitere mennesker til det gode og smukke i islams historie, er blevet kendt som Darulerkam, opkaldt efter Erkam (må Allah være tilfreds med ham).

### Kære Muslimer!

I islamisk kultur betragtes huse, hvor religiøse samtaler finder sted, nærmest som filialer af Darulerkam. Disse huse, hvor disse samtaler finder sted, ses som fakler, der oplyser menneskers hjerter. På denne måde betragtes hvert muslims hjem som en moské. Allah den Mægtige fortæller os i Koranen: **“(Det lyser) I de (bede)huse som Allâh har givet tilladelse til at blive ophøjet og til at Hans navn bliver ihukommet deri. I dem lovpriser Han morgen og aften, af mænd som hverken handel eller købslåen kan aflede fra at ihukomme Allâh og holde bøn og betale almisse, de frygter den (yderste) dag hvor hjerte og blik vil dirre, så Allâh kan gengælde dem for det bedste af det de har gjort, og give dem mere af sin gunst. Allâh forsørger hvem Han vil, uden afregning.”**<sup>1</sup>

I disse tider af vanskeligheder, bør vi, ligesom vores Profet og hans ledsagere gjorde det, stå sammen med vores brødre og søstre, bede til Gud med tålmodighed og bøn, søge Hans tilflugt og bede Ham om hjælp ved at fortsætte Erkam-samtalerne. Især i disse dage, hvor

vores undertrykte brødre og søstre, især i Palæstina og andre dele af verden, venter på hjælp fra os, skal vi prioritere bøn og solidaritet. Uden tvivl er den bedste lejlighed hertil fælles morgenbøn samlings og Erkam-samtaler. Som vores Profet (fred være med ham) har sagt: “[...] Enhver, der opfylder en nødvendighed for sin muslimske bror, vil Allah også opfylde en nødvendighed for ham. Og enhver, der lindrer en bekymring for en muslim, vil Allah også lindre en af hans bekymringer på dommedag. "Og enhver, der dækker over en muslims fejl i denne verden, vil Allah også dække over hans fejl på dommedag.”<sup>2</sup>

### Brødre!

I de seneste 40 dage har den store verden dømt en håndfuld mennesker til ødelæggelse, død, udryddelse, sult og levende begravelse. Den har nægtet dem retten til at leve, trække vejret og være fri. Forældre er blevet tvunget til at begrave deres børn, der blev dræbt, række efter række ved gravene. Den store verden har vendt ryggen til menneskehedens værdighed, ære, eksistensret og alle menneskelige værdier. Aldrig før i historien er der set en så magtesløs verden, der tillader denne form for lidelse mod børnene af Seyyiduna Adam. Mens nogle mennesker, der stadig har menneskelighed i sig, kæmper for at bevare menneskeheden, har stater, ledere og internationale organisationers utilstrækkelighed eller ligegyldighed fjernet alle legitime mål og kastet dem bort.

Hvis den store verden er sådan i dag, er menneskehedens fremtid i fare. Denne udvikling skal stoppes, og menneskehedens fremtid må ikke ødelægges. Ifølge FN's kilder er antallet af børn, der er blevet dræbt i Gaza alene inden for de sidste 40 dage, over 5.000. Ud over dem, der er døde som følge af bombardementer, dør folk på hospitaler på grund af manglende medicin eller fordi de er tilsluttet maskiner, der ikke fungerer på grund af strømsvigt. Spædbørn i kuvøser dømmes til døden foran hele verden, fordi der ikke kan opretholdes en steril atmosfære. Denne uforholdsmæssige grusomhed, denne uforholdsmæssige krig, skal stoppes nu. Menneskeheden skal beskyttes mod uretfærdighed, før det er for sent.

Må vores Herre ikke adskille os fra dem, der forhindrer uretfærdighed, og må Han holde os fast ved akserne af retfærdighed og ret. Lad os afslutte vores hutba med en bøn: **“Vor Herre! Vis os barmhjertighed fra Dig, og giv os retledning i vor sag.”**<sup>3</sup> Amin!

<sup>1</sup> Nûr suresi, 24:36-38

<sup>2</sup> Müslim, Birr, 68

<sup>3</sup> Kehf suresi, 18:10