

Grondlegger van bijeenkomst kringen: Erkam b. Ebi'l Erkam

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿ فِي بُيُوتِ أَذْنِ اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾ رَجَالٌ لَا تُلْهِهُمُ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ ﴾
عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ :
« [...] مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَغَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَغَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »

Beste broeders en zusters!

Erkam b. Ebi'l Erkam was een van de eerste metgezellen die op jonge leeftijd de Islam accepteerde. Zijn huis was aan het begin van het profeetschap de plaats voor de islamitische prediking. Vanwege de toenemende wreedheid en druk van de Mekkaanse polytheïsten, koos de profeet dit huis in Mekka om het geloof te verkondigen. Terwijl hij hier zijn metgezellen religieuze kennis onderwees, nodigde hij ook mensen uit tot de Islam, las de verzen voor die waren geopenbaard en verrichte samen met hen het gebed. Als gevolg hiervan werden veel mensen in dat huis moslim, zo accepteerde Omar (ra) in dit huis de Islam. Zijn huis was het centrum voor uitnodigen van mensen tot goedheid en schoonheid en daarom is het huis vernoemd naar Darulerkam.

Beste moslims!

In de islamitische cultuur worden de huizen waar moslims wonen en waar religieuze bijeenkomsten plaatsvinden, beschouwd als vestigingen van "Darulerkam". De huizen waar deze bijeenkomsten plaatsvonden werden gezien als een licht die de harten van mensen verlichtte. In dit opzicht wordt het huis van elke moslim als een mosjid beschouwd. Almachtige Allah zegt in de Koran: **"In huizen waarvan Allah heeft toegestaan dat zij worden verheven en dat Zijn naam daarin wordt herdacht, daarin verheerlijken mensen Hem in de ochtenden en in de avonden. Mensen die noch door handel noch door zaken worden afgeleid van het gedenken van Allah, van het onderhouden van de salat en het geven van de zakat. Zij vrezen een Dag waarop harten en ogen (zich steeds opnieuw) omdraaien en ronddraaien. Opdat Allah hen beloont volgens het beste van hetgeen zij deden en Zijn gunst voor hen vermeerdert. Allah voorziet wie Hij wenst, zonder afrekening."**¹

In deze moeilijke tijden waarin we ons bevinden, zouden we, net zoals onze profeet en zijn metgezellen deden, ons moeten verenigen met onze broeders. We moeten samen bidden en onze Rab geduldig aanroepen, toevlucht zoeken en hulp vragen. Vooral in deze dagen waarin onze onderdrukte broeders en zusters in verschillende delen van de wereld, vooral Palestina, op onze hulp wachten, moeten we doe'a en solidariteit als prioriteit stellen. Ongetwijfeld zijn gezamenlijke ochtendgebeden en Erkam-bijeenkomsten hiervoor de beste gelegenheden. Onze profeet (vzmh) heeft in een hadith gezegd: "[...]

Degene die de behoefte van zijn moslimbroeder vervult, Allah zal ook in zijn behoefte voorzien. En wie de moeilijkheden van een moslim verlicht, Allah zal door deze goede daad zijn moeilijkheden op de Dag des Oordeels verlichten. Wie in deze wereld de fout van een moslim bedekt, Allah zal op de Dag des Oordeels ook zijn fout bedekken."²

Beste broeders, zusters!

De wereld heeft de afgelopen 40 dagen een handvol mensen veroordeeld tot vernietiging, dood, verdwijning, honger en levend begraven worden. Het heeft hen het recht op leven ontnomen, het recht om te ademen, het recht om vrij te zijn. Moeders en vaders worden gedwongen om hun kinderen die zijn vermoord, met zich mee te dragen en hen in rijen bij het graf te begraven. De grote wereld heeft zich afgekeerd van de menselijke waardigheid, eer, het recht op bestaan, en alle menselijke waarden. Zo'n machteloze wereld, die de kinderen van Adam dit aandoet en de mensheid naar het nulpunt brengt, is in geen enkele periode van de geschiedenis gezien. Terwijl miljoenen de straten op gaan en sommige overgebleven mensen worstelen om iets levend te houden, hebben de ongevoeligheid van staten, leiders, internationale organisaties, en hun doofheid en blindheid voor deze barbaarsheid alle maatstaven voor legitimiteit overboord geïgoid.

Als de hele wereld er vandaag de dag zo uitziet, dan zijn de toekomst van naties in gevaar. Er moet nu een einde komen aan deze koers, en de toekomst van de mensheid mag niet worden vernietigd. Terwijl het aantal kinderen dat is overleden in de oorlog in Oekraïne gedurende 20 maanden 510 is, is volgens VN-bronnen het aantal kinderen dat Israël in 40 dagen in Gaza heeft gedood meer dan 5000. Mensen die sterven als gevolg van bombardementen daargelaten, worden mensen die in ziekenhuizen sterven vanwege gebrek aan medicijnen, mensen die verbonden zijn aan machines en sterven omdat er geen elektriciteit is, baby's in couveuses die worden veroordeeld tot de dood omdat er geen steriele omgeving kan worden geboden, allemaal voor de ogen van de hele wereld. Er moet nu een einde komen aan deze onevenredige wreedheid. Deze onevenredige oorlog moet worden gestopt. De machines die de dood verspreiden moeten worden teruggetrokken. Er moet worden ingegrepen om wreedheden te stoppen.

Moge onze Rab ons niet scheiden van degenen die weerstand bieden tegen onderdrukking, en moge Hij ons standvastig houden op het Pad van waarheid en gerechtigheid. Ik sluit onze preek af met het volgende doe'a: **"Onze Rab, verleen ons barmhartigheid vanuit Jou en voorzie ons van rechte leiding in onze zaak."**³
Amien!

¹ Nur 24:36-38

² Müslim, Birr, 68

³ Kehf 18:10