

Tappa inte hoppet om Allahs nåd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالنَّمْرِاتِ وَبَشِيرٍ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ
مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦))

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفَرَّاشِ، فَأَلْتَمَسْتُهُ،
فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ
يَقُولُ:

«اللَّهُمَّ! أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ
بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.»

Ärade muslimer!

Människan som sändes ner som en representant till jorden utsätts för olika prövningar i enlighet med sitt skapelseändamål. Prövningstiden som började med vår moder Eva och Adam i paradiset kommer att manifesteras på olika sätt för varje individ och kommer att fortsätta fram till domens dag. Hela mänskligheten kommer att genomgå denna prövning, och varje individ kommer att få sin del av det. I slutet av det hela kommer vissa att avsluta sina liv som vinnare medan andra kommer att avsluta det som förlorare. Om prövningen klaras kommer den öka människans tillit och underkastelse, och leda denne till de utlovade goda nyheterna. På detta sätt är prövningen inte något dåligt, utan en väg för att uppnå Allahs löften om paradiset.

Kära bröder!

Hur vi kommer att ställas inför vilken sorts prövning och vilka svårigheter som kommer att drabba oss är något endast känt för Allah. Men när troende möter en prövning, vet denne att det är en prövning från Allah, de gör inget uppror eller invändningar, utan möter den med tålamod och underkastelse. Denna situation leder till ökad tro och närmare relation med Skaparen. I Koranen säger vår Herre: **“Vi skall helt visst låta er utstå prövningar genom fruktan, hungersnöd, förlust av egendom och liv och frukten [av ert arbete]. Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap. För dem som när de drabbas av olycka och motgång säger: ‘Vi tillhör Gud och till Honom skall vi återvända’.”**¹

Ärade bröder!

Människan bör leva sitt liv i ständig medvetenhet om att han ständigt blir prövad. Det finns varken en specifik tidpunkt eller plats för prövningen. När som helst och var som helst kan människan ställas inför olika slags prövningar. Det är möjligt att förlora i en stund av bekvämlighet och vinna medan man kämpar i virveln av svårigheter och drabbas av olyckor. Att vinna eller förlora beror på människans tålamod, uthållighet och underkastelse till Allah. Vinnarna kommer att nå Allahs nöjdhet och bli bland de troende som Allah berömer.

Ärad församling!

Ibland kan det finnas stunder när vi tappar hoppet på grund av bördans tyngd. Vi bör veta att oavsett vilka svårigheter vi möter och vilken prövning vi går igenom, finns det en Gud som vet, ser och övervakar allt. I denna värld bör vi aldrig glömma att ingenting sker utan Guds vilja och beslut. Till och med fågeln som flyger i luften, insekten som kryper på marken och bladet på grenen är alla beroende av Guds önskan och vilja för att få liv. Som tjänare till Den Barmhärtige tror vi att oavsett vad vi möter, i gott eller ont, sker allt enligt Guds öde och tillåtelse. Vi möter detta med fullständigt tålamod. Vi förlorar aldrig hoppet och behåller vår tillit till Allah. Vi tror också att den enda absoluta kraften och makten tillhör den Allsmäktige Allah. Precis som det utropas fem gånger om dagen i böneutropet: "Allah är större än allt, och ingen annan existens är större än Honom." Han vet och övervakar allt som sker. Så oavsett vilken situation vi befinner oss i, kommer Allah aldrig att överge sina tjänare. Genom våra prövningar och utmaningar renar Allah sina tjänare. Därefter kommer vackra dagar och goda nyheter att komma.

Kära bröder!

Låt oss avsluta vår predikan med en bön från vår Profet: *“O Allah! Jag söker skydd hos Dig från Din vrede till Ditt behag, från Din bestraffning till Din förlåtelse, och från varje form av straff som kan komma från Dig. Jag förmår inte prisa Dig tillräckligt. Du är som Du själv prisar Dig själv.”*² Genom detta ber vi också om hjälp från den Allsmäktige för våra förtryckta syskon som befinner sig i fara både i Palestina och runt om i världen. Vi ber till Gud att de snart ska övervinna denna svåra prövning med framgång. Amin!

¹ Surah Al-Baqarah, 2:155-156

² Muslim, Salât, 222