

Trots alla svårigheter så ska vi tävla i godhet

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى
حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

« إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى
سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا »

Ärade muslimer!

Många människor runt om i världen har det svårt på grund av naturkatastrofer, krig och andra kriser. Vissa människor kan inte hitta hälsosamma levnadsförhållanden, vissa har inte tillräcklig föda och sjukvård, vissa har inte tillräckliga utbildningsmöjligheter och en säker miljö, så de måste ta sin tillflykt till säkra städer och regioner för att ge sina barn en bättre framtid. På grund av våldsamma sammandrabbningar och attacker lämnar många människor sina hem. Byar töms, människor utvandrar till andra platser. Särskilt på senare tid har miljontals människor lämnat sitt land på grund av naturkatastrofer och krigsförhållanden för att leta efter en framtid för sina familjer. Spädbarn, barn, kvinnor, män, äldre, människor från alla kategorier kämpar dagligen för att hålla sig vid liv.

Ett av de senaste exemplen på denna fråga är den kollektiva bestraffning som Gazas folk utsätts för. Så till den grad att bomber regnar ner över mer än två miljoner civila som är instängda i ett trångt område där sjukhus, skolor, moskéer och kyrkor jämnas med marken. Medan det inte är acceptabelt att en enda oskyldig människa dödas, så dödas det mer än tiotusen oskyldiga människor i alla åldrar i Gaza varje månad.

Medan människor kämpar för sina liv provas världssamfundet när det gäller att förespråka yttrande- och tankefrihet, mänskliga rättigheter och antikrig. För det finns politiker, aktivister och opinionsbildare som kräver att lagar, internationell humanitär rätt efterlevs under krigstid, och det finns de som inte ens talar ut om dem krigsförbrytelser som pågår dag efter dag. De som uttrycker denna allvarliga situation och frågar: "Hur många fler människor måste dö för att fred ska kunna upprättas?" möts tyvärr av hat. Det är vår gemensamma plikt att hjälpa dessa människor som är i behov av all slags hjälp för att

överleva och vara solidariska med dem. I detta avseende går mänskligheten igenom en stor prövning.

Kära muslimer!

Allah säger i koranen: "Fromheten består inte i att ni vänder ansiktet mot öster eller väster. Sann fromhet äger den som tror på Gud och den Yttersta dagen och änglarna och uppenbarelsen och profeterna och som ger [av] det han äger - vilket pris han än sätter på detta - till de anhöriga, de faderlösa och de behövande, till vandringsmannen och tiggarna och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och som förrättar bönen och erlägger allmoseskatten och som håller sina löften och som med tålmod bär lidande och motgång och som håller stånd i farans stund. De har visat att deras tro är sann; de fruktar Gud."¹

För att bli en av de verkligt troende som Koranen pekar ut är det idag dags att visa vägen för godhet, att leda till godhet, att ta initiativ till godhet och solidaritet. Det är vår plikt att upprepa vårt åtagande att hjälpa och att stå vid dem utsatta bröders och systrars sida från alla samhällsskikt snabbt och effektivt i dessa svåra tider. Vi får inte glömma att vårt bistånd bör vara långsiktigt, inte omedelbart och dagligt.

Ärade muslimer!

Det är vår största motto att kämpa mot hunger genom att känna bördan och ansvaret av att sova mätta medan ens granne är hungrig, att hitta de behövande som håller sin fattigdom hemlig och undviker att öppna sina händer, att stödja dem ekonomiskt och moraliskt. Det är samvetsgranna människors uppgift att älska att tillgodose de behövandes behov, såsom mat, dryck, husrum, utbildning och att sträva efter denna sak genom att jobba dag som natt. Vår tro, vår iman kräver att vi står sida vid sida med de bröder och systrar som är förtryckta och krigsdrabbade i länder som Jemen, Libyen, Syrien, Arakan och Palestina. Vi fortsätter vår beslutsamhet att hjälpa våra palestinska bröder och systrar i nöd med samma lyhördhet som vi alltid har haft.

Värdefulla muslimer!

Vi bjuder in dig till att delta i matkampanjen, som är en organiserad välgörenhetsaktivitet som lanserats för att hjälpa våra bröder och systrar som är offer för krig och befinner sig i nöd. Det är vår högsta önskan

¹ Bakara suresi, 2:177

att denna kampanj som initierats av vår välgörenhetsförening Hasene kommer att förvandlas till en tävling i godhet som uppmuntrar oss att undvika snålhet och vara mer generösa. Samtidigt som vi hoppas att detta stöd i viss mån kommer att lindra vårt ansvar i Allahs ögon, hoppas vi även att det kommer att bidra till att ta emot våra förtryckta bröders och systrars böner. Vi vill påminna er om det gudomliga budet: "Tävla i välgörenhet"² och hadithen "För varje god gärning ni gör, skall ni bli belönade tiofalt till sjuhundrafalt."³

Må Allah göra oss till rättfärdiga muslimer som inte avviker från rättvisan och kommer till offrens och de förtrycktas hjälp. Amin!

² Bakara suresi, 2:148

³ Buhârî, Îmân, 31