

## Islamiska gemenskapens hus: Dar al Arqam

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
(فِي بُيُوتِ آذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْأَعْدُوِّ  
وَالْأَصْنَافِ (٣٦) رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ  
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (٣٧)  
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ :  
« [...] مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ لِأَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ  
مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا  
سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »

### Ärade bröder!

Arqams hus var mötesplats för muslimerna i början av Islams tid i Mecka. Profeten (sav) valde detta hus för att skydda sig och sina följeslagare från det ökande förtrycket och plågandet av förnekarna. I detta hus lärde han följeslagarna om Islams principer, samtidigt som han bjöd in andra människor till Islam och läste Koranverserna till dem. Många personer blev muslimer i detta hus, även Hz. Omar (ra). Huset blev senare kallad för Dar al Arqam, alltså Arqams hus, huset som var ett center för utbildning, gemenskap och goda föredömen.

### Kära bröder!

I islamisk kultur kallas alla hus där man träffas i grupp och pratar om Islam för grenar av Dar al Arqam. Dessa hus ses som facklor som lyser in i människors hjärtan. Av denna anledning har varje muslims hem setts som en masjid/moské. Allah (swt) säger: **“I DE HUS som Gud har befallt skall uppföras för att Hans namn där skall ljuda högt, prisas Han morgon och aften av dem, vilkas tankar varken handel eller köpenskap kan använda från åkallan av Gud och förrättandet av bönen och plikten att hjälpa de behövande; [människor] som fruktar den Dag då [det kommer att kännas som om] hjärtana ville sprängas och då ögonen skall stirra [med tom blick].”<sup>1</sup>**

I dessa svåra dagar bör vi träffas med våra syskon, så som vår Profet (sav) och hans följeslagare gjorde, i husen där vi nämner Allah, och åkalla Honom med vår bön och tålmod, och endast söka skydd och hjälp hos vår Skapare. Vi måste prioritera åkallan till Allah och stärka gemenskapen, i dessa dagar när våra syskon i Palestina och alla andra delar av världen förväntar vårt stöd. Att be morgonbönen i moskén och fortsätta på Arqam-cirklar, alltså träffas med våra syskon där vi lyssnar på en föreläsning och pratar om Islam, är utan tvekan två saker vi måste prioritera.

Rasulullah (sav) har sagt så här: **“[...] Den som tillfredsställer sin muslimska broders behov,**

**kommer Allah tillfredsställa dennes behov. Den som löser sin muslimska broders problem, kommer Allah lösa ett av dennes problem under domedagen. Den som döljer sin broders fel i denna värld, kommer Allah dölja dennes fel under domedagen.”<sup>2</sup>**

### Ärade bröder!

Hela världen, full av befolkning, har i över 40 dagar tvingat en liten del av världsbefolkningen lämnas ensamma till att dödas, plågas, tvingas till hunger och grävas in i jorden levande. De fick inget alternativ till att leva, att andas eller att vara fria. De tvingade mammorna och papporna att omfamna sina döda barn och vänta sin tur till att gräva ner dem i gravarna. Denna stora värld, vände sin rygg mot, och bortsåg människans ära, rätten till att existera och alla andra mänskliga värden. I hela mänsklighetens historia har man inte träffat på en sådan här tid, där man låter Adams barn uppleva alla dessa saker. När en del av människor försöker bevara sin mänsklighet och visar reaktion, syns ländernas, ledarnas och organisationernas otillräcklighet eller hänsynslöshet.

Om världen kommit till den här nivån nu, är människans framtid i fara. Vi måste säga stopp till det nu och rädda mänsklighetens framtid. Antal dödade barn är mer än 5 tusen i bara 40 dagar. Nu dör människor inte bara av bomber, utan av att man inte längre har tillgång till vare sig medicin eller elektricitet. Tiden för att stoppa detta barbari har redan passerat. Detta måste få ett stopp innan mänskligheten förlorar sin prövning helt.

Må vår Skapare göra oss bland de som står emot all typ av tyranni, och alltid står på rättvisans sida.

Vi avslutar vår khutba med en duaa från Koranen: **“När dessa unga män tog sin tillflykt till grottan bad de: ”Herre! Förbarma Dig över oss och visa oss den rätta vägen ut ur våra [svårigheter]!”<sup>3</sup>. Amin!**

<sup>1</sup> Nûr suresi, 24:36-38

<sup>2</sup> Müslim, Birr, 68

<sup>3</sup> Kehf suresi, 18:10