

**Tüm zorluklara rağmen iyilikte yarışmaya devam edeceğiz**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ  
أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى  
حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي  
الرِّقَابِ )

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

« إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى

سَبْعِمِائَةٍ ضَعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا »

**Muhterem Müslümanlar,**

Dünya genelinde birçok insan doğal afetler, savaşlar ve diğer krizler nedeniyle zor zamanlar geçiriyor. Kimileri sağlıklı yaşam koşulları bulamadığından, kimileri yeterli beslenme ve tedavi imkânı olmadığından kimileri de yeterli eğitim ve güvenli ortama kavuşmadığından, çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak adına güvenli şehirlere ve bölgelere sığınmak zorunda kalıyor. Şiddetli çatışmalar ve saldırılar nedeniyle birçok insan evlerini terk ediyor. Köyler boşaldı, insanlar başka yerlere göçtüler.

Özellikle son dönemde doğal afet ve savaş koşulları nedeniyle ülkesini terk edip ailesine ve kendisine gelecek arayan milyonlarca insan var. Bebek, çocuk, kadın, erkek, yaşlı, her gruptan insan hayata tutunma mücadelesi veriyor.

Konunun en güncel örneklerinden biri Gazze halkına uygulanan toplu cezalandırma. Öyle ki, dar bir alana hapsedilmiş iki milyondan fazla sivilin üzerine bombalar yağdırılıyor, hastahane, okul, cami ve kiliseler yerle bir ediliyor. Tek bir suçsuz insanın bile hayatına kıyılması kabul edilemez iken Gazze’de bir ayda her yaştan on binden fazla suçsuz insan öldürülüyor.

İnsanlar hayat mücadelesi verirken dünya kamuoyu ifade ve düşünce özgürlüğü, insan hakları ve savaş karşıtlığı savunuculuğu noktasında imtihan ediliyor. Zira savaş ve işgaller karşısında hukuka, uluslararası kurallara ve onurlu yaşama çağırın siyasiler, aktivistler ve kanaat önderleri olduğu gibi, işlenen savaş suçlarını dahi dillendirmeyenler var. Bu vahim durumu dile getirip “Barışın tesis edilmesi için daha ne kadar insan ölmesi lazım?” sorular ise maalesef nefretle karşı karşıya kalıyor. İşte hayatlarını idame ettirebilmek için her çeşit yardıma muhtaç olan bu insanlara yardım etmek ve onlarla dayanışma içerisinde olmak hepimizin ortak görevidir. Bu konuda insanlık büyük bir sınavdan geçmektedir.

**Değerli Müslümanlar!**

Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: **“Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik**

**yapan Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden; sevdiği maldan yakınlarla, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan; namazı kılıp zekâtı verendir. Böyleleri anlaşıma yaptıklarında sözlerini tutarlar; darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar ve takva sahipleri bunlardır.”<sup>1</sup>**

Âyet-i kerîmenin işaret ettiği gerçek iyilerden olmak için bugün iyiliğe yol olma, iyiliğe yol açma, iyilik ve dayanışma için inisiyatif alma zamanıdır. Rabbimize verdiğimiz yardım etme taahhüdümüzü yineleyerek bu zor zamanlarda muhtaç mülteci ve her kesimden mağdur kardeşlerimizin hızlı ve etkili bir şekilde yanında olmak boynumuzun borcudur. Yardımlarımızın anlık ve günlük değil uzun vadeli olması gerektiğini hatırdan çıkarmamalıyız.

**Değerli Müslümanlar!**

Komşusu aç iken tok yatmanın vebalini ve sorumluluğunu omuzlarımızda hissederek açlığa karşı mücadele etmek, yoksulluğunu gizli tutup el açmaktan sakınan ihtiyaç sahiplerini bulmak ve onlara maddi manevi destek olmak en büyük şiarımızdır. Muhtaçların yeme, içme, barınma, eğitim-öğretim gibi ihtiyaçlarını giderme sevdasına düşmek, bu uğurda gecesini gündüzüne katarak gayret etmek vicdanlı insanların işidir. Yemen, Libya, Suriye, Arakan ve son olarak Filistin’de ağır bir felakete maruz kalan muhtaç mülteci ve savaş mağduru kardeşlerimizin yanında ve yardımında bulunmak imanımızın gereğidir. Filistinli ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım etme konusundaki kararlılığımızı her zaman olduğu gibi bugün de aynı duyarlılıkla devam ettiriyoruz.

**Değerli Kardeşlerim!**

Savaş mağduru ve muhtaç kardeşlerimize yardım amacıyla başlatılan “organize sadaka ve infak” faaliyeti olan Kumanya Kampanyası’na katılmaya sizleri davet ediyoruz. Hasene yardım derneğimizin başlattığı bu kampanyanın bizleri cimrilikten sakındırıp cömertliği özendirilen iyilik ve güzellik yarışına dönüşmesi en büyük dileğimiz. Bu desteğimizin bir yönüyle Allah katındaki sorumluluğumuzu bir nebze de olsa hafifletmesini umarken, diğer yönüyle de mazlum kardeşlerimizin dualarını almaya vesile olmasını ümit ediyoruz. Sizlere “Hayırda yarışın.”<sup>2</sup> ilahî emrini ve “Yapacağınız her bir iyiliğe karşılık on mislinden yedi yüz katına kadar sevap yazılacağına”<sup>5</sup> müjdesini hatırlatmak istiyoruz.

Mevla’mız bizleri kendi yolunda infak eden, adaletten ayrılmayan, mağdur ve mazlumların imdadına koşan kullarından eyesin. Amin!

<sup>1</sup> Bakara suresi, 2:177

<sup>2</sup> Bakara suresi, 2:148

<sup>5</sup> Buhârî, İmân, 31