

## Sameksistens og Vores Tilhørsforhold til Omverdenen og Skaberen

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ

إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

« اٰكْفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا،

وَإِنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ »

### Ærede Muslimer!

Allah (swt) skabte eksistensen ud af intetheden. Den mest ophøjede af Hans skabninger blev kaldt Insaan, dvs. mennesket. Når vi nærstuderer ordet Insaan ser vi, at det stammer fra roden "Unsiyah", som betyder venskab, venlighed og bekendtskab. Familien, stedet mennesket fødes ind i, er hermed den første gruppering, det danner et tilhørsforhold til. Derefter udvikles en følelse af tilhørsforhold til et kvarter, en by og et land i rækkefølge. Hver af disse medlemskabsfølelser er menneskelige og værdifulde. Men for en troende, der tror på Allah (swt), Hans Sendebud (fred være med ham) og dommedagen, kommer følelsen af tjeneste til Allah (swt) over alle disse tilhørsforhold. En muslim opbygger sin identitet omkring og gennem sit tjenesteforhold til Allah samt bestræbelse efter at være et værdigt medlem af Profetens (fred være med ham) Ummah. Koranen understreger vigtigheden af vores Ummah-identitet i følgende vers; "I er det bedste fællesskab, som er blevet frembragt for menneskene; I påbyder det rette og forbyder det forkastelige og tror på Allâh...".

### Kære Troende!

Som muslimer tilhørende Profeten Muhammads (fred være med ham) ummah pålægger der os et særligt ansvar. Vores Herre fortæller os: "Hvem fører mon en smukkere tale end den der kalder til Allâh og handler ret og siger: "Jeg er en af dem der har overgivet sig til Ham!"

Islam er ikke en religion, der skal praktiseres på en måde, der er i strid med menneskets natur. Islam er heller ikke en religion, der skal praktiseres i isolation. Det er muligt at tilfredsstille Allah (swt) samtidig med, at man engagerer sig i samfundet og opfylder sine sociale forpligtigelser. Som vores forfædre udtrykte det: "Vær blandt folket, hvis du vil opnå Skaberens tilfredshed."

### Elskede forsamling!

En af de største tilbedelseshandlinger i vores religion er uden tvivl jihad. Vores Profet (fred være med ham) befalede sin ummah: "Lav jihad med jeres hænder, tunger og ejendom." Jihad betyder almindeligvis at etablere det gode, det retfærdige og det smukke først for vores egen Nafs (selv). Derefter gør vi en indsats for at udbrede disse værdier i samfundet på en passende måde, med den rette tone og i fred. En muslims livsanskuelse bør aldrig afgøres af egen komfort og interesser. En muslim falder aldrig i egoisme-fælden. Han handler i overensstemmelse med princippet: "Samfundstjeneste er lig med gudstjeneste."

### Kære Brødre!

I Dansk Islamisk Trossamfund har vi siden vores grundlæggelse sammen med jer hjulpet mange mennesker i nød. Vi har handlet i overensstemmelse med Allahs befalinger og tjent muslimer såvel som ikke-muslimer. Lad os i disse vanskelige tider, som vores ummah går igennem, styrke vores tilhørsforhold til vores moskéer. Lad os blive medlem af vores moskéer, som er afdelinger af Kaaba og Al-Aqsa-moskeen. Og lad os tage ansvar for vores moskeer. Lad os opretholde vores tilknytning til Jamaah (forsamlingen). Lad os engagere os i moskeen og tage ansvar efter bedste evne. Ifølge en overlevering fra Aisha (må Allah være tilfreds med hende), sagde vores Profet (fred være med ham): "Stræb efter at udføre de handlinger, som du er i stand til. Allah bliver ikke træt, men det gør I. Blandt handlingerne, der er mest elskede i Allahs øjne, er dem, der er få, men vedvarende."

Så længe vi er forenede og står sammen, vil vi med Allahs (swt) tilladelse fortsætte med at tjene muslimerne og menneskeheden. Må vores Herre styrke vores broderskab og gøre os både tro mod Hans religion og i tjeneste for menneskeheden. Amen!"