

Jesus' (fvmh) Gode Nyhed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٥٩))

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

» مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ [لَا شَرِيكَ لَهُ] وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ أُمَّتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ»

Kære muslimer!

Vor Almægtige Herre, som skabte mennesket fra ingenting og gjorde os beskeden med Hans eksistens, sendte budbringere for at vejlede folk i at tilbede ham, holde folk væk fra det onde og sikre retfærdighed. Disse budbringere er ansvarlige for at underrette Allahs vilje til mennesker og lede dem til ham. I sidste ende; sendte den Almægtige Skaber budbringer og profeter, for ikke kun at give besked på Allahs religion, men gav også den gode nyhed om den monoteistiske tro (tawhîd), som er den eneste opskrift på frelse, til de forskellige ummah. Blandt disse budbringere er der profeter, som opfyldte deres profetiske pligter med stor målbevidsthed og beslutsomhed, på trods af de store vanskeligheder, de stod over for. Uden tvivl er en af dem Mariams (Allah være tilfreds med hende) søn, Jesus (fvmh).

Hæderlige Menighed!

Vorherre udtrykker Jesus' (fvmh) mirakuløse skabelse uden en far, følgende i vores hellige bog: **"Sandelig Jesus' situation er (over for Allah) det samme som Adams. (Allah) skabte ham af jord. Derefter sagde han (blot): "Bliv!", og han blev til."**

Jesus (fvmh) gav den glædelige budskab Allah havde åbenbaret ham, til det folk han blev sendt, og advaret dem omkring deres fejl. Jesus' (fvmh) gode nyhed er en invitation til at tro på den eneste Gud. Han inviterede folk med kærlighed og tolerance til Allah, som ikke har nogen partnere, ikke kræver noget fra nogen og har absolut magt og styrke.

Profeten Muhammed (fvmh) udtalte, at Jesus (fvmh) er Allahs tjener (tilbeder) og sendebud, og at denne tro utvivlsomt er nøglen til at komme ind i himlen med en perfekt tro: "Den, der siger 'Jeg bevidner, at der ikke er nogen Gud foruden Allah, at han er den eneste ene (og ikke har nogen partner), at Muhammed (fvh) er hans tjener (tilbeder) og

sendebud, og at Jesus er Guds tjener og søn af hans kvindelige tjener (tilbeder), at han blev givet til Mariam som et resultat af Allahs ord 'Bliv!', og at han er en ånd fra Allah (da han blev født uden en far), at Paradiset er ægte, og Helvedet er ægte.' Vil Allah lukke ham ind i Paradiset gennem hvilken af de otte himlens porte, han/hun ønsker."

Kære Brødre og Søstre!

Jesus (fvmh) rådede folk til ikke at fortvivle over Allahs ubegrænsede barmhjertighed, og prædikede, at de, der vender sig bort fra troen på monoteisme (tawhîd) og associerede partnere med Allah, ikke vil have en del af denne barmhjertighed. Troens mest fundamentale princip er, at der ikke er noget lige til, eller som Allah. Dette er budskabet der blev åbenbaret for Jesus (fvmh) og for dem før ham, er det samme i vores religion, som bekræfter og fuldender budskabet. Desværre er majoritet af disse værdier som Jesus (fvmh) bibragte, forsømt. Efterhånden ses tilbagefald og forandring i tro og tilbedelse, mens samt intolerance og manglende forståelse bygger mure mellem samfund og får mennesker til at blive fremmedgjorte fra hinanden. Fordomme mod muslimer og anti-islamisme falder ikke sammen med Jesus' (fvmh) budskab og vores religion Islams lære.

Kære Brødre og Søstre!

Vores pligt er at levere disse gode nyheder til menneskeheden ved at leve og holde dem i live. Vores religion lærer os ikke at forbinde Allah med en partner, at den eneste skaber og forsørger er Allah den mest barmhjertige og nådige, og læres os eventuelt om tolerance, kærlighed og respekt. Vi skal være et eksempel for samfundet ved at sætte disse lære i praksis i vores liv og viderelevere disse værdier, som er et krav af vores tro. Lad os ikke glemme, at den manglende forståelse og fjendtlighed mellem mennesker først vil forsvinde, når folk lærer hinanden at kende. Lad os stræbe efter at forklare Islams budskab om barmhjertighed og kærlighed. Lad os nærme os vores naboer, kollegaer og alle omkring os med kærlighed og tolerance.

Må Vor Herre få os til at se sandheden som sandheden og adlyde det; og få os til at se falskheden som falskhed og fraholde os fra det. Amin.