

Infāq: Porten til Khair (godhed)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (١٠)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

« مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا »

Kære Muslimer!

Den Almægtige Allah (swt) beskriver de fromme (dvs. folket af Taqwa) i Surah Al-Baqarah således; **“(De) som tror på det skjulte, holder bøn og giver ud af det, som Vi har forsørget dem med.”** Netop sidste del af verset - “og giver ud af det, som Vi har forsørget dem med” - refererer til den Ibadah, vi kender som Infāq. En tilbedelseshandling, der går ud på at give til andre af de goder og rigdomme, Allah (swt) har velsignet os med.

Infāq indebærer også at beskytte og pleje dem, der er i nød. Det indebærer at gøre en indsats for at være til gavn for vores familie, slægtninge, naboer, trosfæller og hele menneskeheden."

Ærede Troende!

I den hellige Koran, der sandelig er en vejledning til hele menneskeheden, befaler vores Herre:

“Giv bort af det, som Vi har forsørget jer med, førend døden indhenter nogen af jer, så han må sige: ”Min Herre! Kan du ikke give mig en kortfristet udsættelse? Så vil jeg give almisse og være en af de retskafne!”

Verset understreger en vigtig pointe, nemlig at vores besiddelser i virkeligheden tilhører Allah (swt). Han befaler os, at vi ikke glemmer de fattiges andel i de gaver og velsignelser, Han har betroet os. Vores højtelskede Profet (fvmh) fortæller os desuden gennem denne Hadith, at velgørenhed ikke reducerer vores formuer: **“Sadaqah (velgørenhed) mindsker ikke formuen. Allah forhøjer værdien af Sin tjener, der tilgiver. Den, der er ydmyg for Allahs skyld, bliver ophøjet af Allah.”**

Elskede Jamaah!

En muslim, der er bevidst om sit ansvar over for menneskeheden, handler ikke egoistisk. Han forbliver ikke ligeglad over for sine medmennesker i nød. Han bruger de økonomiske ressourcer, Allah (swt) har givet ham til at hjælpe fattige. Og han gør dette, alene for at opnå Guds tilfredshed, ikke for at fremstå som velgørende i offentligheden. Han forurener ikke sine gode gerninger med hykleri (Nifaq). Som vores ældre udtrykte det, bør det, der gives af den ene hånd, ikke ses af den anden hånd.

I forlængelse heraf udtalte vores Profet (fvmh), at en af de syv grupper, som Allah (swt) vil give ly under sin skygge på dommens dag, er **“den, der i hemmelighed giver almisse, så hans højre hånd ikke ser, hvad hans venstre hånd giver.”**

Kære brødre og søstre!

Lad os altid opfylde Allah den Almægtiges befaling om at spendere i Hans vej i det omfang vi har råd til det. Lad os fastholde troen på, og være fuldt overbevist om, at vores formue vil blive velsignet og rensset med de donationer, vi giver for at opnå Hans tilfredshed. Profeten (saw) siger i en Hadith:

“To engle stiger ned (til jorden) hver dag, når tjenerne når frem til morgenen. En af disse to engle siger, 'O Allah, giv den person, der bruger sin rigdom til velgørenhed, en ny (i stedet for de penge, han brugte).' Den anden siger: 'O Allah, ødelæg rigdommen for den person, som er nærig og beholder den (ved ikke at bruge den på velgørenhed).’”

Kære Troende!

Ved Guds nåde har vores organisation etableret utallige uddannelsesinstitutioner og sociale projekter ved hjælp af Infaq-kampagner gennem årene. Lad os derfor igen ikke holde tilbage med at støtte opførelsen af endnu flere af sådanne velgørende projekter for Ummah i 2024. Må han acceptere fra os og må vi herigennem opnå Hans tilfredshed inshaAllah. Amin!

Jumah Mubarak!