

De gezegende drie maanden

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(أَوْلَيْكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةً مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ) (١٣٦)

عن أنس بن مالك قال كان رسول الله ﷺ إذا دخل رجب

«اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ»

Beste Moslims!

Gisteravond hebben we de Nacht van Regaip herdacht en vandaag zijn we de drie gezegende maanden ingegaan die een sfeer van genade en vergeving met zich meebrengen. We danken onze Rab die ons deze dagen heeft laten bereiken. Moge er oneindige lof en zegeningen zijn voor onze geliefde Profeet. Een gelovige die liefde koestert voor Allah en Zijn Boodschapper verheugt zich oprecht en voelt innerlijke rust bij het naderen van deze drie maanden. Onze Profeet (vzmh) die tot aan de Dag des Oordeels een voorbeeld zal zijn voor de mensheid, opent zijn handen naar de hemel bij het begin van deze drie maanden en deed als volgt doe'a: "O Allah! Maak de maanden Rajap en Shaban gezegend voor ons en laat ons de maand Ramadan bereiken."¹ We zouden dezelfde smeekbede moeten herhalen en ons inspannen om onze spirituele kracht te versterken.

Beste Gelovigen!

Deze gezegende maanden bieden geweldige kansen om onze zielen, die verstrikt zijn geraakt in de drukte van het wereldse leven, te kalmeren en toevlucht te zoeken in de vergeving van onze Verheven Rab. Als we deze periode met dit bewustzijn benutten, zullen we zowel de genade als de vergeving van onze Rab verkrijgen en innerlijke rust ervaren. De gebeden, berouw, goede daden, liefdadigheid en vrome daden die we in deze tijd verrichten, evenals het delen van vreugde en verdriet onder de moslims, zullen niet onbeantwoord blijven bij onze Rab. Zoals vermeld in de Edele Koran: "Dus haasten jullie je in het vragen om vergiffenis van jullie Rab en (in het verkrijgen van toegang tot) een Tuin, zo uitgestrekt als de hemelen en de aarde, en gereedgemaakt voor degenen die Allah vrezen."² Laten we de wijze woorden uit onze traditie ter harte nemen: "Het paradijs is niet goedkoop, en de hel is ook niet onnodig." Laten we ons inspannen om de Tevredenheid van onze Rab te verkrijgen.

Beste aanwezigen!

Het is aan ons om gebruik te maken van de spirituele sfeer van deze drie maanden, die onze Rab ons heeft geschonken als tijden van goddelijke genade, waarin gebeden worden verhoord en zonden worden vergeven.

We moeten echter niet vergeten dat dienen aan Allah niet beperkt is tot specifieke tijden. Elk moment van het jaar, elke dag en elk uur dat wordt doorgebracht met het bewustzijn van aanbidding, is waardevol. Onze Profeet (vzmh) brengt ons in een heilige overlevering de woorden van Allah over: "O mensheid! Draag altijd bij aan mijn dienst, zodat ik je hart kan vullen met rijkdom en je behoeften kan vervullen."³ De aanbidding van een moslim aan onze Rab van de werelden is ononderbroken, 7 dagen per week en 24 uur per dag.

Beste broeders, zusters!

Het is van groot belang dat we met name tijdens deze drie maanden voor continuïteit zorgen in de gebedshuizen en gemeenschappen waar onze religie en cultuur worden beleefd. Als gelovigen mogen we nooit ver weg blijven van de gemeenschap. Onze eeuwige leider, de Gezegende Profeet (vzmh), zei: "Ik wil dat jullie in gemeenschap zijn en ten eerste vermijden om uiteen te vallen en te scheiden. Want de satan is bij iemand die alleen leeft. Zelfs als het slechts twee personen zijn, is hij verder weg van degenen die samenleven. Wie in het midden van het paradijs wil zijn, moet de gemeenschap bijwonen."⁴ Laten we zorgen voor onze gebedshuizen, die een beschutting bieden tegen de valkuilen van plezier, genot en verleiding die onze ziel aantasten. Laten we deelnemen aan programma's die tijdens deze drie maanden worden georganiseerd. Allah zegt in de Koran: "Diegenen zijn het, voor wie de beloning bestaat uit vergiffenis van hun Rab en Tuinen waaronder door stromende rivieren vloeien en waarin zij voor eeuwig verblijvend zijn; hoe voortreffelijk is de beloning voor degenen die (goede daden) verrichten!"⁵ De beloning voor degenen die zo handelen, is werkelijk prachtig.

De vereniging EMUG die staat voor bouwen en laten leven van moskeeën ondersteunt dit jaar 16 projecten in 9 verschillende landen binnen de scope van de Infaq-campagne. Met deze campagne worden moskeeën gebouwd en educatieve centra opgezet, met als doel dat toekomstige generaties hun geloof leren, met een gevoel van verbondenheid opgroeien en bijdragen aan de samenleving. Infaq is het onbaatzuchtig geven met het oog op Allahs tevredenheid. Aarzel niet om uw steun aan dit belangrijke werk te verlenen.

¹ Taberānī, el-Mu'cemu'l-ēvsat, IV, 189.

² Al-Imran 3:133

³ Ibn Hanbel, II, 359

⁴ Tirmizī, Fiten, 7/2165

⁵ Al-imran 3:136