

Infraq: De Poorten van goedheid

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي

إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ (١٠) ﴾

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

« مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا »

Beste Moslims!

Allah (swt) beschrijft degenen die godvrezend zijn in hoofdstuk Bakara als volgt: **"Zij geloven in het onzichtbare, onderhouden het gebed en geven weg van wat Wij hun hebben geschonken."**¹ Onze religie, Islam, heeft ongetwijfeld liefdadigheid als een van haar belangrijkste principes. Infraq betekent het delen van de bezittingen en gunsten met anderen die Allah ons heeft toevertrouwd. Het betekent het beschermen en koesteren van de behoeftigen, het zorgen voor hen. Het is de inzet om nuttig te zijn voor ons gezin, onze familie, onze burens, onze geloofsgenoten en de hele mensheid.

Beste gelovigen!

In de Heilige Koran, die als leidraad naar de mensheid is gestuurd, verkondigt onze Rab (swt) het volgende: **"Voordat de dood een van jullie bereikt en hij zegt: 'Mijn Rab, als U het uitstelde tot een nabije termijn, dan zou ik liefdadigheid geven en tot de rechtvaardigen behoren,' geef van wat Wij jullie als voorziening hebben gegeven."**² In dit vers wordt een belangrijk aspect benadrukt, namelijk dat bezit, eigendom, geld en voorzieningen aan ons zijn gegeven door Allah. De ware eigenaar van wat we als ons bezit beschouwen, is onze Rab. Hij gebiedt ons om de zegeningen die Hij ons heeft geschonken te delen met Zijn dienaren die worden getest met armoede. Onze nobele Profeet verzekert ons met de volgende hadith dat het verrichten van infraq onze bezittingen niet zal verminderen: **"Door liefdadigheid te geven, neemt het bezit niet af. Allah, de Verhevene, verhoogt de waarde van de dienaar die vergeeft. Degene die nederig is omwille van Allah, verheft Allah."**³

Beste aanwezigen!

Een bewuste moslim met een gevoel van verantwoordelijkheid jegens de hele mensheid handelt niet egoïstisch. Hij blijft niet onverschillig ten opzichte van armoede en behoeftigen in zijn omgeving. Hij geeft

van de materiële middelen die zijn Rab hem heeft geschonken, met als doel hulp te bieden aan de onderdrukten en degenen in nood. Hij doet dit alleen om Allahs Tevredenheid te verkrijgen, niet om als weldoener in de samenleving gezien te worden. Hij vermengt geen ijdelheid met zijn goede daden. Zoals onze voorouders plachten te zeggen, mag de ene hand niet weten wat de andere geeft. Onze Geliefde Profeet (vzmmh) heeft aangegeven dat een van de zeven categorieën mensen die Allah op de Dag des Oordeels in Zijn schaduw zal beschermen, zij zijn degenen die in het geheim liefdadigheid geeft.⁴

Beste broeders, zusters!

Laten we te allen tijde gehoor geven aan het gebod van de Verhevene, de Rab van alle werelden, die zegt: **"Besteed in de zaak van Allah."**⁵ Laten we geloven dat door het geven van liefdadigheid om Allahs Tevredenheid te verkrijgen, onze bezittingen en rijkdom zullen worden gezegend. Laten we het vertrouwen behouden in de uitspraak van de Profeet (vzmmh): **"Elke dag bij het aanbreken van de ochtend komen er twee engelen naar de aarde. Een van deze engelen zegt: 'O Allah, schenk degenen die hun bezittingen op de weg van het goede uitgeven (om Allahs welbehagen te verkrijgen), vervang wat ze hebben uitgegeven door iets beters.' De andere engel zegt: 'O Allah, laat het bezit van degenen die het vasthouden (door het niet in goede doelen te besteden) vernietigd worden."**⁶

Beste broeders, zusters!

Tot op heden heeft onze organisatie, dankzij Allahs genade, met behulp van liefdadigheidscampagnes kleuterscholen, basisscholen, middelbare scholen, educatieve centra, studentenhuizen en verschillende complexen opgezet. Laten we voor zover onze mogelijkheden reiken onze steun verlenen aan de liefdadigheidscampagne van onze organisatie in 2024, zodat we een bijdrage kunnen leveren aan de bouw van onderwijscentra, scholen, studentenhuizen en complexen over de hele wereld. Op deze manier kunnen we Allahs welbehagen bereiken. Moge Allah jullie liefdadigheid in Zijn aanwezigheid accepteren. Amin!

¹ Bakara 2:3

² Münâfikûn 65:10

³ Müslim, Birr, 69

⁴ Müslim, Zekât, 30

⁵ Bakara suresi, 2:195

⁶ Buhârî, Zekât, 27