

De tre välsignade månaderna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(أَوْلَيْكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (۱۳۶))

عن أنس بن مالك قال كان رسول الله ﷺ إذا دخل رجب

« اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ »

Värdefulla muslimer!

Igår natt var det Ragaip natten och idag har vi äntligen nått in i de tre välsignade månaderna. All lov och pris tillhör Allah (swt) som fått oss att nå dessa dagar. All hälsning och fred vare över Rasulullah (sas). En troende som djupt älskar Allah (swt) och Hans Sändebud (sas), blir glad över att nå de välsignade månaderna och får ro i sitt hjärta. Rasulullah (sas) brukade åkalla så här när han nådde dessa månader: **“Å Allah, ge oss riklighet i de kommande Rajeb och Shabaan månaderna och möjliggör oss att nå till Ramadan månaden.”**¹. Vi bör också åkalla till Allah med dessa ord och förbereda oss med hela hjärtat och sinnet.

Ärade troende!

Dessa välsignade månader är en stor möjlighet till att söka till vår Skapares (cc) barmhärtighet och förlåtelse och att lugna våra hjärtan som påverkas negativt av allt världslig stress. Om vi utnyttjar de kommande dagarna på ett bra sätt kommer vi att gå ut som vinnare ur den här perioden. Inga av våra goda gärningar kommer att bortses hos vår Skapare (cc). Allah (swt) säger i sin ädla Koran: **“Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradys, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga.”**².

Kära syskon!

Det som står till vår uppgift är att ta vara på denna möjlighet som vår Herre välsignat oss med. Vi får dock inte glömma att dyrkan inte är begränsad till vissa dagar och tider. Det spelar ingen roll vilken dag, månad eller år det är, alla tider som vi spenderar med avsikten av att dyrka vår Herre (cc), är dyrbara och värdefulla tider. För i en hadith al-

qudsi har Profeten (sas) sagt att Allah (cc) säger: **“Å Adams son! Rikta din dyrkan till mig i alla situationer, så fyller jag ditt hjärta med rikedom och tillfredsställer ditt behov.”**³. En muslim tjänar till sin Skapare (cc), 24 timmar om dagen, 7 dagar i veckan.

Ärade bröder!

Vi bör under denna period vara mer aktiv med att besöka våra moskéer och föreningar där vår religion och kultur hålls vid liv. Som en troende ska vi aldrig gå ifrån gemenskapen/jamaah. Vår vägledare, Rasulullah (sas) säger: **“Jag befaller er att ni håller er i gemenskapen och avstår från att skiljas åt. Ty djävulen är med de som är ensamma. Han är borta från gemenskapen, även om det endast är två personer. Den som vill komma till mitten av paradiset, bör fortsätta gå till gemenskapen.”**⁴. Vi bör förvalta och ta hand om våra moskéer som är en sköld mellan oss och allt som är en fälla för våra andar. Låt oss delta i sammankomsterna som kommer anordnas i moskéerna. Allah (swt) påminner oss att våra goda gärningar ska utan tvekan belönas: **“Den lön [som väntar] dem skall vara deras Herres förlåtelse och lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid - en härlig belöning för dem som arbetat och strävat!”**⁵.

Må Allah få oss att bli bland de lyckliga personerna som tjänat honom på bästa sätt. Vi ber Allah att dessa tre välsignade månader blir en anledning till att vi återupplivas och sätter stopp för våra dåliga lustar. Amin!

¹ Taberânî, el-Mu'cemu'l-ivsats, IV, 189.

² Al-i Imrân suresi 3:133

³ İbn Hanbel, II, 359

⁴ Tirmizî, Fiten, 7/2165

⁵ Âl-i imrân suresi 3:136