

Bemötandet av månaden Ramadan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [...]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

« أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ، فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ
صِيَامَهُ، تَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُعَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ،
وَتُعَلَّقُ فِيهِ مَرَدَّةُ الشَّيَاطِينِ »

Ärade muslimer!

Vi befinner oss på aftonen av den välsignade månaden Ramadan, den enda månaden som nämns i den Stora Koranen. Efter att ha lämnat de första två månaderna av de så kallade tre månaderna - Rajab och Sha'ban - känner vi spänningen inför att gå in i Ramadan. Allah, Den Allsmäktige säger "Ramadan är den månad då Koranen uppenbarades som en vägledning för människor och med klara bevis på rätt och fel. Så den som av er är vittne till månaden ramadan, skall fasta månaden ut."¹ Koranen, som skickades till mänskligheten som en guide, började uppenbaras för Profeten Muhammed (fred vare med honom) i Grottan Hira i Mekka, under den 27:e dagen av Ramadan året 610 enligt den Islamiska kalendern. Allah, som skapade oss från intet säger: "Tror människan att vi har lämnat denne utan uppsikt?" Herren skapade inte människan och lämnade honom sedan i ödemarken; Han har visat vägen till en meningsfull tillvaro genom Koranen och Profetens sunnah.

Kära troende!

Ramadan är en månad där höjdpunkten av dyrkan upplevs och dess mening uppnås genom fasta. De fasta vi ska hålla är lektioner i tålmod, viljestyrka och barmhärtighet. Det är en skyddad hamn som skyddar oss mot farorna med begär, passion och andliga (nafs) begär. Versen "O ni som tror! Fasta har föreskrivits för er, liksom det föreskrevs för dem före er, så att ni kan frukta gud."² pekar på att syftet med fasta är att hålla sig borta från allt ont

och syndigt. Profeten (fred vare med honom) sade: "Fastan är en sköld. Ingen av er ska säga elaka ord eller bråka under fastan. Om någon försöker irritera eller argumentera med dig, säg: 'Jag fastar!'"³

Ärade församling!

Profeten Muhammad (må Guds frid och välsignelser vara över honom) har sagt om denna månad som troende väntar ivrigt på: "Den välsignade Ramadan-månaden har kommit till er. Den Allsmäktige har gjort det obligatoriskt för er att fasta denna månad. Under denna månad öppnas portarna till himlen (paradiset), portarna till helvetet stängs och de mest onda djävlarerna är bundna."⁴

Ramadan-månaden är en tid då våra böner bör intensifieras. Att fasta, ge allmosa, recitera Koranen och delta i terawih-bönen är de första tjänsterna som kommer i åtanke när det gäller Ramadan. Ramadan är en tid för förfining och lydnad.

Ärade bröder!

Genom Ramadan måste vi öka våra ansträngningar för att läsa, förstå och leva enligt den heliga Koranen, vår guide i livet. Vi bör delta i de läsningar som sker i våra moskéer och avsätta tid för att studera Koranens översättningar och förklaringar när vi återvänder hem. Den heliga Koranen som avslöjades under Ramadan är utan tvekan Guds ord. Därför innebär att läsa Koranen att samtala med den Allsmäktige. För att övervinna stress och bekymmer i våra dagliga liv, låt oss samtala med vår Skapare, Gud. Låt oss granska våra handlingar och våra själars tillstånd. Låt oss under denna månad särskilt distansera oss från världsliga angelägenheter och ställa oss frågan, "Vart är vi på väg?"⁵. Låt oss sträva efter att vara Guds rättskaffens tjänare på denna världsliga resa kommen från Allah till Allah, som är ägaren utav hela universum.

Må vår Herre göra oss till de utvalda tjänarna som rätt använder Ramadan och strävar efter en välsignad förändring!

¹ Surah Al-Baqarah, 2:185

² Surah Al-Baqarah, 2:183

³ Buhârî, Savm, 9; Muslim, Siyâm, 29.

⁴ Nesâî, Siyâm, 5

⁵ Surah At-Takwiri, 81:26