

## Hifdh af Koranen og Dens Velsignelser

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩) )

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

« مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ،  
وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ

»

### Kære Muslimer!

Koranen er en guddommelig bog, der blev åbenbaret til Profeten Muhammed (saw) gennem 23 år - nogle gange i enkelte vers og andre gange som komplette kapitler. Koranens arrangement og rækkefølge, hvilket vers der tilhører hvilket kapitel, og hvordan kapitlerne skal arrangeres, blev direkte meddelt til Profeten (saw) gennem ærkeenglen Jibreel. Profeten fastlagde herefter den rækkefølge, vi finder i vores nuværende eksemplarer af Koranen. Den indeholder ikke kun vers relateret til Imānprincipper (trosprincipper), Ibādah (tilbedelse), Akhlaq (moral), Haram-Halal, relationer mellem mennesker, straffe og belønninger, men også historier om tidligere nationer. Koranen er ikke som nogen anden bog; det er en bog, der skal læses som en form for tilbedelse i henhold til gældende recitationsmåder.

### Ærede Muslimer!

Profeten Muhammad reciterede og gennemgik gentagne gange Koranen for ærkeenglen Jibreel. I den sidste Ramadan, inden sin død, gennemgik de Koranen to gange og reciterede den fra start til slut. Koranen blev arkiveret af udvalgte Sahabah (ledsagere), som nedskrev versene, lige så snart Profeten (saw) fik dem åbenbaret. Desuden memorerede en række Sahabah de selvsamme vers for at stadfæste dem yderligere. Koranen er blevet bevaret uden nogen ændringer indtil i dag, og det skal bemærkes, at den primære beskytter af Koranen er Allah (swt) selv. Dette faktum er fastslået af Allah (swt) i Surah Al-Hijr, vers 9: "**Vi har sandelig åbenbaret påmindelsen, og Vi vil bestemt værne om den.**"

### Kære Muslimer!

Siden Profetens tid har Koranen været primærkilden til al viden og videnskab i religionen; religiøs såvel som verdslig dannelse

begynder med studier af Koranen, hvorfor Koranen er og har været en uadskillelig del af muslimers liv siden dens åbenbaring. Profeten (saw) befalede os at lære Koranen og lære den fra os. Han forkyndte, at de bedste iblandt os er dem, der lærer og underviser i Koranen og påpegede samtidig Koranens universelle natur i følgende Hadith: "**Lær pligter (i religionen - Fardh) og koranvers, der er nødvendige at kende, og undervis folk i Koranen, for snart vil min sjæl blive taget, og jeg vil forlade jer.**"

### Kære Muslimer!

I en Hadith fra Profeten (saw), som er berettet af Ali (må Allah være tilfreds med ham), bliver der givet glade nyheder til dem, der besidder følgende kvaliteter. I sin fulde ordlyd: "**Opdrag dit barn med disse tre kvaliteter: Kærlighed til Profeten, kærlighed til Ahl al-Bayt (Profetens husstand) og at læse og memorere Koranen. For dem, der memorerer og lever efter Koranen, vil være sammen med Allahs (saw) udvalgte profeter og tjenere under Guds kongedømme på den dag, hvor der ikke er nogen skygge undtagen Guds skygge.**"

### Ærede forsamling!

I vores moskéer bliver der dagligt undervist i Koranen. Det er ikke nok for voksne alene at lære Koranen, vores kommende generationer skal også lære Koranen, og vi skal som familie give koranundervisning den nødvendige betydning. Moskéer som denne og disses landsdækkende organisationer har åbnet koranskoler over hele Europa for at sikre, at vores børn lærer og memorerer Koranen. Lad os derfor tilmelde vores børn i koranskoler i vores nærområder, så de med Allahs (swt) vilje kan blive Hafidh (dvs. en der har memoreret hele Koranen fra start til slut). Profeten (saw) sagde: "**Den, der memorerer og reciterer Koranen, vil være sammen med de udvalgte engle hos Allah. Og for den, der stræber efter at læse Koranen, selvom det er svært for ham, er der dobbelt belønning.**"

### Ærede Muslimer!

Vores organisation arrangerer den anden udgave af Hifdh-konkurrencen d. 27. april i

hovedkvarteret i Tyskland. Vi opfordrer jer til at deltage i disse konkurrencer for at vise jeres støtte og værdsættelse over for Koranens beskyttere. Lad os støtte vores børn og bede til Allah (swt) om at han må forøge øger antallet af Huffaz og gøre dem til beskyttere af Koranens tekst og værdier. Amin!

### **Sidst, men ikke mindst, bærede brødre!**

I dag vil der i anledning af Moskésolidaritetsdagen foregå en indsamling til fordel for vores moskéer. Moskéerne er ikke kun steder, hvor vi beder, men også steder, hvor vores børn formes og dannes af islamisk Akhlaq og værdier. Vi skal stå sammen om udviklingen af vores moskéer. Lad os bygge fremtiden sammen. Lad os huske, at enhver støtte til moskéerne styrker det muslimske fællesskab og sammenhold. Lad os sammen gøre Allahs huse til mere aktive og gavnlige centre for vores samfund.