

Att fortsätta fastetillståndet – Shawwal-fastan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (٩٩))

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»

Ärade bröder!

Vi har nu tagit farväl till den ädla månaden Ramadan. Under denna månad fastade vi och höll våra lustar under kontroll. Vi förstod ännu en gång, hur mäktig vår Skapare (cc) är, och hur svaga vi är. Under denna månad var vi extra försiktiga med våra beteenden och ökade våra goda handlingar vid sidan av den obligatoriska fastan. Dock får vi inte glömma att alla dessa goda beteenden vi praktiserade under Ramadan ska vara kvarvarande under resten av året för en god muslim. Just därför är Shawwal-fastan en god möjlighet till att fortsätta fastan. Shawwal-fastan är en dyrkan som vår Profet (sas) lade stor vikt på, som han själv utförde och påbjöd även oss att utföra. För att fastan stärker vårt band med Allah (cc) och skyddar oss från synder. Fastan påminner ständigt om att detta liv är tillfälligt och att nästkommande är oändligt. Abû Ayyûb al-Ansârî (r.a.) återberättar att Resûlullah (s.a.v.) sade att Shawwal-fastan är lika värd som ett års fastan: *“Den som fastar under Ramadan månaden, och sedan lägger på den sex dagars fasta under Shawwal månaden, räknas som att ha fastat under ett helt år.”*¹

Ärade syskon!

Alla typer av dyrkan närmar oss Allah (cc). Fastan skyddar våra lustar och stärker vår självkontroll. Bönen är vårt möte med vår

Skapare (cc) fem gånger om dagen. Zakat och sadaqa, rengör vår egendom och samtidigt stärker gemenskapen i samhället. Hajj/vallfärden, är den största dyrkan som får alla typer av människor att samlas som en hel ummah/nation, och visar sin underkastelse till Allah (cc). Och Koranen, som lättar våra hjärtan och är vår vägledning som ska leda oss till lyckan i detta och nästkommande liv. Alla våra goda handlingar kommer att leda till en belöning i det nästkommande livet och därför bör vi sprida våra goda handlingar under hela året och inte bara under Ramadan.

Kära muslimer!

Helt utan tvekan bör vår underkastelse och dyrkan till Allah (cc) ha en central roll i våra liv. Vår Skapare (cc) beordrar oss att leva ett liv i enlighet med skapelsens syfte. Vår dyrkan till Allah (cc) fortsätter, alla dagar, alla timmar om året. Allah (cc) säger i Koranen att vår dyrkan ska fortsätta hela livet och inte ska begränsas till vissa tidpunkter: **“och dyrka din Herre till dess den fulla vissheten når dig.”**²

Mina bröder!

Vi bör nu sträva efter Allahs (swt) nöjdhet och oändliga barmhärtighet, genom att fasta de sex dagarna under Shawwal månaden, som vi just nu befinner oss i.

Må Allah (swt) acceptera våra fastan och alla andra goda handlingar och hålla oss på den raka vägen som går till paradiset! Amin!

¹ Muslim, Sıyâm, 204

² Hicr suresi, 15:99