

Att Förbli Muslim i den Moderna Tiden

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَأَدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ (٢٣))

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

« لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ حَمْسٍ مِنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ »

Ärade Bröder!

Den islamiska religion vi tillhör kräver att vi förstår vårt skapelsesyfte och ordnar våra liv enligt vägledningen från Koranen och Sunnah. Så länge vi andas, vill den att vi lever våra liv på ett sätt som vinner Allahs välbehag i varje skede av vårt liv och att vi formar varje beslut med denna medvetenhet. För vår troende identitet kommer bara att finna sin sanna mening när vår tro och våra handlingar förenas.

Kära Troende!

I dagens värld har njutning och hastighet kommit i förgrunden, medan det materiella har blivit mer framträdande än det andliga. Stadslivets stress, ökad prål och uppvisning har gradvis minskat mänskliga relationer och egoismen har ökat i samhällena. Vår strävan att bygga stora hus och skapa betongmassor har drivit oss att jaga efter det materiella och snabbt avlägsna oss från det andliga. Samtidigt har samhälls solidariteten försvagats, vilket har dömt oss till en sorts ensamhet även bland folkmassorna. Idag är ett samhälle där människor tävlar med varandra och söker varandras fel, mer framträdande än en gemenskap som döljer varandras brister. Att undkomma denna kris är utan tvekan möjligt genom vägledning från Koranen och Sunnah.

Islam befäller oss att skapa en balans mellan våra materiella och andliga behov, vilket leder till ett korrekt och balanserat liv. På så sätt kan vi gå bortom de tillfälliga begärens som den moderna världen erbjuder och uppnå verkligt välmående och frid. Det är därför, under Islams ledning, att leva ett balanserat liv i enlighet med Allahs vilja har blivit en av vår tids största behov. Allah (c.c.): "Men de som tror och lever ett rättskaffens liv skall föras till lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid i enlighet med deras Herres vilja, och där [änglarna] skall välkomna dem med fredshälsningen." och därmed förkunnat att

vi, med Allahs tillstånd, kommer att vara i det eviga paradiset som en belöning för vår hållning.

Ärade Bröder!

När våra följeslagare lämnade sina hem, rådde deras fruar dem att "frukta Allah; förvärva inte olaglig förtjänst! För vi kan tåla hunger i denna värld, men vi kan inte tåla helvetets straff på domedagen." Detta är en inställning som bör tas som exempel för att kunna upprätthålla en muslimsk hållning i den moderna världen. Om vi i vår tid av uppvisning vill upprätthålla en ställning som är passande för en muslim, bör vi omvärdera våra konsumtionsvanor. Istället för att följa med i konsumtionsgalenskapen, bör vi prioritera våra behov när vi konsumerar. Vi bör föredra att vara blygsamma i våra bröllop, sociala aktiviteter och i vår dagliga livsstil, och undvika slöseri. Det allra viktigaste är att vi söker skydd hos Allah från uppvisning och hyckleri. Som en slutsats bör vi vara noggranna med att endast konsumera vad som verkligen behövs, inte mer än så.

Allahs Sändebud (SAW) påminde alltid sina följeslagare om att vara tacksamma även under tider av brist och svårigheter, och han förbjöd också otacksamhet. Profeten (SAW) varnade även de troende att inte överskrida gränserna och att undvika slöseri. Profeten (SAW) har sagt: "Människosonen kommer inte att kunna röra sig på Domedagen förrän han har blivit tillfrågad om fem saker: hur han har använt sitt liv, hur han har slitit ut sin ungdom, varifrån han har tjänat sitt välstånd och var han har spenderat det, samt hur han har agerat enligt den kunskap han har lärt sig."

Precis som inkomsten i islam måste vara halal, finns det också kriterier för hur och var pengarna ska spenderas. Detta är möjligt genom att iakta Allahs välbehag, undvika det förbjudna, inte dra sig tillbaka från jihad (att kämpa), utföra våra böner och lydnader, och genom att låta islamisk moral dominera alla områden av vårt liv. Må Allah göra oss till dem som lever som muslimer och är uppriktiga som vi är beordrade.

Ärade Bröder!

Låt oss inte försumma att be för människorna i Gaza, Östturkestan och andra förtryckta regioner. Må Allah (c.c.) vara en hjälpare och beskyddare för alla våra bröder som utsätts för orättvisa. Amin!