

Att känna till värdet av tiden

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ
بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٢))

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«نِعْمَتَانِ مَغْبُوتَانِ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ»

Dyrbara muslimer!

Vår Skapare (cc) har omnämnt följande i Koranen: "Och Han har gjort natten och dagen till era tjänare liksom solen och månen; också stjärnorna tjänar er på Hans befallning. I detta ligger helt visst budskap till människor som använder sitt förstånd."¹ Tiden för livet minskar och döden närmar sig. Därför är det nödvändigt att känna till tidens värde väl, att använda vår tid väl och att utnyttja den på ett bra sätt. Om människan lever ett liv som är i enlighet med syftet som Allah har informerat oss genom Koranen och Sunnah, när han rang av de mest ärade av varelserna. Om han slösar bort sin tid med beteenden som inte är i enlighet med syftet med hans skapelse, kan han också sjunka till den nivå som vi kallar *esfel-i sâfilîn*, det vill säga den lägsta av de låga.

Dyrbara troende!

Allah (cc) har uppenbarat till oss följande i Surat Asr:

"VID DEN flyende tiden! Människan förbereder helt visst sin egen undergång, utom de som tror och lever ett rättskaffens liv och råder varandra [att hålla fast vid] sanningen och råder varandra [att bära motgång med] tålmod."²

Enligt de flesta lärda betyder ordet "asr" "absolut tid" och i början av suran betonas vikten av tiden hos människan. En av de stora Koran tolkarna, Fakhr al-Din al-Razi, säger i sin kommentar till surat Asr: "Någon som sålde is ropade på marknaden: "Var barmhärtig mot denna person vars kapital smälter!". När jag hörde honom säga detta, sa jag: "Detta är innebörden av surat Asr." Det liv som människan har fått smälter snabbt som isen. Om han slösar bort det eller spenderar det på fel sätt, kommer det att leda till hans förlust." Av

denna anledning påpekas det i Surat Asr, genom att svära på tiden, att den person som inte gör de fyra gärningarna som nämns i denna surah, slösar bort sitt liv och går förlorad, oavsett vad han är upptagen med i världen.

Ärade församling!

Låt oss komma ihåg att det liv som vår Herre (cc) har gett oss är begränsad. Låt oss känna till värdet av vår tid och att vi inte slösar bort vår tid med arbeten som inte gagnar vår värld och det kommande livet. Profeten (sas) sade: **"Det finns två välsignelser som de flesta människor tar för givet, hälsan och fritiden."**³ En medveten troende lever i nuet och fokuserar på att göra goda gärningar. Gällande det har Allah (cc) sagt: **"På prövningen följer lättnad! [Ja,] på prövningen följer lättnad! Stå upp, när du har fullgjort [din uppgift], och vänd dig med hela ditt hjärta [i bön] till din Herre."**⁴ Så vi bör vara medveten om att tiden är tillfällig och även svårigheter och prövningar är tillfälliga.

Dyrbara syskon!

Resûlullah (s.a.v.) sade: **"Ta vara på fem saker innan fem andra saker kommer: liv före död, fritid före upptagenhet, rikedom före fattigdom, ungdom före ålderdom och hälsa före sjukdom."**⁵ Låt oss förnya vår avsikt för dagen och fokusera på att göra gott. Låt oss reflektera, hur vi spenderar vår tid och hur vi kan förbättra det. Må Allah vägleda oss till att göra goda gärningar. Amin!



¹ Nahl suresi, 16:12

² Asr suresi

³ Buhârî, Rikâk, 1

⁴ İnşirâh suresi, 94:5-8

⁵ Hâkim, el-Müstedrek, IV, 341